



Η Ευρωπαϊκή Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων **Σεσίλια Μάλστρομ**, περιδιαβαίνει τακτικά τα κέντρα κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα και δηλώνει όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση από την κατάσταση. Χθες μάλιστα δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένη από τις συνθήκες στο κέντρο κράτησης στη **Μόρια Λέσβου**. Επίκεντρο της διαπραγμάτευσης με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την κυβέρνηση δεν είναι άλλο από την ευρωπαϊκή **χρηματοδότηση της διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού**.

Φυσικά, η μετανάστευση δεν θα μπορούσε παρά να μετατραπεί κι αυτή σε ένα **ιδιότυπο πεδίο κερδοφορίας**, αφού οι εργολάβοι διαφόρων υπηρεσιών όπως είναι η σίτιση και η φύλαξη των στρατοπέδων, αλλά και οι «εργολάβοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όπως οι ΜΚΟ έχουν πάρει ήδη θέση για την κούρσα. Δεν είναι τυχαία εξάλλου η παραδοχή διά στόματος **Φ. Πιπιλή** πως μετανάστευση σημαίνει **«ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα»**.

Η Ευρωπαϊκή Επίτροπος έχει συγχαρεί στο παρελθόν πολλαχώς τον Ν. Δένδια για το επίτευγμα να δημιουργήσει μια «υπερσύγχρονη» Υπηρεσία Ασύλου, απολύτως προσδεσμένη στο άρμα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των κατασταλτικών, εξ ορισμού, πρακτικών του. Σημειωτέον, με την ψήφιση του νόμου για την αναδιοργάνωση της αστυνομίας, το εν λόγω υπουργείο κατάφερε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το μεταναστευτικό, ακόμα και τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπος έχει εμπνευστεί επίσης, μετά την τραγωδία στη Λαμπεντούζα, ενίσχυση της Frontex με στόχο τον απόλυτο έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων και πρόσχημα τη διάσωση των πλοιαρίων.

Διατηρεί κανείς αμφιβολία ότι **οι Αμυδαλέζες είναι βαθιά και σταθερή επιλογή της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης**; Έχει κανείς την πεποίθηση ότι το πρόβλημα είναι απλώς η «κακή διαχείριση» της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης; Τα κλειστά κέντρα και η επ' άοριστον κράτηση των μεταναστών και αιτούντων άσυλο, παρά τους υποκριτικούς ψιθύρους για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Σύμβασης της Γενεύης, είναι ο πυρήνας της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών αποτροπής και επαναπροώθησης, της περιχαράκωσης των ευρωπαϊκών συνόρων με στόχο την προστασία του πλούσιου ευρωπαϊκού βορρά και ταυτόχρονη επιβάρυνση του νότου, όπως αποτυπώνεται με σαφήνεια στη συνθήκη του Δουβλίνου.

Διατηρεί κανείς αμφιβολία ότι ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής ασύλου θα εξυπηρετήσει στην πραγματικότητα την πιο **κατασταλτική πλευρά της διαχείρισης της μετανάστευσης** ενισχύοντας τις πλευρές του ελέγχου και της καταγραφής και κάνοντας ταχύτερες και πιο «νόμιμες» τις απελάσεις και επαναπροωθήσεις; Πιστεύει κανείς ότι πρόκειται στο παραπάνω πλαίσιο να υλοποιηθεί το αίτημα για ανοιχτές δομές όταν το Κέντρο Υποδοχής του Λαυρίου υποβαθμίζεται συνεχώς με ολέθριες συνέπειες για τους πρόσφυγες αφού τίθεται σε κίνδυνο ακόμη κι η ζωή τους;

Αναρωτιόμαστε πραγματικά **σε τι εξυπηρετεί η συνάντηση της νέας Περιφερειάρχη Ρ. Δούρου** με την εκπρόσωπο της πιο ανάγλυφης πολιτικής της ΕΕ για το μεταναστευτικό στις 22 Ιούλη. Γιατί δεν υπήρξε αναλυτική ανακοίνωση για το **περιεχόμενο των συζητήσεων** και το αν υπήρξαν συγκεκριμένες συμφωνίες ή δεσμεύσεις;

Η πλήρης ρήξη με την πολιτική της Ε.Ε αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να κλείσουν τα στρατόπεδα ντροπής και στη θέση τους να υπάρξουν Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων και Μεταναστών. Όποια άλλη πολιτική τακτική είναι τουλάχιστον υποκριτική αφού διαιωνίζει μία απάνθρωπη επικίνδυνη πραγματικότητα για πρόσφυγες και μετανάστες.

**ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**



**Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική
Γραφείο Τύπου**