

Δημήτρης Γκιούλος



Την Πρωτομαγιά κολλάμε, 4 Μαΐου έχουμε ανοσία. Κάπως έτσι, περιέγραψε την κατάσταση, στην καθημερινή ενημέρωση των 6, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Και δεν μπορώ να πιστέψω πώς είναι άλλος ο λόγος, εξόν από την πτώση των ποσοστών τηλεθέασης, που ανάγκασε τον προ μηνός, άντρα του μήνα Μάρτη σύμφωνα με τα ΜΜΕ όλης της χώρας, να δώσει αυτό το σεναριακό twist στη δυστοπία που ζούμε, έτσι, για να προσθέσει λίγο σασπένς παραπάνω.

Εν ολίγοις δήλωσε, πώς το τριήμερο θα ισχύσει κανονικά το sms, θα απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων και τα πρόστιμα θα πέφτουν βροχή, αλλά από Δευτέρα θα ανοίξουν τα μαγαζιά και θα επιστρέψουμε σιγά-σιγά στις ζωές μας. Χωρίς να ξέρουμε ακόμα το πρωτόκολλο υγείας, χωρίς καμία σοβαρή ενημέρωση μόνο με εκτιμήσεις να πλανώνται και με το αρχικό αφήγημα της ατομικής ευθύνης να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Οι κυβερνώντες λένε πλέον σε όλους τους τόνους, πως κέρδισαν όσο χρόνο μπορούσαν. Από δω και πέρα ο καθένας μόνος του, ε και τι να γίνει κάποιος θα χρειαστεί να πεθάνουν. Αλλά ποιον χρόνο κέρδισαν και για ποιον, όταν δεν έχει δημιουργηθεί καμία σοβαρή υποδομή ενάντια στον ιό, όταν ακόμα και σήμερα δεν γίνονται καθόλου τεστ;

Όλοι μας σχεδόν, επιδείξαμε εγκράτεια και σύνεση στο μέγιστο βαθμό, για να δώσουμε χρόνο στη χώρα να προετοιμαστεί. Να γίνουν ΜΕΘ, προσλήψεις υγειονομικών κτλ κτλ. Στην πραγματικότητα, τίποτα από αυτά που έπρεπε να γίνουν δεν έγινε, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε. Χρήματα αντίθετα ξοδεύτηκαν για να ταΐσουν τους επιχειρηματίες περίξ της κυβέρνησης, χρήματα ξοδεύτηκαν για πανηγυράκια τύπου Πρωτοψάλτη, χρήματα ξοδεύτηκαν για να ταΐσουν και άλλο τους καναλάρχες.

Πολλά επίσης από τα μέτρα που πάρθηκαν, δεν είχαν υγειονομικό αλλά μάλλον πολιτικό πρόσημο και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε με την έξοδό μας από το σπίτι.

Ο κύριος Χαρδαλιάς προτείνει ακόμα η αργία της Πρωτομαγιάς να μεταφερθεί στις 9 Μαΐου. Η πρωτομαγιά όμως, αποτελεί μέρα απεργίας. Με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τις αποστάσεις που προβλέπονται. Με την ίδια σύνεση που δείξαμε ως τώρα. Με την ίδια σύνεση και φροντίδα που θα επιδείξουμε και μετά τις 4 Μαΐου.

Αν ο κύριος Χαρδαλιάς 9 Μαΐου θέλει να βγει στα λιβάδια να μαζέψει παπαρούνες και να φωτογραφηθεί για κάποιο περιοδικό, μπορεί να το κάνει. Η πρώτη του Μάη όμως, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Δεν είναι κινητή γιορτή, με αίμα είναι γραμμένη. Η πρώτη του Μάη δεν μεταφέρεται.

Πηγή: tetartopress.gr