

Γράφει ο **Γιώργος Μουργής**



Η συλλογική πρωτοβουλία κινημάτων πόλης, σωματείων εργαζομένων, επιστημονικών φορέων και αυτοδιοικητικών σχημάτων απέναντι στη βία και την τρομοκρατία που επιδιώκει η κυβέρνηση σε αगाστή συνεργασία με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της ολιγαρχίας στο πρόσωπο του Δ. Μελισσανίδη να επιβάλουν στη Ν. Φιλαδέλφεια για την ανεξέλεγκτη επιβολή ιδιωτικών συμφερόντων, μπορεί και πρέπει **να σπάσει το πέπλο σιωπής** που αποκρύπτει τη ζοφερή πραγματικότητα που εγκαθίσταται τα τελευταία χρόνια, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το **καθεστώς εκτροπής** με πολλαπλά πρόσωπα, αν αντιμετωπιστεί συνολικά, συλλογικά, μαζικά και αποφασιστικά, χτίζει τις προϋποθέσεις ουσιαστικής παρέμβασης από το ίδιο το πολιτικό κίνημα των κατοίκων, ενώ μπορεί να μετατραπεί σε παράδειγμα αναφορικά σε ό,τι αναπαράγεται ολοένα και συχνότερα σε περισσότερες γειτονίες.

Φραγμός στις πολιτικές ορέξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με φωτογραφική διάταξη (πρόσφατο δείγμα η ψήφιση τροπολογίας για παράκαμψη των δυο βαθμών Αυτοδιοίκησης από κάθε εμπλοκή τους με την αδειοδότηση του γηπέδου), ως φυσική συνέχεια του κράτους και της κυρίαρχης ιδεολογίας των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών διαχειριστών τύπου Σαμαροβενιζέλων, οι οποίοι έπραξαν τα ίδια, παραχωρούν – ξεπουλάν στα επιχειρηματικά συμφέροντα, στο βωμό των κερδών της αδηφάγου ολιγαρχίας, τον δημόσιο πλούτο και την δημόσια λαϊκή περιουσία.

Ενάντια στο φυσικό δικαίωμα αλλά και τα κεκτημένα των κατοίκων, των πολιτών και των παιδιών τους, μιας ολόκληρης πόλης.

Ταυτόχρονα η δράση οργανωμένων ομάδων φανατικών ή και εντεταλμένων μισθοφόρων με όλα τα χαρακτηριστικά παρακρατικών μηχανισμών, υπό την ανοχή αστυνομίας και κράτους, αποτελεί το νέο φαινόμενο που προστίθεται στις προηγούμενες σκανδαλώδεις νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις παραχώρησης δημόσιων χώρων, πολιτιστικών και αθλητικών αγαθών.

Με συνδρομή την δημόσια χρηματοδότηση και το δανεισμό των κεφαλαιοποιημένων τραπεζών από το αίμα της υπερφορολόγησης των λαϊκών τάξεων στις Ανώνυμες Εταιρείες του μεγαλοεπιχειρηματικού υποκόσμου, παραχωρώντας οικόπεδα φιλέτα, κατασκευάζουν και διαχειρίζονται **φαραωνικά έργα, αρένες επαγγελματικού ποδοσφαίρου και όχι δημοσίους χώρους άθλησης, εκπαίδευσης και πολιτισμού, ανοιχτούς στην κοινωνία** και σε όλους τους πολίτες, στο όνομα της δήθεν ανάπτυξης.

Η Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκεται κάτω από ένα **ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας και τρομοκρατίας** από

συγκεκριμένη ομάδα οπαδών, ενός ιδιωτικού στρατού, που χρησιμοποιεί το όνομα, τα σύμβολα και την ιστορία της ΑΕΚ, υπηρετώντας το σχέδιο παράδοσης μιας ολόκληρης πόλης στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα Μελισσανίδη.

Η προσπάθεια, μάλιστα, επιβολής απόλυτης σιωπής, ή απόλυτης υποταγής και φόβου σε κάθε διαφορετική άποψη, ώστε να υπερισχύσει ο νόμος της νύχτας, η ομερτά αυτών των επιχειρηματικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, με κάθε κόστος, κατέληξε στην **στοχοποίηση** όσων εκφράζουν διαφορετική ή εναλλακτική άποψη και πρόταση.

Η τραμπούκικη λογική, φρασεολογία αλλά και πρακτική ενάντια στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης και των δημόσιων χώρων, το κλίμα βίας, απειλών και ανομίας εναντίον του Δημάρχου **Αρη Βασιλόπουλου**, των ελεύθερων αυτοδιαχειριζόμενων χώρων της πόλης, το ξυλοκόπημα του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου, **Γιώργου Πάνου**, το μαρτύριο εκφοβισμού για τους εκλεγμένους αιρετούς της δημοτικής πλειοψηφίας, η απρόκλητη επίθεση τραμπούκων στη διάρκεια της πολιτικής εκδήλωσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Πνευματικό Κέντρο όπου τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, είναι η βιωματική καθημερινότητα της πόλης.

Ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης επιθέσεων και εκφοβιστικών ενεργειών οι οποίες παραμένουν αόρατες από την πλειονότητα συστημικών ή μη, μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα εντεταλμένων αθλητικογράφων.

Πρώτη φορά μετά από δύο μήνες εκφοβισμού και ακραίων φαινόμενων βίας και τραμπουκισμού, έσπασε η σιωπή στην πόλη ύστερα από αυτή την εκδήλωση, από τον πολιτικό φορέα της αντικαπιταλιστικής ριζοσπαστικής αριστεράς, που μίλησε με ονοματεπώνυμα.

Συνδράμοντας έτσι ενεργά αγωνιστικά και ουσιαστικά στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής, αποδομώντας – απομονώνοντας εκβιαστικά διλήμματα, φοβικούς εκβιασμούς ή πρακτικές «Παλέρμο», τραμπουκισμούς και μπραβιλίκια.

Το κακοφορμισμένο απόστημα αυτής της σιωπής έσπασε και καλούμαστε όλοι και όλες ενεργά με συλλογική σύμπνοια και σταθερή προσήλωση στις αξιακές προοδευτικές δημοκρατικές αρχές για ελεύθερη βούληση, έκφραση και συμμετοχή των κατοίκων στα κοινά, στις αποφάσεις προς το δημόσιο λαϊκό συμφέρον.

Αυτή η συμμετοχή, **σήμερα Δευτέρα 15 Μάη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Πατριάρχου στη Ν. Φιλαδέλφεια**, στη συγκέντρωση που διοργανώνει ο δήμος αποτελεί απάντηση ενάντια στα συμφέροντα της ολιγαρχίας, τους ιδιωτικούς στρατούς μπράβων και όψιμων οπαδών, ενάντια στη προσπάθεια επιβολής μιας ιδιότυπης επιχειρηματικής δικτατορίας.

Αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιλέγει να υιοθετήσει αυτή τη μαύρη επιχειρηματικότητα αποδεχόμενη να υποκλιθεί στους όρους συνεργώντας υπέρ του εγχώριου νεοφιλελευθερισμού, υλοποιεί ως βασική στρατηγική οικονομική επιλογή της, όλους τους μηχανισμούς του αστικού – μνημονιακού βαθέως κράτους των δήθεν επενδύσεων, της δήθεν επιχειρηματικότητας, ξεπλένοντας και υιοθετώντας τα θετά παιδιά της διαπλοκής.

Τα νέα αφεντικά της καθεστηκίας οικονομικής τάξης που στη Ν. Φιλαδέλφεια ακούνε στο όνομα **Μελισσανίδης**, στον Πειραιά **Μαρινάκης**, στη Θεσσαλονίκη **Σαββίδης**, στο Γουδί **Αλαφούζος**, στο Ελληνικό **Λάτσης**, στο Φάληρο **Νιάρχος**, στα δημόσια έργα και στους δημόσιους δρόμους **Μπόμπολας**, **Καλογρίτσας** κ.λπ., караδοκούν στη γωνία να σκυλέψουν τη λαϊκή τάξη και **τους εργαζόμενους του Πήγασου, του ΔΟΛ, του MEGA** και των απλήρωτων εργαζομένων στον όμιλο του μεγαλομιντιάρχη – επιχειρηματία **Ν. Χατζηνικολάου** και τόσων άλλων.

Οι γειτονιές, οι πόλεις και το μέλλον του τόπου ανήκουν στους κατοίκους και θα τα υπερασπιστούμε.

Η τρομοκρατία, ο φόβος, οι εκβιασμοί και η κρατική καταστολή δεν θα περάσουν.

Υπερασπιζόμενοι την δημοκρατία, την ελευθερία έκφρασης, την ελεύθερη διακίνηση δημοκρατικών ιδεών, τους δημόσιους χώρους, τον δημόσιο πλούτο, δεν εκχωρούμε πλέον κανένα κυριαρχικό δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Σπάμε τη σιωπή, συμμετέχουμε ως ενεργοί πολίτες στον αγώνα ενάντια στην καταπάτηση και την υποβάθμιση της δικής μας ζωής, της ζωής των παιδιών μας της ζωής της επόμενης γενιάς του τόπου **για να μην παραδοθεί η πόλη και καμία πόλη σε όσους ορέγονται τον δικό μας λαϊκό, δημόσιο πλούτο.**