

ΤΑ ΝΕΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

Ενοίκιο αντί δόσης

Λόγω που θα επιτρέψει σε νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια να μείνουν στα σπίτια τους πληρώνοντας ενοίκιο αντί δόσης, το οποίο μάλιστα θα επιδοθεί, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. «Το κράτος πρέπει να δώσει κάτι για να μην τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους» δηλώνει στο «ΝΕΑ» ο Γκίκας Χαρδούβελης. ΣΕΛ. 12-13

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

■ ΕΠΙΔΟΤΗΕΝ ΤΟΥ -ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
■ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ- ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το κράτος πρέπει να κάνει κάτι, ώστε να μη τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους



Παναγιώτης

Κάτσικας

“Τι δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών στα ΝΕΑ και τι εννοεί”



Οποιος έχει στοιχειώδη εμπειρία από τους μάγιστρος της επικοινωνιακής πολιτικής της κυβέρνησης, γνωρίζει ότι πριν από κάθε επίθεση προηγείται η προπαγάνδα, η οποία χρησιμοποιείται για να λιπάνει το έδαφος.

Οι Υπουργοί της κυβέρνησης έχουν γίνει οι καλύτεροι νομοί της πιο διεστραμμένης διαστρέβλωσης των λέξεων, των εννοιών, της γλώσσας. Σπουδαίες, φωτεινές, ελπιδοφόρες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται σαν παραπλανητικός επίδεσμος μιας πολιτικής που ισοπεδώνει κατακτήσεις και δικαιώματα.

Αυτές οι σκέψεις μου κατέβηκαν αβίαστα διαβάζοντας το Σαββάτο 26 Ιουλίου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ τη συνέντευξη του αντικαταστάτη του Στούρνου της Οικονομίας, Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. “Ένα δίκτυ προστασίας σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους” δηλώνει ο Υπουργός και ακόμη και στα λόγια του γουργουράει η φιλανθρωπία... του χρήματος. Φυσικά η καλή εφημερίδα που τον φιλοξένησε δεν παρέλειψε να συνεισφέρει καίγοντας τα γνωστά πυροτεχνήματα.

“Πρέπει να δείξουμε κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους” δήλωσε ο πονόψυχος κ. Γκίκας με στόχο να απευθυνθεί απευθείας στη λαϊκή ψυχή. Από μέσα του, βέβαια ηχούσαν, σαν τις πλάκες του Μωυσή, οι εντολές των Τροικανών : “Άς το πάρουν απόφαση Γκίκα. Το βιος τους θα το μοιράζονται εφεξής με τις τράπεζες που τόσο πιστά εσύ υπηρέτησες χρόνια και χρόνια”.

“Δίκτυ ασφαλείας”, λοιπόν, “σε όσους κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους” δήλωσε ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης.

Στην αρχαιότητα η χρήση ευχάριστου όρου στην ομιλία κάποιου, προκειμένου αυτός να αναφερθεί σε έναν στην πραγματικότητα δυσάρεστο όρο, ονομαζόταν ευφημισμός.

Η χρήση του ευφημισμού (ευ+φημί = λέγω) γινόταν δεισιδαιμονικά, για να μην προκληθεί η θεϊκή οργή.

Από τα πιο γνωστά παράδειγμα είναι ο Εύξεινος Πόντος, στη θέση του Αξε(ι)νου Πόντου, της θάλασσας (Μαύρη Θάλασσα) που έπνιγε τους ναυτικούς που έπλεαν σε αυτήν και ήταν άρα άξενη, δηλαδή φιλόξενη, με τη χρήση τής ακριβώς αντίθετης έννοιας, δηλαδή του όρου «Εύ-ξεινος», δηλαδή φιλόξενος.

Και αυτός ο ευφημισμός έφτασε και μέχρι τους παππούδες μας, που αποκαλούσαν τον Διάβολο «οξαποδώ». Τον ευφημισμό χρησιμοποιούν και οι κυβερνώντες μας, όχι για να μη θυμώσουν οι θεοί, αλλά για να θολώσουν τα νερά και να μην αποδώσουν στις πράξεις τους την πραγματική τους διάσταση και να ξεγελάσουν τον λαό.

Ωστόσο λίγο να ξεσκονίσει κανείς τα λόγια που φλυαρούν πάνω στα συντρίμια μπορεί εύκολα να καταλάβει ότι ο Υπουργός Οικονομικών πασχίζει να “χρυσώσει το χάπι” μπροστά στον επικείμενο ανεμοστρόβιλο πλειστηριασμών και κατασχέσεων σπιτιών δανειοληπτών που πλησιάζει καλπάζοντας.

Καθώς στις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή σε λίγους μήνες, λήγει η προθεσμία που είχε θέσει η Τρόικα στους δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες ο κ. Χαρδούβελης “της μακροοικονομικής σταθερότητας”, ως εντεταλμένος φύλακας των συμφερόντων του Τραπεζικού κεφαλαίου, δηλώνει ότι “το κράτος πρέπει να σκέφτεται και τους πολίτες, όχι μόνο τους αριθμούς. Πρέπει να δώσει κάτι, ώστε να μην τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Από την πλευρά τους και οι τράπεζες πρέπει να σκεφτούν λύσεις για να μπορέσουν οι δανειολήπτες να μείνουν στο σπίτι τους, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα”.

Ο σχεδιασμός του κ. Υπουργού των Οικονομικών προβλέπει τη δυνατότητα παραχώρησης του ακινήτου στους δανειολήπτες με μία μορφή leasing, με άλλα λόγια δηλαδή ότι οι Τράπεζες θα μπορούν μεταξύ άλλων αφού αποκτήσουν την κυριότητα των ακινήτων, να τα ενοικιάζουν στους δανειολήπτες ή να τα παραχωρούν με χρηματοδοτική μίσθωση, ένα είδος leasing που ίσως προβλέπει και δυνατότητα επαναγοράς στο τέλος.

Για την ιστορία θυμίζουμε ότι τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών υπολογίζονται στα 10 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 15 δισ. αντιστοιχούν στα λεγόμενα προβληματικά, δηλαδή είναι καθυστερούμενα.

Βρισκόμαστε μπροστά σε άλλη μια πράξη της θεατρικής παράστασης, με πρωταγωνιστές την τρόικα και την κυβέρνηση, και είναι φανερό ότι όσο οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι, οι νέοι και οι συνταξιούχοι θα παραμένουν θεατές αυτού του έργου, η τραγωδία θα βαθαίνει.

Πηγή: alfavita.gr