



### Τα οικονομικά σκάνδαλα του υποταγμένου συνδικαλισμού στην ΕΔΟΘ

Από τον περασμένο Οκτώβρη (3/10/2017) προκύπτει μέσα από έγγραφο του ΟΑΣΘ ότι η ΕΔΟΘ, μέσω του πρώην προέδρου, οφείλει στον ΟΑΣΘ ένα ποσό που αγγίζει τα 120.000 ευρώ. Ο πρώην πρόεδρος, συνδικαλιστής της «Πρωτοπορίας» (πρώην ΠΑΣΚ), το μόνο που σημειώνει είναι ότι και στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί αναιτιολόγητες οικονομικές τρύπες, αλλά όχι αυτού του μεγέθους! Μετά από συνεχείς διαδικασίες ελέγχου από την ΕΕ της ΕΔΟΘ ξεκίνησε η διασταύρωση στοιχείων με τον ίδιο τον ΟΑΣΘ που εκτιμούν το παραπάνω ποσό.

Ας σημειωθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη της Ε.Ε. δεν ενημερώθηκαν για το χρέος αυτό και ούτε πάρθηκε καμία απόφαση. Υπάρχουν σαφείς ευθύνες σε επίπεδο προσώπων, παρατάξεων που συγκροτούσαν το προεδρείο της ΕΔΟΘ, αλλά και αυτών που ψήφιζαν τους οικονομικούς απολογισμούς. Οι Παρεμβάσεις έχουν σαφώς διαχωρίσει τη θέση τους.

Η κατάσταση αυτή έχει παραλύσει την ΕΔΟΘ (Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ), που τυπικά εκπροσωπεί 25.000 δημοσίους υπαλλήλους. Στο πρόσφατο συνέδριο της ΕΔΟΘ τον προηγούμενο Μάιο, κατατέθηκε ένας πρόχειρος οικονομικός απολογισμός από την απελθούσα διοίκηση. **Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ τον καταψήφισαν, απαιτώντας πλήρη διαφάνεια.** Από τότε ως σήμερα -Νοέμβριος 2017- **τα όργανα της ΕΔΟΘ δεν έχουν συνεδριάσει ούτε μία φορά με θέμα ημερήσιας διάταξης τα οξυμένα προβλήματα των δημοσίων υπάλληλων.** Αρχικά πρόσχημα αποτελούσε η εκλογή της 11μελούς ΕΕ. Η εκλογή αυτού του οργάνου έγινε με υπέβαση κάθε καταστατικής προθεσμίας το Σεπτέμβριο του 2017. Τότε αναδείχτηκε όλη η σαπίλα και η συναλλαγή μεταξύ των παρατάξεων “Πρωτοπορία”, ΜΕΤΑ, “Διέξοδος”, όπως αναλυτικά ενημερώσαμε σε [προηγούμενη ανακοίνωσή μας](#).

Από τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο στήθηκαν παιχνίδια: η ΔΑΚΕ το θεώρησε ευκαιρία να καταγγείλει τον πρώην πρόεδρο και να διεκδικήσει την προεδρία. Η «Πρωτοπορία», μετά την αρχική αμηχανία, σταδιακά και καθώς αποκαλύπτονταν στοιχεία, ζητά έλεγχο όλων των προηγούμενων χρόνων, ώστε να προκύψει και πιθανή εμπλοκή μελών της ΔΑΚΕ... Μέχρι, λένε, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτε άλλο... Πόσο βολικό για την κυβέρνηση, που φυσικά επιδιώκει πολιτικό όφελος από την επιχείρηση “κάθαρση” στον ΟΑΣΘ, ώστε αποκαθαμένο να τον παραδώσει στους ιδιώτες, ενώ δε χάνει την ευκαιρία να επιτεθεί γενικά στα συνδικάτα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, ετοιμάζοντας το έδαφος για τον αντισυνδικαλιστικό νόμο που θα καταθέσει το επόμενο διάστημα υλοποιώντας τα μνημόνια.

### Ο συνδικαλισμός αυτού του είδους δεν είναι των εργαζομένων, είναι της κυβέρνησης και της εργοδοσίας

Η κατάσταση αυτή δείχνει τον εκφυλισμό του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος. Ενός συνδικαλισμού χειραγωγημένου και υποταγμένου στις κυβερνήσεις, που εξαργυρώνει τις υπηρεσίες του με θώκους ή άλλα προνόμια. Από τη ΓΣΕΕ/ΥΕΣ-ΕΕ ως την ΑΔΕΔΥ, από τις ομοσπονδίες του δημοσίου ως το ΕΚΘ,

σύσσωμη η κρατική, εργοδοτική και κομματική γραφειοκρατία, έχει κηρύξει ανακωχή και υποταγή εντέλει, είτε στο όνομα του “δεν υπάρχει εναλλακτική” είτε με πρόσχημα “ο κόσμος δεν τραβάει”. Είναι μια στάση που αποδέχεται ως ρεαλισμό την επίθεση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων, που εξυμνεί τον καπιταλισμό και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Μια στάση που θεωρεί δήθεν καταστροφική μια έξοδο της χώρας από την Ε.Ε., μια στάση που δεν αμφισβητεί την κοινωνία της εκμετάλλευσης. Τα εκφυλιστικά φαινόμενα και η αδυναμία συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων της ΕΔΟΘ, δείχνουν την ανάγκη για το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων που μπορεί να διασφαλίσει με τη δημόκρρατία των γενικών συνελεύσεων την αγωνιστική ενότητα των εργαζομένων ενάντια στις πολιτικές και τα μνημόνια κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.