

Η περίπτωση του απερχόμενου δημάρχου Βύρωνα Νίκου Χαρδαλιά



Οι θλιβεροί άνθρωποι της εξουσίας όταν επιλέγονται από τους πολίτες να ασκήσουν διοίκηση, ξεχνούν ότι είναι υποχρέωσή τους να παρέχουν έργο, να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Οι φιέστες και οι κορδέλες εκτός ότι θυμίζουν τον υπουργό της χούντας Πατακό, δείχνουν και το πόσο λίγος είναι, και ποια πολιτική κουλτούρα έχουν.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Βύρωνα κ. Χαρδαλιάς έχει ανακοινώσει ότι τις τελευταίες ημέρες πριν αποχωρήσει από δήμαρχος θα εγκαινιάσει ημιτελή έργα, που ξεκίνησαν επί θητείας του. Πρόκειται για περίσσιο θράσος αστικής πολιτικής και επικοινωνιακής έπαρσης ενός δημάρχου που αφήνει πίσω του εμφανή τα συντρίμια στην πόλη εξ αιτίας της πολιτικής που εφάρμοσε και των μνημονιακών πολιτικών που υπηρέτησε. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει επικοινωνιακά την κοινωνία ότι φεύγει από το αξίωμα του Δημάρχου ως δήθεν επιτυχημένος. Να αποπροσανατολίσει την κοινωνία του Βύρωνα η οποία πληρώνει την αντιλαϊκή, μνημονιακή πολιτική του, τα τεράστια χρέη και τις διαλυμένες υπηρεσίες του Δήμου, με τα φανταχτερά εγκαίνια σε έργα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει και να είχαν δοθεί για χρήση στους πολίτες.

Χρήματα για εγκαίνια και φιέστες που εξυπηρετούν την προσωπική προβολή και τις προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες του απερχόμενου δημάρχου κ. Χαρδαλιά υπάρχουν, δεν υπάρχουν όμως χρήματα για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, για να επισκευαστούν οι κούνιες στις παιδικές χαρές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες παιδικές χαρές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για τα παιδιά μας.

Στην παιδική χαρά στο Άλσος Αγίας Τριάδας για παράδειγμα- και δεν είναι η μόνη παιδική χαρά, είναι αναρτημένη ανακοίνωση της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου που ενημερώνει τους γονείς και τους συνοδούς των παιδιών ότι η παιδική χαρά δεν έχει πιστοποίηση και ότι οι συνοδοί φέρουν την ευθύνη για τη χρήση των παιχνιδιών της παιδικής χαράς.

Ο πολιτικός άνδρας που πριν μερικούς μήνες δήλωνε σε δημόσια ομιλία του ότι: «δεν θα είμαι ξανά υποψήφιος για δήμαρχος Βύρωνα. Εγκαταλείπω την πολιτική.... Στη ζωή μου δεν πίστεψα σε επαγγελματίες πολιτικούς, σε επαγγελματίες Δημάρχους... ..Ο Νίκος Χαρδαλιάς στις 31/8/2014 ανοίγει τα φτερά του σε επαγγελματικά επίπεδα και μόνο και αναζητώ τη νέα μου Ιθάκη, εγκαταλείπω την πολιτική» Στη συνέχεια πήδηξε στρατόπεδο κατέβηκε υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με τον Σγουρό και αφού δεν εκλέχτηκε, από την 1η Σεπτεμβρίου θα κατέχει την έμμισθη θέση του Διορισμένου Γραμματέα του Περιφερειάρχη Μπακογιάννη.

Εύγε απερχόμενε κ. Δήμαρχε, ευχόμαστε να μην βρεθούν άλλοι που θα σας μιμηθούν. και θα ακολουθήσουν την δική σας πολιτική.

Υ.Γ. Τι έχετε να πείτε απερχόμενε δήμαρχε κ. Χαρδαλιά στο λαό του Βύρωνα, για τα όσα γράφονται στο πόρισμα Ρακιντζή για το ΣΠΑΥ στον οποίο είστε Πρόεδρος;

Εστάλη από: Πολίτες του Βύρωνα