

Των Μιχάλη Ρίζου και Πάνου Παπανικολάου



«Από την πίσω πόρτα» και στα μουλωχτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επιχειρεί να περάσει από την βουλή νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία μέρος της χρηματοδότησης για τις λειτουργικές δαπάνες Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας περνάει ... στους δήμους και στις περιφέρειες!

Το θέμα αυτό δεν είναι ούτε «διαδικαστικό», ούτε «επιβαλλόμενο λόγω έκτακτων αναγκών» όπως διατείνεται η κυβερνητική προπαγάνδα. Είναι ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ δεσμεύσεων στα πλαίσια του δημοσιονομικού σφαγείου της Ε.Ε. και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών που αυτό επιβάλλει. Μάλιστα και πριν από τα μνημόνια υπήρχε ειδική πρόβλεψη γι' αυτό, ήδη με τον «Καλλικράτη»: η αρμοδιότητα διοίκησης και λειτουργίας των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας να περάσει από το κεντρικό κράτος (Υπουργείο Υγείας) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την «μετάθεση» της υγειονομικής ευθύνης στους χρεοκοπημένους δήμους ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στην ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ του ΕΣΥ. Αφού, όλοι σχεδόν οι ΟΤΑ, με πετσοκομένη δραματικά την κρατική τους χρηματοδότηση λόγω επίσης μνημονιακών ρυθμίσεων, χαρατσώνουν άγρια τους δημότες τους με «τροφεία» και «εισιτήρια» στις κοινωνικές δομές που ήδη ελέγχουν (π.χ. παιδικούς σταθμούς, αθλητικές υποδομές, πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ). Είναι πρωταθλητές στις εργολαβίες και την ελαστική εργασία. ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ θα κάνουν και στην περίθαλψη, μέσα από τον οικονομικό εκβιασμό του ασθενή: «το κράτος αυτά μπορεί να σου εξασφαλίσει. Για τα υπόλοιπα πλήρωσε! Στα δημοτικά τέλη θα προστεθούν και τα νοσοκομειακά!

Ανάμεσα στις προτεινόμενες διατάξεις, προβλέπεται και η λειτουργία του Νοσοκομείου Θήρας (Σαντορίνη) υπό την οργανωτική, οικονομική, επιστημονική, λειτουργική διαχείριση της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας ΑΕ (σ.σ. η ΑΕΜΥ ΑΕ αποτελεί ΔΕΚΟ που ιδρύθηκε με το νόμο 3293/2004 και έχει υπό την ευθύνη της την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας). Δηλαδή, η κυβέρνηση νομοθετεί τη δημιουργία μιας ιδιωτικής ουσιαστικά επιχείρησης στην Υγεία, κλείνοντας ταυτόχρονα το δημόσιο Κέντρο Υγείας του νησιού και μεταφέροντας το προσωπικό του στο νοσοκομείο.

Ετοιμάζουν το σύστημα μιας ελάχιστης - τύπου φιλόπτωχου ταμείου - δημόσιας συνεισφοράς, που θα υπολείπεται κατά πολύ από τις βασικές υγειονομικές ανάγκες και κάλυψης του υπόλοιπου μέρους από την «τσέπη» του ασθενή, φορτώνοντας και άλλα βάρη στην εργατική τάξη. Το ίδιο μοντέλο άλλωστε ακολουθούν παντού: από τη λαιμητόμο του νέου ασφαλιστικού με την «εθνική σύνταξη» πείνας και την κόλαση των εργασιακών σχέσεων με τον βασικό μισθό των 200 ευρώ, μέχρι το δωρεάν σάντουιτς στα δημοτικά σχολεία του Περάματος. Και έχουν το θράσος να μιλάνε για πολιτική με «ταξικό πρόσημο»!

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα: Με την εφαρμογή της τροπολογίας παύει η αρχή της ενιαίοτητας - καθολικότητας της δημόσιας υγείας και των δομών της. Το κάθε νοσοκομείο τους ΕΣΥ δεν θα έχει αυτόματη και αυτονόητη κρατική χρηματοδότηση. Στο εξής θα «αξιολογείται», θα αποτελεί αυτοτελή οικονομική μονάδα που θα αναζητά απεγνωσμένα χρηματοδότηση από όπου μπορεί (ΕΣΠΑ, επιχειρηματίες,

χορηγούς και προπαντός από τους ίδιους τους ασθενείς-πελάτες). Και αν δεν βρει έσοδα θα κλείνει. Σε αυτές τις συνθήκες σκληρής εφαρμογής των νόμων της αγοράς θα μεγαλώσει η διαφοροποίηση των δημόσιων μονάδων υγείας, ανάλογα με το σε ποια περιοχή βρίσκονται, τι πληθυσμό εξυπηρετούν και ποια είναι η οικονομική κατάσταση του αντίστοιχου Δήμου και Περιφέρειας. Και έχουν το θράσος να μιλάνε για εξασφάλιση των ανασφάλιστων!

Ήδη η κατάσταση στο ΕΣΥ μιλάει από μόνη της.

-Τα Κέντρα Υγείας και τα ΠΕΔΥ έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στην τύχη τους από τότε που πέρασαν στην ευθύνη των ΥΠΕ (1-1-15). Ούτε καν οι εφημερίες των γιατρών δεν πληρώνονται.

-Χειρουργικές αίθουσες και κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλειστές. Προσωπικό μόνιμο δεν προσλαμβάνεται παρά μόνο με το άθλιο καθεστώς των 5μηνων.

-Νοσοκομεία που κλείσανε δεν ξανάνοιξαν, ενώ έρχεται νέο κύμα συγχωνεύσεων. Τα ράντζα πλημμυρίζουν στους διαδρόμους, όπως και οι αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις.

-Τα φάρμακα και οι εξετάσεις έχουν γίνει πανάκριβες για τους ασφαλισμένους.

-Μέρος των δεδουλευμένων των υγειονομικών θα πληρώνονται από τα «έσοδα» των δημόσιων μονάδων υγείας ώστε να απαλλάσσεται ακόμα περισσότερο ο κρατικός προϋπολογισμός από την υποχρέωση για χρηματοδότηση των μονάδων υγείας.

- Η περίφημη «ΕΣΑΝ Α.Ε.» που νομοθετήθηκε επί υπουργίας Βορίδη συνεχίζει κανονικότατα το «έργο» της ... «αξιολογώντας» δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης δημόσιες και ιδιωτικές για να αποφασιστεί δήθεν ... «αντικειμενικά» προς τα πού θα κατευθύνονται τα χρήματα του ΕΟΠΥΥ. Το ίδιο γίνεται και με τα νοσοκομεία μέσω της «επικαιροποίησης» των οργανισμών τους:

Δεν θέλουν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα όπως λένε αλλά να μπουν γερά στον ανταγωνισμό με τα άλλα νοσοκομεία για να παίρνουν τα πενιχρά κονδύλια του ΕΣΠΑ και των προϋπολογισμών των δήμων. Είναι φανερό άλλωστε ότι τα λεφτά δεν θα φτάνουν και θα γίνεται άγριος ανταγωνισμός, με βάση την κίνηση, τα έσοδα, τους «δείκτες ποιότητας» δηλαδή την εμπορευματοποιημένη υγεία μεταξύ των νοσοκομείων, των γιατρών, των κλινικών και των τμημάτων για το ποια και πως θα χρηματοδοτηθούν.

Για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μονόδρομος, όταν έχουν αποδεχτεί και υλοποιούν:

Το 1/3 του δημόσιου προϋπολογισμού να πηγαίνει για την εξυπηρέτηση του ληστρικού χρέους και την επιδότηση των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα ολόκληρο ΑΕΠ (περίπου 200 δισ. ευρώ) να έχει πάει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Όλη η δημόσια περιουσία (λιμάνια, αεροδρόμια, παραγωγικές δομές) να ξεπουλιέται. Την Ε.Ε. να επιβάλλει «αιματηρά» κρατικά πλεονάσματα. Το κοινωνικοασφαλιστικό χρήμα του ΕΟΠΥΥ να πηγαίνει στις τσέπες των χρυσοδάκτυλων κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών των ιδιωτικών διαγνωστικών αλυσίδων που θα έχουν πολλούς ΣΚΛΑΒΟΥΣ νέους ειδικευμένους γιατρούς, αφού λόγω ασφαλιστικού - φορολογικού η αυτοαπασχόληση θα είναι απαγορευτική. Και έχουν το θράσος και μιλούν για μάχη κατά της διαπλοκής.

Δεν μας πείθουν οι υποκριτικές κραυγές της ευρωμνημονιακής κοινοβουλευτικής «αντιπολίτευσης» (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι-Χρυσή Αυγή), των Πατούληδων και των ΜΜΕ των εφοπλιστών.

Για μας υπάρχει άλλος δρόμος:

- ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ, ΙΣΟΤΙΜΗ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΕ-ΔΝΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

- ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Η (Ν)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΔΙΑΠΛΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ