



Τα αντεργατικά δίμηνα συνεχίζονται στο Δήμο Καισαριανής

Συνεχίζονται και στο **Δήμο Καισαριανής οι προσλήψεις εργαζόμενων με μεσαιωνικούς όρους**, πρακτική που ακολουθείται σε όλη την Ελλάδα τα χρόνια των μνημονίων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημοτικές αρχές σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το χρώμα τους, κομματικές ή δήθεν ανεξάρτητες, μνημονιακές ή αντιμνημονιακές, κάνουν χρήση του αντεργατικού πλαισίου που επέβαλλαν κεφάλαιο και τραπεζίτες που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε αναλώσιμους, **ελάχιστα αμειβόμενους, σύγχρονους δούλους που «μοιράζονται» τη φτώχεια και την ανεργία**, βορά στην κερδοφορία των εργοδοτών μικρών και μεγάλων, και θύματα των ισοσκελισμένων(για το κεφάλαιο και τους τραπεζίτες) προϋπολογισμών κράτους και δήμων.

Η ανανέωση των διμήνων στους παιδικούς σταθμούς και η πρόσληψη εννέα εργαζόμενων 30/1/2015 από την ΚΕΔΗΚ σε αντικατάσταση των εργαζομένων της ΚΟΙΝΣΕΠ, με δίμηνη σύμβαση για να καλυφθούν οι ανάγκες (επιχείρημα που χρησιμοποιείται πολύ συχνά για όλες τις δομές του Δήμου) δεν μας προξένησε καμία απορία ή έκπληξη.

Στην ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Λαϊκής Συσπείρωσης «ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΗ» δεν υπήρχε καμία αναφορά στους εργαζόμενους της ΚΟΙΝΣΕΠ, **καμία ξεκάθαρη τοποθέτηση ενάντια** στις μεσαιωνικές μορφές εργασίας με προσδιορισμό και όνομα: ΚΟΙΝΣΕΠ, κοινωφελή, δίμηνα, ωρομισθία, voucher, οχτάμηνα κτλ. Πέρα από τις καταγγελίες για τον ρόλο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ -ΝΔ και της ΕΕ δεν υπήρχε καμία ρητή δέσμευση ότι η Λαϊκή Συσπείρωση ως δημοτική αρχή δε θα κάνει χρήση συμβασιούχων με 2μήνα ή ωρομισθία, κοινωφελή-εργασία 5μηνα.

Συνεχίζεται η πρακτική της δημοτικής αρχής Κοντόσταυλου (και Καμπάκα πιο πριν), την οποία η νυν δημοτική αρχή κατήγγειλε, δείχνοντας ότι υπάρχει συνέχεια της αντεργατικής-μνημονιακής πολιτικής στο Δήμο.

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι με την κυβερνητική- αντιλαϊκή πολιτική των μηδενικών προσλήψεων (που θα συνεχίσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ), των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, της επιτροπείας από την ΕΕ και την Τρόικα, της ισχνής κρατικής χρηματοδότησης, χωρίς σύγκρουση με τον Καλλικράτη, τα αντεργατικά ΕΣΠΑ και το χρέος, **δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες από τις δομές του Δήμου, ούτε φυσικά οι εργαζόμενοι να εργάζονται και να αμείβονται με αξιοπρέπεια.**

Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο από την κινητοποίηση των πολιτών, του εργατικού λαϊκού κινήματος το οποίο θα πρέπει να διεκδικήσει ταυτόχρονα διαγραφή του χρέους, παύση πληρωμών, έξοδο από ΕΕ και ευρώ τώρα.

Μας είναι απόλυτα ξένη η πρακτική των δημοτικών αρχών της αριστεράς να δικαιολογούν τις αντεργατικές τους πρακτικές με πολύ «μαρξισμό» και καταγγελτικό λόγο, που τα φορτώνει όλα στην κυρίαρχη πολιτική για το ό,τι πράττει στο σήμερα και που θα τα διορθώσουν στο **λαμπρό μέλλον** κυβερνήσεις για **την «αντιμετώπιση» της ανθρωπιστικής κρίσης ή της λαϊκής εξουσίας.**

Η ανάληψη της διοίκησης από την αριστερά σε 25 Δήμους και 2 περιφέρειες αποτελεί μια πρώτη ευκαιρία **για το έμπρακτο βήμα μιας πολιτικής στον αντίποδα της κυρίαρχης.** Ο λαός έδωσε την ευκαιρία στις δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ να δείξουν ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς.

• **Να κάνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με διαφάνεια** καλώντας τον κόσμο να τους στηρίξει

και ξέροντας ότι αυτό θα έχει διοικητικές και ποινικές συνέπειες τις οποίες θα έπρεπε και να επωμιστούν. Διαφορετικά δεν σπάει η κυβερνητική-ευρωενωσιακή πολιτική των μηδενικών προσλήψεων και οι εργασιακές σχέσεις μεσαιωνικού τύπου. Για τα χρήματα των μισθών ο δήμος να σταματήσει να πληρώνει τα χιλιοπληρωμένα δάνεια στους τραπεζίτες

• **Τους δε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς να τους αντικαταστήσουν** με προϋπολογισμούς που να ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες παρακάμπτοντας την «νομιμότητα» των μνημονίων και της ΕΕ ,απαιτώντας εδώ και τώρα γενναία κρατική χρηματοδότηση.

• **Άμεσα το εργατικό λαϊκό κίνημα αυτά θα πρέπει να απαιτήσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χωρίς περίοδο χάριτος, χωρίς αναμονή.**

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή **Πρόγραμμα «εγγυημένης» απασχόλησης για 300.000 ανέργους με μισθό 586 μικτά ή για 200.000 με μισθό 751 ευρώ μικτά, με το κράτος να παίζει το ρόλο του «εργοδότη ύστατης καταφυγής», ως μια επιλογή ενάντια στην ύφεση.** Στο πρόγραμμα γίνεται σαφής αναφορά στη δημιουργία προσωρινών εργαζομένων, με συμβάσεις διάρκειας έως 11 μηνών, οι οποίοι θα παράγουν και θα προσφέρουν κοινωφελές έργο, ανάλογα με τα προσόντα τους. Ο σχεδιασμός του προγράμματος, θέλει η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων χρηματοδότησης να προκύψει μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, από κεφάλαια που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μια από τα ίδια η πολιτική της νέας κυβέρνησης στο θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας με τα 5μήνα να γίνονται εως 11μηνα χωρίς αλλαγή της αντεργατικής νομοθεσίας με κατάργηση της ελαστικής, επισφαλούς και ενοικιαζόμενης εργασίας, χωρίς πρόγραμμα για μόνιμη και σταθερή εργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τις ευλογίες της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Για την «κατάργηση» των τροφείων

Η κατάργηση των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς στις 23 Ιανουαρίου αποτελεί μια θετική εξέλιξη που συμβαδίζει ως ένα βαθμό με την λογική όλες οι υπηρεσίες του δήμου να παρέχονται δωρεάν σε όλους. Μόνο που η συγκεκριμένη απόφαση βάζει ως προϋπόθεση για την μη πληρωμή τροφείων το όριο των 25.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα.

Αυτή η πλευρά της απόφασης **πηγάξει από νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις** σύμφωνα με τις οποίες οι έχοντες θα πρέπει να πληρώνουν. Με αυτό τον τρόπο όμως το δικαίωμα στην δωρεάν φροντίδα στους παιδικούς σταθμούς δεν είναι καθολικό, δεν προσφέρεται δωρεάν σε όλους χωρίς προϋποθέσεις και η ποσοτικοποίηση του (25.000 σήμερα, λιγότερα αύριο αν δεν βγαίνουμε) αποτελεί την βάση για την αμφισβήτησή της στο μέλλον. **Η απόφαση αυτή αποδέχεται την ύπαρξη τροφείων έστω κι αν αυτό αφορά τους «έχοντες».**

Καταστρατηγεί την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες και στις δομές χωρίς προϋποθέσεις και φαντάζει κοινωνικά δίκαια ενώ δεν είναι. **Όλοι οι δημότες πρέπει να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου και αν τα εισοδήματά τους είναι υψηλά αυτά να μην χρησιμοποιούνται ως πολιορκητικός κριός για την επιβολή τροφείων αλλά ως βάση για μεγαλύτερη φορολόγηση τους.** Όλες οι δημοτικές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται δωρεάν σε όλους έλληνες και ξένους, σε όσους τις έχουν ανάγκη χωρίς όρια και αστερίσκους.

- Άμεσα να **τριπλασιαστεί** η χρηματοδότηση στους Δήμους-γενναία κρατική χρηματοδότηση
- **Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού** - κάλυψη όλων των αναγκών και όλων των κενών
- **Δωρεάν πρόσβαση** σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, κατάργηση των προϋποθέσεων
- **Κατάργηση τώρα όλων των ελαστικών μορφών εργασίας -δουλειάς, όλων των μεσαιωνικών συμβάσεων και μορφών:** ΚΟΙΝΣΕΠ, κοινωφελή, δίμηνα, ωρομίσθια , voucher, οχτάμηνα κτλ.

- **Να καταργηθεί η ΚΕΔΗΚ**
- **Να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων** σε αυτήν και οι ασφαλιστικές τους εισφορές
- **Όλες οι κοινωνικές δομές** του Δήμου «Δημοτικοί Παιδικό & Βρεφικό Σταθμοί», «Α' ΚΑΠΗ» και «Β' ΚΑΠΗ και της ΚΕΔΗΚ να φύγουν από τα νομικά πρόσωπα και **να περάσουν στο Δήμο.**