



Το ανιστόρητο και αντιδραστικού περιεχομένου συνέδριο στο Ταλίν της Εσθονίας μόνο κεραυνός εν αιθρία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και κυρίως δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη «φασίζουσα Εσθονία». Η μάζωξη πρέσβων και υπουργών Δικαιοσύνης της Ε.Ε. στο Ταλίν είναι συνέχεια του προγράμματος **«Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020»**, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη, αφού έχει γίνει αποδεκτό από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή του τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2014. Το πρόγραμμα, του οποίου τον κανονισμό λειτουργίας παραθέτουμε αυτούσιο στη διάθεση της εφημερίδας σας (δείτε το στην efsyn.gr), περιέχει τον σκοπό του προγράμματος και τη χρηματοδότηση που αυτό προσφέρει υπό τον όρο της ανάπτυξης δράσεων για την επίτευξη του «σκοπού». Ο σκοπός λοιπόν περιγράφεται στο **άρθρο 9** του Κανονισμού, ως εξής:

«Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 με θέμα “Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός” και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης-10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη μνήμη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης στη μνήμη των γεγονότων του παρελθόντος ως μέσο υπέρβασης του παρελθόντος και οικοδόμησης του μέλλοντος, και τονίζουν την αξία του ρόλου της Ένωσης στη διευκόλυνση, την ανταλλαγή και την προώθηση της συλλογικής μνήμης αυτών των εγκλημάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη η σημασία των ιστορικών, πολιτιστικών και διαπολιτισμικών πτυχών, καθώς και οι υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ της μνήμης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας».

Θα θέλαμε με το παρόν σημείωμα να συγκεντρώσουμε την προσοχή των αναγνωστών σας στην έκφραση **«ευρωπαϊκή ιθαγένεια και ευρωπαϊκή συνείδηση»**, γιατί θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο γεγονός να θεωρεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα ότι αυτές οι έννοιες υφίστανται και μάλιστα με το περιεχόμενο που δίνει το **άρθρο 9**. Επίσης επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει την έννοια της **«δημοσιονομικής πειθαρχίας»** ως κανόνα υποχρεώσεων των **«πολιτών της Ευρώπης»** και γενικώς διαβάζοντας κανείς τον Κανονισμό καταλαβαίνει ότι **το Μνημόνιο αποτελεί συγκεκριμενοποίηση «ευρωπαϊκών αρχών» στην Ελλάδα**, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για **μόνιμη και καθόλου έκτακτη** κατάσταση.



Το πρόγραμμα **«Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020»** βρίσκεται σε υποχρεωτική ισχύ εδώ και 4 χρόνια. Τμήματα του προγράμματος αυτού έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από πανεπιστήμια, δήμους, περιφέρειες, ιδρύματα, ΜΚΟ κ.λπ. Στην Περιφέρεια Αττικής έχει εγκριθεί πάνω από μία φορά κάποιο κομμάτι αυτού του περιφημου προγράμματος, αφού ο προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση δράσεων, εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων κ.λπ., που θα περιέχουν

την ιδέα ότι

«στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συγκρούστηκαν εκατέρωθεν στρατιωτικές δυνάμεις, υπήρξαν απώλειες και από τις δύο πλευρές και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξεχάσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά»

ανέρχεται στο ποσό των **185.468.000 ευρώ (άρθρο 12** του Κανονισμού).

Δηλαδή, αν ξεχάσεις το ιδεολογικό περιεχόμενο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την ιστορική πραγματικότητα που τον γέννησε, όπως και το ποιοι αντιστάθηκαν, με τι κόστος και με τι αποτέλεσμα, τότε η καλή μας και υπεράνω υποψίας Ε.Ε. σε χρηματοδοτεί.

Ζούμε στην εποχή της πλήρους αντεπίθεσης του κεφαλαίου, χωρίς αναστολές και χωρίς καν προσχήματα. Στο πολιτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι η Δεξιά γίνεται δεξιότερη, το Κέντρο γίνεται δεξιό, ο οπορτουνισμός γίνεται μια αντιδραστική αυταπάτη και η Αριστερά αποσυντίθεται έτσι ώστε να επανασυσταθεί ως **κομμουνιστική Αριστερά, συγκρουσιακή και ασυμβίβαστη**. Πράγμα που στην Ελλάδα έχει **μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας** μια και υπάρχει ήδη διαμορφωμένη βάση.

Το «συνέδριο» στο Ταλίν δεν είναι παρά η **«νομιμοποιημένη» πλέον ιδεολογία του κεφαλαίου μετά το 1989**. Είναι η **επίσημη ιδεολογία της Ε.Ε**. Μιας Ε.Ε. που εμείς στη **«ΔιΕΕξοδο»** (Πρωτοβουλία για την Αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ε.Ε.) θεωρούμε **ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά, χρεοκοπημένη**.

Και επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ιδιότητα να πειθόμαστε κυρίως από την πείρα μας, θεωρούμε ότι φτάνει η νέα ιστορική περίοδος κατά την οποία θα συμπληρώσουμε το γνωστό και διαρκούς σημασίας **«ποτέ πια φασισμός»** με το **«και τέρμα ο καπιταλισμός που τον γεννάει»**, για να ολοκληρώσουμε αυτό που έμεινε ανολοκλήρωτο στην πρώτη προσπάθεια των εργαζομένων που ξεκίνησε το **1917**, πέρασε στην πρώτη φάση το **1945** με τη νίκη της ΕΣΣΔ κατά του φασισμού και ηττήθηκε μέσα από μια πορεία αντιφάσεων, δυσκολιών, λαθών αλλά και πρωτοφανών κατακτήσεων το **1989**.

* Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, μέλος της Πρωτοβουλίας για την Αποδέσμευση από την Ε.Ε. **«ΔιΕΕξοδος»**.

Πηγή: Η ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών efsyn.gr