



Στο πλαίσιο του **Διημέρου ενάντια στην ανεργία και την επισφάλεια** που διοργάνωσαν εργατικά σχήματα και συλλογικότητες γειτονιάς στην Αθήνα, στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο, την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση **«Τέχνη και επισφάλεια»**.

Μίλησαν οι:

ΔΙΗΜΕΡΟ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ

13 & 14 ΜΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΥΔΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΗ 17.30

ΤΕΧΝΗ & ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ

Ανεξάρτητοι δημιουργοί συνομιλούν για τις καθημερινές δυσκολίες του έργου τους, για τις πηγές έμπνευσής τους, για τις διαφορετικές οπτικές πάνω στο έργο και την τέχνη που απελευθερώνει!

ΟΜΙΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ:

Λεούση Νικολέτα	σκηνοθετώντας από τη "γεννήτρια" στις "37 μέρες"
Βασιλακάκης Νάσος	"Μαρίαννα η βρωμόστομη": σερβίροντας κόμικς στον καιρό της κρίσης
Χρήστος	Social Waste: hip hop με κοινωνικό πολιτικό στίχο
Γιακουμέλος Νίκος	Smassing Culture: ηλεκτρονικό περιοδικό για τη λεγόμενη «μαζική κουλτούρα»

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Αριστερή Πρωτοβουλία Πανετών / ΑΤΤΑΛΙΔΕΣ εναντίον της ανεργίας και της επισφάλειας / Πρωτοβουλία Συνοδητών ΛΑΜΤΖΑ - Αγροτική Εργασία Συνορεύσεις στον Επισφαλή Τομέα / Πρωτοβουλία Εργαζόμενων Εταρσιών Προμηθειών Υγιεινής / RADICAL (R) Αγροτική Πρωτοβουλία σε Τράπεζες και Τράπεζες

Εργατική Λίστα Κρατικών-Δραστηριότητες, Εργατική Λίστα Νέας Ειρήνης, Εργατική Λίστα Περιστερίου, Εργατική Λίστα Νέας Κόσσης - Ψευμαγιάς / Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βάρνας - Λαμπρόδα, Κοινή Συνέλευση Κολοκοσιού - Σαπλίων - Αεράδων Πλάτωνας - Λαμπρόδα, Πρωτοβουλία για τη δημιουργία Εργατικής Λίστας στον Ζωγράφου

-Νάσος Βασιλακάκης, σκιτσογράφος – κομίστας («Μαριάννα η βρωμόστομη»: σερβίροντας κόμιξ στον καιρό της κρίσης),

-Νικολέτα Λεούση (σκηνοθετώντας από τη «γεννήτρια» στις «37 μέρες»),

-Χρήστος, μέλος του γνωστού συγκροτήματος hip hop με κοινωνικό και πολιτικό στίχο, **Social Waste**, και

-Νίκος Γιακουμέλος (Smassing culture: ηλεκτρονικό περιοδικό για τη λεγόμενη «μαζική κουλτούρα»).

Ακολούθησαν ερωτήσεις – παρεμβάσεις και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από άτομα και συλλογικότητες.

Το θέμα της εκδήλωσης, πολύ ελκυστικό! Οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία, σκέψεις και αφορμές για προβληματισμό πάνω σε ζητήματα που άλλοτε ήταν αυτονόητα, σήμερα όμως όχι.

Αξίζει να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση στα βίντεο που ακολουθούν!

Στις επόμενες ώρες θα επακολουθήσει ανάρτηση με τα βίντεο της τρίτης εκδήλωσης – συζήτησης που έχει τίτλο: **«Δεν θα ζήσουμε σα δούλοι! Στον αγώνα ενάντια σε νέα και παλιά μέτρα, ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα, η ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, από σύνθημα να γίνει πράξη!»**

Μπορείτε επίσης να δείτε σε βίντεο την εκδήλωση της πρώτης ημέρας του διημέρου, που είχε τίτλο:

**«Μην του μιλάτε είναι άνεργος/
τα χέρια στις τσέπες του/
σαν δυο χειροβομβίδες»**

«Η πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας, η οχτάχρονη εμπειρία των αγώνων και η νέα προσπάθεια επανεξόρμησης του κινήματος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων»

πατώντας εδώ: [Διήμερο ενάντια σε ανεργία & επισφάλεια: Τα βίντεο της 1ης ημέρας](#)

