

Όπως αυτοί τα “ξέχασαν”, έτσι θα τους ξεχάσει όλους ο λαός!



Οργανώσεις Περιφέρειας Κρήτης του ΝΑΡ και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Στο ίδιο έργο θεατές και μάλιστα σε θρίλερ βρισκόμαστε κάθε φορά που ξεσπούν ακραία καιρικά φαινόμενα στο νησί μας, με την αγωνία να μην θρηνήσουμε θύματα. Δεν πέρασε ούτε βδομάδα που ξέσπασε η προηγούμενη σφοδρή καταιγίδα στην περιοχή και σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες, με δεκάδες ατυχήματα και 4 νεκρούς και οι καιρικές συνθήκες του διημέρου ήρθαν ξανά να επιβεβαιώσουν δυστυχώς το προφανές: **όσα μέτρα προστασίας, όσες “κραυγές αγωνίας” και να ακούμε από τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και των κυβερνήσεων κάθε απόχρωσης, κάθε φορά έρχονται κατόπιν εορτής.** Οι νέες καταστροφές δρόμων και γεφυρών, ο αποκλεισμός ολόκληρων οικισμών της περιφερειακής ενότητας Χανίων, το ξερίζωμα δέντρων, οι κατολισθήσεις, τα ρηγμαγμένα και πλημμυρισμένα σπίτια και αυτοκίνητα δεκάδων οικογενειών μέσα σε δύο ημέρες “κινητοποίησαν” ξανά όλους τους αρμόδιους εκπροσώπους της κυβέρνησης και του τοπικού κράτους (περιφέρεια, δήμοι) για να μας πουν ότι θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα αφού περάσει η καταιγίδα.

Τι θα γίνει τελικά μετά τις καταιγίδες;

Αυτοί που κυβερνούν την Κρήτη και πίνουν νερό στο όνομα της λεγόμενης “ανάπτυξης”, που φέρνουν δισεκατομμύρια ευρώ για τον καλοκαιρινό τουρισμό και την αύξηση των κερδών των επιχειρηματιών, που κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να περάσουν οι τουρίστες και οι αμερικάνοι ΝΑΤΟϊκοί καλά, “δυσκολεύονται” να βρουν εγκαίρως τα κονδύλια για εκείνα τα έργα που θα κρατήσουν ασφαλείς του κατοίκους του νησιού το χειμώνα. Βέβαια, χρήματα για την προβολή των συμφερόντων του τουριστικού κεφαλαίου βρίσκουν. **Αυτοί που χρόνια τώρα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών,** που ακολουθούν πιστά την ΕΕ για να τους προσφέρει χρήματα μέσω ΕΣΠΑ -τα οποία πώς ακριβώς εξυπηρετούν τη μεγάλη πλειοψηφία του κρητικού λαού δεν ξέρουμε-, **αυτοί που τάζουν τα πάντα πριν τις εκλογές** για να προσπαθήσουν να υπαρπάξουν την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων είναι αυτοί που παριστάνουν ότι ανησυχούν για τους ανθρώπους του νησιού. **Αυτοί που έχουν ξεπουλήσει στο μεγάλο κεφάλαιο** -ντόπιο και ξένο- το δημόσιο πλούτο του νησιού και έχουν αφήσει τις δημόσιες παροχές στη μοίρα τους. Ήρθε κι ο υπουργός υποδομών Χ. Σπίρτζης για να επιβλέψει τις καταστροφές με εντολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του πρωθυπουργού, έβγαλε κι ο υποψήφιος υπό το χρίσμα της ΝΔ στην Κρήτη ανακοίνωση που “αντιλαμβάνεται” το μέγεθος τους, μαζί με δημόσια δήλωση στήριξης της Κρήτης από τον Μητσοτάκη. **Ποιοι είναι όλοι αυτοί που τάχα ανησυχούν για τις επιπτώσεις των βροχών και τι σχέση έχουν με τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες και προβλήματα;** Τώρα τους έπιασε το άγχος για το “ποιος φταίει”!

Όσο όλοι αυτοί στήνουν το δικό τους επικοινωνιακό θέατρο, ο λαός της Κρήτης φοβάται την κάθε καταιγίδα, το κάθε φυσικό φαινόμενο γιατί αναρωτιέται αν θα παραμείνει σώος κι αβλαβής την επόμενη μέρα, χωρίς να έχει απώλειες στο σπίτι και το χωράφι, και για να καταφέρει στην τελική να δουλέψει για ψίχουλα μόλις κοπάσει η καταιγίδα, τότε που οι ίδιοι “άρχοντες” θα ξεχάσουν πάλι τι συνέβη μέχρι το έργο να ξαναπαιχτεί από την αρχή και θα μας τάζουν πάλι ανάπτυξη.

Περιφέρεια-δήμοι-κυβέρνηση σπέρνουν ανέμους; Τότε θα θερίσουν θύελλες!

Δε δεχόμαστε να επαναληφθεί η ίδια ζοφερή κατάσταση! **Η αποκλειστική ευθύνη βρίσκεται στις τοπικές αρχές και στην κυβέρνηση.** Να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας των λαϊκών οικογενειών, να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές στο ακέραιο και να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες (κατοικίες, χωράφια, ζωικό κεφάλαιο κλπ). Να σταματήσουν να δίνονται υπέρογκα ποσά για τις ανάγκες του κεφαλαίου και να δοθούν όλα για να κατασκευαστούν υποδομές που θα σέβονται το περιβάλλον και θα προστατεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού της Κρήτης και θα ανήκουν σε αυτόν και όχι σε ιδιώτες! Τα εκατομμύρια που λένε θα δώσουν μετά την καταιγίδα είναι απλά για να “βουλώσουν τις τρύπες” που άνοιξαν από τα καιρικά φαινόμενα και όχι για πραγματικά έργα. **Οφείλουμε να πιέσουμε στο έπακρο για την πραγμάτωση των πρόσκαιρων αντιπλημμυρικών έργων. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε και να ελπίζουμε ότι τα συνολικά έργα που έχουμε ανάγκη θα γίνουν από κάποια κυβέρνηση ή κάποιο περιφερειάρχη/δήμαρχο όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική. Για αυτό χρειάζεται ο ίδιος ο λαός να δώσει τη δική του μάχη.** Καμία ανοχή ,καμία απογοήτευση δε χωράει στα αισθήματα του κρητικού λαού γιατί από την επόμενη των καταστροφών οφείλει να δώσει (και θα δώσει) την απάντησή του σε όλους αυτούς που νομίζουν ότι μας εμπαίζουν.