



**Με ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟ και εμπάθουση της συνεργασίας στον Τομέα Πόλεμος/Καταστολή «τρέχουν» την ενοποίηση της Ε.Ε., διεκδικώντας Αυτόνομη Στρατιωτική Ιμπεριαλιστική δράση Παγκόσμια**

Αναμφίβολα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής στη Μπρατισλάβα είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία καθώς προδιαγράφει ένα πολύ επικίνδυνο παρόν και μέλλον για τους λαούς της Ευρώπης και όχι μόνο. Οι ηγέτες της Ε.Ε. συζήτησαν και πήραν αποφάσεις με γνώμονα το συνολικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή καπιταλιστική ολοκλήρωση. Αυτό έκαναν απολύτως σαφές συγκεκριμένες παρεμβάσεις της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγκελας Μέρκελ, η οποία δήλωσε κατά την συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των ευρωπαίων ηγετών πως συμφωνήθηκε **να παρουσιαστεί ένα νέο σχέδιο για την επανεκκίνηση της Ευρώπης τον Μάρτιο του νέου έτους.**

Ενώ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης 2016 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ είχε τονίσει: «Οι επόμενοι 12 μήνες είναι καθοριστικής σημασίας αν θέλουμε να επανενώσουμε την Ένωσή μας». Το κεντρικό σημείο της παρέμβασης του ήταν ότι **η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία!**

Η κρίσιμη όμως αυτή συγκυρία εκλαμβάνεται ως ευκαιρία από το ευρωπαϊκό αστικό κατεστημένο, που επιχειρεί φυγή μπροστά, διαμέσου του Τομέα Πολέμου/Καταστολής, κρίνοντας ότι μπορεί να χειραγωγήσει τους λαούς προβάλλοντας σωρεία απειλών, από τη Ρωσία και την τρομοκρατία, έως τον εθνικισμό και τους μετανάστες. **Η Ε.Ε. λοιπόν, με τη Γερμανία σε πρωταγωνιστικό ρόλο θέλει να μετατρέψει την οικονομική της δύναμη σε στρατιωτική ισχύ έτοιμη να δράσει παγκόσμια.** Μετά από 25 χρόνια αναζητήσεων και αποτυχημένων προσπαθειών, φαίνεται ότι τίθεται άμεσος στόχος η ενοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και του τομέα Καταστολής/ Πολέμου. Ουσιαστικά επιχειρεί να επιβάλλει ένα πρωτόγνωρο αυταρχικό καθεστώς εντός της Ε.Ε. και να προχωρήσει σε νέες επεμβάσεις διεκδικώντας ολοένα διευρυμένο μερίδιο από την ιμπεριαλιστική λεία. Είτε σε συνεργασία με τη ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, είτε αυτοτελώς, καθώς θα στηρίζεται στις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις, καλώντας τα κράτη μέλη να συμβάλλουν στην «συλλογική άμυνα»!

Είναι λοιπόν ένας αγώνας παγκόσμιας ισχύος και διασφάλισης των συμφερόντων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, είτε με την Καταστολή, είτε με τον Πόλεμο, αν και πλέον πολύ δύσκολα μπορούν να διαχωριστούν όταν κάποιος αναλύει τα Δόγματα αντιμετώπισης των ασύμμετρων απειλών, δηλαδή του εσωτερικού εχθρού-αγωνιζόμενου λαού. Είναι ενδεικτικό και εξίσου αποκαλυπτικό της συνάφειας μεταξύ Πολέμου-Καταστολής ότι ο ευρωπαϊκός στόλος που συμμετέχει στην Επιχείρηση Αθηνά, με πρόσχημα την παρεμπόδιση των προσφύγων ουσιαστικά έρχεται να ενισχύσει στρατιωτικά τα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια στην Αφρική. Είναι και πάλι ο Γιουνέρ που αποκαλύπτει στην ομιλία του:

«Σήμερα ξεκινάμε ένα φιλόδοξο Επενδυτικό Σχέδιο για την Αφρική και τις Γειτονικές Χώρες που έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει 44 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 88 δισ. ευρώ εάν τα κράτη μέλη συνεισφέρουν. Το νέο επενδυτικό σχέδιο για την Αφρική και τις Γειτονικές Χώρες θα προσφέρει βοήθεια σε εκείνους που διαφορετικά θα υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν επικίνδυνα ταξίδια σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής». Ουσιαστικά δηλαδή το προσφυγικό ζήτημα γίνεται το πρόσχημα ιμπεριαλιστικής επέμβασης εφ' όλης της ύλης, πολιτικά-οικονομικά-στρατιωτικά!

Και συνεχίζει: «**Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να εξαρτάται από την στρατιωτική ισχύ των άλλων,**

**ούτε να αφήνει τη Γαλλία να προασπίζει μόνη της την τιμή της στο Μάλι». [...]«Για να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να καινοτομήσει η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό θα προτείνουμε πριν το τέλος του χρόνου ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ώστε να απογειώσουμε την έρευνα και την καινοτομία».[...]«Η Φεντέρικα Μογκερίνι, η Ύπατη Εκπρόσωπος μας και δική μου Αντιπρόεδρος, κάνει καταπληκτική δουλειά. **Αλλά πρέπει να γίνει η Ευρωπαϊά Υπουργός Εξωτερικών μας, μέσω της οποίας όλες οι διπλωματικές υπηρεσίες των μεγάλων και των μικρών χωρών αδιακρίτως θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αποκτήσουν πλεονεκτήματα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.** Αυτός είναι ο λόγος που απευθύνω έκκληση για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Συρία».[...] **«Η Ευρώπη πρέπει να σκληρύνει τη στάση της. Αυτό ισχύει πάνω απ' όλα στον τομέα της αμυντικής μας πολιτικής. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιτρέπει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν, να ομαδοποιήσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες υπό τη μορφή μόνιμης διαρθρωτικής συνεργασίας. Πιστεύω ότι ήλθε ο καιρός να αξιοποιήσουνε αυτή τη δυνατότητα».****

Παράλληλα, η έξοδος από την Ε.Ε. της Βρετανίας παρουσιάζεται ως ευκαιρία. Η αποχώρηση της Βρετανίας, που ανέκαθεν προτιμούσε να στηρίζεται στο NATO, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να προχωρήσει το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, σημείωσαν διπλωματικές πηγές, ιδίως σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται περικυκλωμένη από κρίσεις, πολέμους και τρομοκρατία!

Ας δούμε πως μεταφράζονται όλες αυτές οι πολιτικές σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και θα αρχίσουμε από την ατμομηχανή της Ευρώπης, τη **Γερμανία**. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (ΜΠΟΥΤΕΣΤΑΝΓΚ) αποφάσισε, να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, τον διπλασιασμό της αμυντικών δαπανών και τη δυνατότητα οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να συμμετέχουν σε στρατιώτες αποστολές και εκτός Γερμανίας! Επίσης, την ανάπτυξη Ενόπλων Δυνάμεων στο εσωτερικό της Γερμανίας προβλέπει η Λευκή Βίβλος για την Άμυνα και την Ασφάλεια που παρουσίασε πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας, όπως επίσης την πρόταση ανοίγματος των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε μη-Γερμανούς πολίτες, που θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. **Είχε προηγηθεί ο γερμανικός τύπος και πιο συγκεκριμένα άρθρο του περιοδικού DeSpiegel που έθεσε το ζήτημα «ισραηλοποίησης» των γερμανικών πόλεων**, με οπλισμένους στρατιώτες στους δρόμους, έξω από επιχειρήσεις και μαγαζιά. Και όλα αυτά, πάντα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως βεβαίως ορίζει η καθημερινότητα του κράτους του σύγχρονου Κοινοβουλευτικού Ολοκληρωτισμού.

Ας επιστρέψουμε όμως στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουμε την περιγραφή των «Απειλών» και των προκλήσεων που διατείνεται ότι αντιμετωπίζει το αστικό ευρωπαϊκό κατεστημένο. Γιατί η Ε.Ε. πρέπει να ενισχύσει και ενοποιήσει τον τομέα Πολέμου/Καταστολής για να αντιμετωπίσει τις «απειλές» που προβάλλει η αστική προπαγάνδα: *ο συνδυασμός των εξωτερικών πιέσεων, όπως η κρίση στην Ουκρανία, η αποσταθεροποίηση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η διπλωματική και στρατιωτική παρεμβατικότητα της Ρωσία σε περιοχές «Δυτικού» ενδιαφέροντος, η ασφάλεια των αγωγών μεταφοράς ενέργειας, η διασπορά της τρομοκρατίας και οι ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές προς κάποια κράτη της Ε.Ε., όλα αυτά συνιστούν απειλές, που υπονομεύουν τη σταθερότητα της Ε.Ε., ως πολιτικοοικονομικής οντότητας διαδίδουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, κυρίως Ζ.Κ. Γιουνκέρ, Α. Μέρκελ και Φ. Ολάντ, οι οποίοι προωθούν τη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε.* **Φυσικά, κανείς ευρωπαίος ηγέτης δεν απαντά στο ερώτημα αν και πως συνδέονται τα παραπάνω με τα στρατηγικά συμφέροντα που εκπροσωπούν, τις συνέπειες του προηγούμενου γύρου ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που οι ευρωπαϊκές χώρες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, τις συνέπειες της εφαρμοζόμενης αστικής πολιτικής εις βάρος του κόσμου της εργασίας στις ευρωπαϊκές καπιταλιστικές μητροπόλεις.**

Σε αυτό επομένως το πολιτικό πλαίσιο, με δεδομένη τη νέα γερμανική στρατιωτικοποίηση και με πρόσχημα το Bretix, η Σύνοδος της Μπρατισλάβα, συζήτησε το **γαλλογερμανικό σχέδιο που έθεσε**

**Ζήτημα επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής Άμυνας** και κατέληξε στα εξής, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει η αρθρογραφία:

Ø Τη δημιουργία ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού Στρατηγείου, με δυο σκέλη, το διπλωματικό και το στρατιωτικό.

Ø Τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., θα αποδεσμεύσουν στρατιωτικές Μονάδες και μέσα (μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία), που θα είναι στη διάθεση του Κεντρικού Αρχηγείου και θα είναι στην διοικητική κορυφή της ΚΕΠΠΑ.

Ø Θα δημιουργηθεί ένας αμιγώς ευρωπαϊκός στρατιωτικός μηχανισμός. Παρότι θα είναι συμπληρωματικός του ΝΑΤΟ, θα έχει, διοικητική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια. Δηλαδή θα μπορεί η Ε.Ε. να αναλαμβάνει και στρατιωτικές αποστολές. Προβλέπεται η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., από ευρωπαϊκές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ø Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στον τομέα της συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, σχετικά με την ασφάλεια, τη δράση τρομοκρατικών ομάδων και μεμονωμένων ατόμων, στην Κυβερνο-άμυνα και στα δορυφορικά πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών. Φυσικά, η συνεργασία με το ΝΑΤΟ, στον τομέα, των επεξεργασμένων πληροφοριών, είναι μονόδρομος.

Ø Επιπλέον θα ιδρυθεί μια Στρατιωτική Ακαδημία, που θα εμπνεύσει στους στρατιωτικούς των κρατών - μελών της Ε.Ε., τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πνεύματος! Και ακόμη θα δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ταμείο, που θα καλύπτει τις αμυντικές δαπάνες για την οργάνωση και τις αποστολές του Ευρωστρατού, αλλά και για την στρατιωτική έρευνα και την κατασκευή εξελιγμένων οπλικών συστήματα με ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στο ταμείο για την ευρωπαϊκή άμυνα θα συνεισφέρουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση **της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Φ.Μογκερίνι**, που παρουσίασε το εν λόγω σχέδιο το οποίο προβλέπει ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία θα δημιουργήσουν **μόνιμες στρατιωτικές δομές που θα ενεργούν για λογαριασμό της ΕΕ στο πλαίσιο μιας ρήτρας στη Συνθήκη της Λισαβόνας** που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν «την αντιμετώπιση των διαδικαστικών, οικονομικών και πολιτικών εμποδίων» για την ανάπτυξη των ομάδων μάχης της ΕΕ που αποτελούνται από 18 εθνικά τάγματα τα οποία ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές αποστολές. Το χρονοδιάγραμμα για το σχέδιο συζητήθηκε στη συνάντηση των 27 ηγετών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στην Μπρατισλάβα.

**Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιβεβαίωσαν ότι συμφωνούν στην ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ζητούν κυρίως την γρήγορη ανάπτυξη ενός νέου ευρωπαϊκού σώματος συνοριοφυλάκων**. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα απαρτίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και τις εθνικές αρχές και ακτοφυλακές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων. Και πάλι θα ξεχωρίσουμε στην ομιλία Γιουνκέρ, το σημείο όπου αναφέρει: «Θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας με την νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θέλω να δω μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον 200 επιπλέον συνοριοφύλακες και 50 επιπλέον οχήματα να εγκαθίστανται στα εξωτερικά σύνορα της Βουλγαρίας».

Η ελληνική κυβέρνηση, που εκπροσωπήθηκε από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα δεν έκρυψε την πλήρη ταύτιση της με τους πολεμικούς-κατασταλτικούς σχεδιασμούς του ευρωπαϊκού αστικού κατεστημένου.

Ως προς τον άξονα της «Ασφάλειας», ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια και η αντιτρομοκρατική συνεργασία. Αλλά με αναβάθμιση του παγκόσμιου και περιφερειακού ρόλου της ΕΕ στην αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων στην περιοχή μας. Τέλος, μίλησε για στήριξη της καθιέρωσης ευρωπαϊκής ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής.

## **ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Ε. ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ: ΔΕΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ-ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ**

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ζήτημα του ρόλου και του χαρακτήρα της καπιταλιστικής-ιμπεριαλιστικής ευρωπαϊκής ενοποίησης, του πολέμου και της καταστολής, του προσφυγικού ζητήματος και των επιδιώξεων της ελληνικής άρχουσας τάξης είναι αλληλένδετα. **Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ** δηλώνει παρών. Στέλνει πλοία, υποβρύχια και αεροπορικά μέσα στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ-ΕΥΡΩΣΤΟΛΟΥ στη Μεσόγειο, παίζει καθοριστικό ρόλο με το πλήθος των διευκολύνσεων, τις βάσεις και το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο της Λάρισας. Και όλα αυτά γιατί διεκδικεί μερίδιο της λείας για τους Έλληνες επιχειρηματίες, γιατί διεκδικεί αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της άρχουσας τάξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, **έφτασε να χαρακτηρίσει «εθνικό συμφέρον» την συμμετοχή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στους βάρβαρους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.**

Ουσιαστικά, για μια ακόμη φορά αποκαλύπτεται **ότι η γενικευμένη ταξική αστική επίθεση εις βάρος των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη γοργά συναντά τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό και τον πολεμικό τυχοδιωκτισμό.**

**Οι εργαζόμενοι επομένως δεν έχουν να υπερασπίσουν κανένα «εθνικό συμφέρον», καμιά «ευρωπαϊκή ιδέα».** Όλα αυτά αποτελούν διαφορετικές εκδοχές της άγριας επίθεσης του αστικού κόσμου, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, εις βάρος των δυνάμεων της εργασίας. Το δικό μας ταξικό καθήκον είναι να μπλοκάρουμε την συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε όλα αυτά. Να μπλοκάρουμε την Μηχανή του Πολέμου και της Καταστολής του κόσμου της εργασίας, είτε πρόκειται για το Αξιόμαχο του Ελληνικού Στρατού, είτε του ΕΥΡΩΣΤΡΑΤΟΥ και του ΝΑΤΟ. Είναι δυνάμεις καταστολής και πολέμου, βρώμικα μέσα για την επιβολή των αστικών συμφερόντων και πρέπει να διαλυθούν. Πρέπει τώρα να κλιμακώσουμε την προσπάθεια συγκρότησης ενός σύγχρονου εργατικού διεθνιστικού κινήματος για την ανατροπή της αστικής πολιτικής και της κυβέρνησης της αντεργατικής λαίλαπας, του Κοινοβουλευτικού Ολοκληρωτισμού και του Πολέμου. **Άμεσος στόχος για το κίνημα μας η αντικαπιταλιστική αποδέσμευση από Ε.Ε. και ΝΑΤΟ, ο αγώνας για τη διάλυση τους.**

**ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ**

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. 6932 955437

<http://diktiospartakos.blogspot.com>

[diktiospartakos@hotmail.com](mailto:diktiospartakos@hotmail.com)