

## Διεξοδος- Πρωτοβουλία Αγώνα για την αποδέσμευση από την ΕΕ



### Πικετοφορία διαμαρτυρίας την Παρασκευή 9/9 στις 6.30 μμ στο Σύνταγμα

Μετά από πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα, αύριο 9 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσουν στο Ζάππειο οι κυβερνήσεις των χωρών του Νότου της ΕΕ (Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα). Όπως η ίδια η κυβέρνηση διαρρέει, στόχος είναι το «Μέτωπο του Νότου» να συγκροτήσει μια συμμαχία με κοινές θέσεις απέναντι στα προβλήματα της ΕΕ, και ειδικά μετά την απόφαση των Βρετανών για το Brexit, με «προοδευτικό πρόσημο». Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της «δημοκρατικής ΕΕ» που μπορεί να αλλάξει πολιτική αν το επιδιώξουν κάποιοι «φωτισμένοι ηγέτες».

### «Η Ευρώπη αλλάζει» και άλλα καθρεφτάκια για ιθαγενείς...

Δε ντρέπεται να μιλά για «προοδευτικό πρόσημο» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που γύρισε την πλάτη στο 62% του ελληνικού λαού για να υπογράψει το 3ο Μνημόνιο και να συνεχίσει την εξαθλίωση του λαού! Δε ντρέπεται να μιλά για «εναλλακτικές πολιτικές» καλώντας την κυβέρνηση Ολάντ, που πέρασε δια πυρός και σιδήρου το νέο νόμο για τα εργασιακά στη Γαλλία! Την κυβέρνηση που πρωτοστατεί στο δόγμα «νόμος και τάξη» στο εσωτερικό της χώρας του και να βομβαρδίζει αμάχους στη Συρία! Δε ντρέπεται να παρουσιάζει ότι υπάρχει εναλλακτική για την ΕΕ, καλώντας τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Ρέντσι, που νομοθέτησε στη χώρα του ακόμη και την «πρόσκαιρη εργασία»!

**Όσο κι αν προσπαθούν να πείσουν για το ανάποδο, οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ δεν είναι αποτέλεσμα της αφροσύνης κάποιων «ηγετών της ΕΕ που δεν έχουν όραμα».** Οι πολιτικές αυτές αποτελούν βαθύτερη επιλογή του συστήματος για να βγει ο κόσμος του πλούτου από την κρίση του φορτώνοντας τα βάρη στους εργαζόμενους, τους φτωχούς, τους νέους, τους μετανάστες, τους άνεργους -και στο Βορρά και στο Νότο. Αποτελεί τη στρατηγική επιλογή των κυρίαρχων τάξεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ, κι αυτό ούτε «φτιασιδώνεται» ούτε αλλάζει, όσες κοινές διακηρύξεις κι αν παρουσιάσουν.

**Αυτό που πρέπει πραγματικά να αλλάξει, είναι οι θεμελιώδεις στοχεύσεις του κινήματος στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη:** Να τεθεί στο επίκεντρο το θέμα της ρήξης και αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σκοπιά από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και της εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών. Σε πλήρη διαχωρισμό με τον αναδυόμενο σε χώρες της ΕΕ συντηρητικό, αντιδραστικό και ακροδεξιό «ευρωσκεπτικισμό». Από τη σκοπιά του διεθνισμού και της ισότιμης συνεργασίας λαών και χωρών, της ανεξαρτησίας της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς και της λαϊκής κυριαρχίας. Από τη σκοπιά της ρήξης συνολικά με την ΕΕ και όχι μέσα από συναινετικές συμφωνίες «διαπραγμάτευσης» της θέσης της χώρας στην ευρωζώνη. Σε σύνδεση με τους αγώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και του τεράστιου κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στη χώρα μας και σε μια σειρά από άλλες χώρες. Υπάρχει εναλλακτική έξω από το ευρώ και την ΕΕ και πρέπει να τη διεκδικήσουμε.

**Η ΕΕ δεν «μεταρρυθμίζεται». Μόνη λύση η αποδέσμευση από ευρώ/ΕΕ**

**Καλούμε σε πικετοφορία διαμαρτυρίας την Παρασκευή 9/9 στις 6.30 μμ στο Σύνταγμα**

