



Τη στιγμή που το εργατικό κίνημα δέχεται μια άνευ προηγουμένου επίθεση από το κεφαλαίο και τους εκπροσώπους του, έρχεται και οι εργοδοτικός συνδικαλισμός να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση, επικυρώνοντας με τις υπογραφές του όλο το μνημονιακό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων και των δημόσιων αγαθών ως κατάκτηση, το δε κοινωνικό κανιβαλισμό ως αποδεκτό και θεσπισμένο δικαίωμα. Με την παραπάνω λογική η πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου των εργαζόμενων

στην ΕΘΕΛ-ΟΑΣΑ υπέγραψε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που αποδέχεται όλους τους νόμους των μνημονίων (4024 ,4093-3920) και κατοχύρωνει ως «εργατικό δικαίωμα» τα πριμ των ελεγκτών - «κεφαλοκυνηγών».

Ενάντια σε αυτή τη λογική τάσσονται οι δυνάμεις της Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας στην ΕΘΕΛ-ΟΑΣΑ καταγγέλλοντας το Δ.Σ του σωματείου.

ΕΑΣ: Όχι στους ελεγκτές «κεφαλοκυνηγούς». Όχι στον κοινωνικό κανιβαλισμό.

Οι εργοδοτικές παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ και το γνωστό δεκανίκι τους η Πανεργατική ,για μια ακόμα φορά απέδειξαν ότι είναι «βασιλικότεροι» της αντιλαϊκής μνημονιακής κυβέρνησης της ΕΕ , του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.

Απέδειξαν επίσης τον άθλιο ρόλο τους στο ξεπούλημα εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών και την άμεση σχέση τους με την καθυστάση των εργαζομένων των αστικών μεταφορών , στις ορέξεις της Τρόικα και της κυβέρνησης , στην φτωχοποίηση και στην εξαθλίωση τους , «φροντίζοντας» ταυτόχρονα να στρέψουν την κοινωνία εναντίον τους.

Όπως και οι καθοδηγητές τους στην ΓΣΕΕ -που μετέτρεψαν το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργατών , σε δουλεμπορικό γραφείο - έτσι κι αυτοί μέσα από μια -το λιγότερο κατάπτυστη- επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας αναγνωρίζουν και νομιμοποιούν όλους τους μνημονιακούς νόμους (4024 ,4093-3920) χωρίς καν να το έχουν γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους.

Η υπογραφή της κατάπτυστης συλλογικής σύμβασης έγινε με απόφαση του ΔΣ του Συνδικάτου εργαζομένων και ψήφους 9 υπέρ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ- Πανεργατική) και 8 κατά (ΕΑΣ ,ΔΑΣ , Ανεξάρτητη Παρέμβαση και ανεξάρτητων) και χωρίς να δοθεί στα μέλη του ΔΣ το κείμενο της σύμβασης .

Στο άρθρο 19 νομιμοποιούν τον κατασταλτικό και ανάλητο μηχανισμό των ελεγκτών- «κεφαλοκυνηγών» και την αμοιβή τους στο 50% του προστίμου, δηλώνουν δηλαδή ότι είναι σύμφωνοι με τους στόχους του μνημονίου και της κυβέρνησης , που λέει πως πρέπει οι εργαζόμενοι να γίνουν εισπράκτορες 8 εκατομμυρίων ευρώ κυνηγώντας άνεργους , χαμηλόμισθους και φτωχούς συμπολίτες μας.

Μ αυτό το άρθρο , θέλουν να βάλουν τους εργαζόμενους στις μεταφορές απέναντι στην κοινωνία , να καλλιεργήσουν τον κοινωνικό κανιβαλισμό , να εναντιωθούν με τα μαζικά κινήματα ούτως ώστε όταν θα προχωρήσουν τα άθλια σχέδια τους για ιδιωτικοποίηση οι εργαζόμενοι να βρεθούν μόνοι τους. Επίσης αποδέχονται έμμεσα την μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για τις μεταφορές, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση κι άλλο , του συγκοινωνιακού έργου.

Η ΕΑΣ καλεί τους εργαζόμενους στην ΟΣΥ να ακυρώσουν στην πράξη την ΕΣΣΕ της υποταγής και να αγωνιστούν για υπογραφή σύμβασης που να καλύπτει τις ανάγκες τους.

Καλούμε τους εργαζόμενους να μην παίξουν τον ρόλο του «κεφαλοκυνηγού» απέναντι σε άλλους εργαζόμενους , απέναντι στην εξαθλιωμένη οικονομικά κοινωνία , απέναντι στον φτωχοποιημένο λαό.

Ο μόνος μας δρόμος είναι η αλληλεγγύη και οι μαζικοί ανατρεπτικοί αγώνες.
Κι αυτόν θα ακολουθήσουμε!!!

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΕΛ-ΟΑΣΑ (ΕΑΣ)