



Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. καταγγέλλει τις συνθήκες της πρόσφατης σύλληψης και κράτησης στη Σπάρτη των Μάριου Σεϊσίδη και Κώστα Σακκά που καταδιώχθηκαν με πυροβολισμούς από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ παρότι ήταν άοπλοι και δεν προέβαλαν

αντίσταση η βία και στη συνέχεια ξυλοκοπήθηκαν άγρια επειδή απαίτησαν να επικοινωνήσουν με δικηγόρο πριν απολογηθούν και δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα. Η απροκάλυπτη αστυνομική βία δεν αποδοκιμάστηκε από τον αρμόδιο Υπουργό, που αρκέστηκε να εμφανίσει ως μεγάλο επίτευγμα μία τυχαία σύλληψη. Η ενθάρρυνση, ανοχή και χρησιμοποίηση της αστυνομικής βίας σε μία περίοδο έντονης καταστολής και αυθαιρεσίας απέναντι σε πρόσφυγες, μετανάστες και αλληλέγγυους ακόμα και με χρήση μεταξικών και χουντικών νόμων, μόνο ανησυχίες μπορεί να γεννά, ιδίως όταν ο κ. Τόσκας μόλις πριν λίγους μήνες αρνήθηκε περιφρονητικά να συναντηθεί με αντιπροσωπεία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. για να δώσει εξηγήσεις για το ομολογημένο αστυνομικό φακέλωμα των μελών της. Η περιστολή δικαιωμάτων, η άρνηση ελευθεριών και η συνεχής όξυνση του αυταρχισμού αποτελεί συνοδό στοιχείο της αντεργατικής και αντιλαϊκής επιδρομής του μαύρου μετώπου κεφαλαίου -ΕΕ - ΔΝΤ - κυβέρνησης.

Καταγγέλλουμε την συνεχή πλύση εγκεφάλου και τη μονομέρεια πληροφόρησης με την ατεκμηρίωτη αναπαραγωγή των εκδοχών από τα παπαγαλάκια του αστυνομικού ρεπορτάζ και την πλειοψηφία των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε, την συστηματική παράβλεψη δικαστικών αποφάσεων και την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας, που έχει οδηγήσει σε άδικες προφυλακίσεις και διώξεις. Θύματα του μηχανισμού καταστολής (όχι για πρώτη φορά) είναι και οι συλληφθέντες, η δε σύλληψή τους αξιοποιείται επικοινωνιακά για την καλλιέργεια κι εμπέδωση ενός κλίματος καταστολής και ποινικοποίησης, «θέσης εκτός νόμου» οτιδήποτε κινείται εκτός των πλαισίων της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, της επίτευξης των μνημονιακών στόχων και της προώθησης της επίθεσης του κεφαλαίου.

Η “πρώτη φορά αριστερά” δεν δικαίωσε τις εκλογικές αυταπάτες ούτε όσων έτρεφαν ελπίδες τουλάχιστον για την υπεράσπιση ενός πλαισίου δικαιωμάτων κι ελευθεριών. Μαζεύει συγχαρητήρια από τον Άνθιμο κι όλο τον ακροδεξιό εσμό του κατεστημένου.

Γι’ άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η πάλη για δημοκρατία και λαϊκές ελευθερίες είναι στενά δεμένη με την πάλη για το ψωμί, τη δουλειά, την ειρήνη. Είναι κρίσιμο μέτωπο της συνολικής αντικαπιταλιστικής πάλης του εργατικού κινήματος και της μαχόμενης αριστεράς, όπου απαιτείται η ευρύτερη συσπείρωση δυνάμεων κι αγωνιστών. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμβάλλει σ’ αυτό με όλες της τις δυνάμεις, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες στο μαζικό κίνημα και στην πολιτική συσπείρωση δυνάμεων.