



Σε μια στιγμή που στην Ελλάδα οι τράπεζες έχουν «ανακεφαλαιοποιηθεί» τρεις φορές με δεκάδες δισ. ευρώ, οι τραπεζίτες έχουν το «ακαταδίωκτο». Την ώρα που «απελευθερώνονται» οι πλειστηριασμοί λαϊκής κατοικίας και τα «κόκκινα» δάνεια είναι κοντά στα 90 δισ., αποτελεί «έγκλημα» να πιάνει κανείς στο στόμα του τις τράπεζες και τους τραπεζίτες.

Σε μια στιγμή που τα χρέη των εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών απογειώνονται και οι κατασχέσεις είναι καθημερινές, είναι «παράνομο» να ονοματίζει κανείς την ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται πως είναι «ιεροσυλία», να αναφέρεται κανείς σε θλιβερούς γελωτοποιούς – δημοσιογράφους της «Λίστας Πέτσα» και παπαγαλάκια της κυβέρνησης της ΝΔ και των εκάστοτε αστικών κυβερνήσεων, της ΕΕ και των καπιταλιστών. Σε αυτούς δηλαδή, οι οποίοι από το πρωί ως το βράδυ πληρώνονται αδρά για να αποδείξουν πως «ο γάιδαρος πετάει» και ο κόσμος απλά «γκρινιάζει».

Η παραγγελία εισαγγελικής παρέμβασης με αφορμή τις δηλώσεις του Π. Πολάκη, είναι μία επίθεση στην ελευθερία του λόγου και στις δημοκρατικές ελευθερίες, φανερώνει την ενοχή των βρικολάκων της κυβέρνησης της ΝΔ και συνολικά της αστικής εξουσίας απέναντι στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Προδίδει την επιχείρηση συναίνεσης και «σιωπής νεκροταφείου» που επιδιώκουν τα αστικά κόμματα.

Το πρόβλημα με τις δηλώσεις του στελέχους και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι σε αυτά που έγραψε και είπε, αλλά σε αυτά που δεν έγραψε. Πιάνει τα θέματα από τις «ουρές» τους και όχι από τη ρίζα τους. Κουβέντα για το ποιοι καπιταλιστές κατέχουν τα ΜΜΕ. Λέξη για το πώς οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι λύνουν και δένουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Ούτε για τον «μαέστρο» που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέσπισε το καθεστώς της αιώνιας δημοσιονομικής σφαγής και όρισε τις λεγόμενες «Ανεξάρτητες Αρχές» να δρουν και να επιτηρούν για λογαριασμό της. Και, φυσικά, σιωπή, για τις τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που συνέβαλε καθοριστικά στη νομιμοποίηση της ευρωμνημονιακής σφαγής και τον εξευτελισμό της έννοιας της αριστεράς, με αντάλλαγμα την αποδοχή στα σαλόνια των τεράτων που παριστάνουν τους «ευγενείς» και «κόσμιους».

Η άμεση αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι σε ένα δικό του στέλεχος, που διατύπωσε μια στοιχειώδη κριτική, εντός των ορίων της αστικής πολιτικής, φανερώνει πόσο πολύ έχει απομακρυνθεί από τις διαθέσεις του κόσμου που παλεύει απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και στην κυβέρνηση της ΝΔ και πόσο βαθιά έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Έρχεται να συμπληρώσει τα «πιστοποιητικά» καλής διαγωγής και «νομιμόφρονες» πολιτικές, σε συνέχεια των συναντήσεων με Στουρνάρα και Μπλίνκεν. «Μην ανησυχείτε», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε αποφασισμένοι, θυσιάζοντας ακόμη και Ιφιγένειες, να κινηθούμε εντός πλαισίου». Την ίδια στιγμή, ο Τσίπρας ζητάει δημόσια από το ΠΑΣΟΚ να κάνουν μαζί κυβέρνηση! Είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που «στρώνει» τον δρόμο στο Μητσοτάκη και όχι οι “δηλώσεις Πολάκη”.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλει την εισαγγελική παραγγελία σε βάρος μιας καθαρά πολιτικής δήλωσης, μια παραγγελία του «βαθέος κράτους» που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Καταγγέλλει το ασφυκτικό πλαίσιο συναίνεσης και σιωπής που επιχειρείται να στηθεί από μεριάς ΝΔ, με την ενεργή συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλούμε σε αγωνιστική συσπείρωση των μαχόμενων δυνάμεων στο εργατικό και λαϊκό κίνημα για την ισχυροποίηση της ανεξάρτητης αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, που δεν θα μετράει τις λέξεις και δεν θα φοβάται να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Για να φτάσουν οι κοινωνικοί αγώνες και η πολιτική πάλη ως το τέλος, για την ανατροπή του άθλιου καθεστώτος ευρωμνημονιακής επιτροπείας και διαρκούς αστικής επίθεσης, σφαγής των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, υπονόμευσης των δημοκρατικών

δικαιωμάτων και ελευθεριών, πολεμικής εμπλοκής και περιβαλλοντικής καταστροφής. Για την αντικαπιταλιστική ανατροπή.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ