



Σχόλιο με αφορμή την ανακοίνωση της Αριστερής Συσπείρωσης για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Γράφει ο **Θέμης Λιανός**

Διαβάσαμε χτες την [απόφαση της ΑΡΙΣ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές](#). Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε δύο σημεία. **«Ψηφίζουμε Λαϊκή Συσπείρωση», «καταγγέλλουμε και παλεύουμε για την ήττα των σχημάτων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς»!!**

Γιατί πράγματι έτσι διατυπώνει στην απόφασή της τον φιλόδοξο στόχο που θέτει για τις δημοτικές εκλογές, έναν στόχο που σίγουρα θα βοηθήσει τον λαό στην πάλη για τα προβλήματά του, που οπωσδήποτε απασχολεί την πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας και είναι ότι σε αυτές τις εκλογές πρέπει **«να ηττηθούν και οι διάφορες συνεργασίες σε αυτοδιοικητικό επίπεδο δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ και του ΜΕΡΑ25»!!**

Είναι πραγματικά απορίας άξιο τι να πρωτοσχολιάσει κανείς διαβάζοντας την ανακοίνωση αυτή.

Το αναγκαίο πολιτικό περιεχόμενο και οι αντικαπιταλιστικοί στόχοι ονομάζονται «ρεσιτάλ πολιτικού μαξιμαλισμού» και «αντικαπιταλιστικές κορόνες», ταυτιζόμενοι με την κριτική που κάνει η ΛΑΕ-ΑΡΑΣ στο ΝΑΡ και το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Χρεώνει» στα ριζοσπαστικά και αντικαπιταλιστικά ψηφοδέλτια το πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25-ΛΑΕ-ΑΡΑΣ, δηλαδή την «εναλλακτική ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού» ή την «αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος της ΕΕ». Αλήθεια υπάρχει μία κίνηση ή εκλογική συμμαχία από αυτές που συμμετέχει ή στηρίζει το ΝΑΡ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που να έχει αυτό ως πλαίσιο της; Το «Φυσάει Κόντρα» στην Αγία Παρασκευή που συμμετέχει η ΑΡΙΣ και διαφημίζει την συμμετοχή της, τέτοιο πλαίσιο έχει; Ιδιαίτερη δε εντύπωση προκαλεί το μένος και η μικροψυχία με την οποία η ΑΡΙΣ αντιμετωπίζει την «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα».

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας, φθηνά πολιτικά επιχειρήματα που δεν αναμετρούνται με την ουσία της γραμμής της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και τσουβάλιασμα αυτής με τα αστικά σχέδια που πρέπει με παρόμοιο τρόπο να ηττηθούν. Φαίνεται πως η ΑΡΙΣ παίρνει άριστα στα μαθήματα λασπολογίας. Είναι θέμα αν μια τέτοια ανακοίνωση, που βάζει στόχο την ήττα των ριζοσπαστικών και αντικαπιταλιστικών σχημάτων, θα μπορούσε να γραφτεί από το ΚΚΕ.

Το κερασάκι στην τούρτα όμως είναι ότι αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΡΙΣ πως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα «αποτυχίας» του πολιτικού σχεδίου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Μια οργάνωση που η μόνη της πολιτική παρέμβαση στις απεργίες, στις βουλευτικές και τοπικές εκλογές, είναι να γίνεται ουρά στις κινήσεις του ΚΚΕ και των πρωτοβουλιών του, θα μιλήσει για αποτυχία του αντικαπιταλιστικού ρεύματος; Το πετυχημένο σχέδιο λοιπόν είναι η «100% αντιπολίτευση του ΚΚΕ», με τους αγώνες που δεν βάζουν πολιτικά αιτήματα ρήξης σήμερα, αλλά είναι για να «βγάξει ο λαός συμπεράσματα»; Η fast track απεργία για το αντεργατικό νομοσχέδιο Γεωργιάδη παρότι το ΠΑΜΕ ελέγχει δεκάδες σωματεία και εργατικά κέντρα; Το πετυχημένο σχέδιο είναι η πλήρης υποταγή στις κινήσεις ενός άλλου πολιτικού χώρου που η ΑΡΙΣ δεν έχει καν οργανική σχέση στο πλαίσιο κάποιου κοινού μετώπου ή άλλης πρωτοβουλίας;

Όσο και να διανθίζει τις ανακοινώσεις της η ΑΡΙΣ με κομπλιμέντα για το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ, τη Λαϊκή Συσπείρωση που είναι ασπίδα και άλλα ωραία για το λαό, **δε μπορεί να αποκρύψει την πλήρη αποπτώχευση της δικιάς της πολιτικής παρουσίας**. Αυτός είναι και ο λόγος που επιτίθεται στην

αντικαπιταλιστική αριστερά με χυδαίους όρους. Για να δικαιολογηθεί μια στάση η οποία είναι αποδοχή της ήττας και να σώσουμε ό,τι σώζεται, με τους πιο μίζερους όρους μάλιστα αφού παραδίδει ακόμα και την δική της αυτοτέλεια σαν οργάνωση.

Το **NAP** και η **ANTAPΣYA** και στις βουλευτικές και στις δημοτικές/περιφερειακές εκλογές έχουν δώσει τεράστιες μάχες για τη συγκρότηση μαζικών ψηφοδελτίων με αγωνιστές των τοπικών κινημάτων, συνδικαλιστές, τη νεολαία που δε σκύβει το κεφάλι σε μια απάντηση σε όσους ήθελαν την αντικαπιταλιστική γραμμή να πεθαίνει. Παρότι πολλοί το περίμεναν και ίσως πολλοί το εύχονται μαζί με την ΑΡΙΣ, η αντικαπιταλιστική γραμμή δεν είναι ούτε «μαξιμαλιστική», ούτε «ανούσιες κορόνες». Είναι μια πραγματική απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου, μια απάντηση που έρχεται σε σύγκρουση με τις βασικές επιδιώξεις της κυρίαρχης πολιτικής και φαίνεται ότι, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν, συσπειρώνει μαχόμενες δυνάμεις και αγωνιστές, κάνει βήμα για τη συνολική ανασυγκρότηση της πραγματικά αντισυστημικής αριστεράς και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αντικαπιταλιστικού μετώπου-πόλου. Ευελπιστούμε αγωνιστές-τριες που κινούνται στις γραμμές της ΑΡΙΣ και βλέπουν το αδιέξοδο μια γραμμής ήττας και υποταγής στο ΚΚΕ, να διαχωριστούν και να συμβάλουν στην παραπάνω προσπάθεια για την αριστερά που έχει ανάγκη η εποχή!