



Τις «ρεαλιστικές» πολιτικές συνεργασίες με τις οποίες μπορεί μετά από ενδεχόμενες εκλογές να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας υπέδειξε στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης.

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο Σταύρος Θεοδωράκης, ερωτηθείς για τη φράση του **Αλέξη Τσίπρα «σε αυτή τη ζωή έχω μάθει να μην λέω “ποτέ”»**, όταν είχε ερωτηθεί για τη συνεργασία με το Ποτάμι, απάντησε:

«Κι εγώ το επαναλαμβάνω αυτό. Η χώρα για εμάς χρειάζεται μεγάλες συνεργασίες. **Με ποιον θα συνεργαστεί ο Τσίπρας;** Με το ΚΚΕ που τον καταγγέλλει ως δεκανίκι του συστήματος; Με τους Ανεξάρτητους Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με την κοσμοθεωρία της Αριστεράς; Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Αριστερά ότι η λύση είναι οι συνεργασίες.»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι ανοιχτός σε συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Στ.Θεοδωράκης απάντησε: «Ναι. Και από τη στιγμή που θα βρούμε πού συμφωνούμε, να δώσουμε σε αυτά προτεραιότητα. [...] Και εδώ πρέπει να βοηθήσει το μεγάλο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. **Να απενοχοποιήσει τη λέξη συνεργασία.»**

Αποκαλύπτεται έτσι για άλλη μια φορά ο ρόλος του Ποταμιού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπαλαντέρ για τη δημιουργία κυβερνητικών σχηματισμών. Εξάλλου, πριν λίγες ημέρες, ο ίδιος ο Στ .Θεοδωράκης, μιλώντας στο Mega, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας «υπό προϋποθέσεις» και με τον Αντώνη Σαμαρά και τη ΝΔ.

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, η προοπτική της κυβερνητικής «καρέκλας» έχει αποδειχτεί επανειλημμένα, και με ιδιαίτερη ένταση κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, ότι δρα απολύτως ανασταλτικά στις όποιες πολιτικούς ενδιασμούς μπορεί να ανέκυπταν στο πεδίο των πολιτικών συνεργασιών.

Δεν είναι μόνο η συνεργασία με τους λεγόμενους «πασοκογενείς», η οποία πια είναι

δεδομένη, αλλά και με στοιχεία της λεγόμενης «λαϊκής δεξιάς», που διαπνέεται από τον εθνικισμό και τον ρατσισμό και συχνά πυκνά «φλερτάρει» με τη Χρυσή Αυγή (όπως ο Καρυπίδης).

Ενδεικτική σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η τοποθέτηση Γλέζου, ο οποίος, μιλώντας στην Ελευθεροτυπία του Σαββάτου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ακόμα και με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αν... «μεταنيώσουν για τα μνημόνια»!

Όλα αυτά βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. Εξάλλου, ακόμα και οι εξαγγελίες για επαναφορά μισθών και συντάξεων στο επίπεδο του 2009 έχουν ξεχαστεί προ πολλού...