



Ο επιστήθιος φίλος του Αντώνη Σαμαρά και πρώην γενικός γραμματέας του υπουργικού Συμβουλίου Τ.Μπαλτάκος, δεν είχε μόνο «κοινωνικές» όπως δήλωσε σχέσεις με την κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής αυγής, αλλά καθοδηγούσε και ανοιχτά όπως φαίνεται την Ναζιστική συμμορία για την **κοινή στάση** που θα έπρεπε να **κρατήσουν** μαζί με τη ΝΔ σε νομοσχέδια αιχμής που κατατίθεντο από την κυβέρνηση στη βουλή

Στο σημερινό δημοσίευμα που υπογράφει ο **Δημήτρης Ψαρράς** στην «**Εφημερίδα των Συντακτών**» ο Μπαλτάκος φαίνεται να επισκέπτεται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και να δίνει εντολές για το πώς θα ψηφίσουν οι χρυσαυγίτες σε νομοσχέδια που προκαλούσαν τριγμούς στην τρικομματική συγκυβέρνηση, όπως το νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά και η τροπολογία των 85 βουλευτών της ΝΔ για το γένος στις στρατιωτικές σχολές.

Όπως ακόμη αποκαλύπτει η εφημερίδα ο Μπαλτάκος δεν παρέλειπε να **συγχαίρει τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής** για τους **τραμπουκισμούς** τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της βουλής.

Δείτε την αναγγελία του ρεπορτάζ του **Δημήτρη Ψαρρά** στο φύλλο της «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη 19/9 στο **efsyn.gr**

Και το σχόλιο του **Παναγιώτη Μαυροειδή** στο **«Αριστερό μπλοκ»**

**Ο Μπαλτάκος έδινε λέει γραμμή στη Χρυσή Αυγή στη Βουλή!
Ας δούμε αναλυτικά την είδηση.**

«Απευθείας γραμμή» με τον Ηλία Κασιδιάρη προκειμένου να του δίνει οδηγίες για το πώς θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη Βουλή είχε ο τέως γραμματέας της κυβέρνησης Τάκης Μπαλτάκος, όπως προκύπτει από μηνύματα στο κινητό του προφυλακισμένου βουλευτή που δημοσιεύει την Πέμπτη η “Εφημερίδα των Συντακτών”.

Κατά τα ίδια στοιχεία, ο Τάκης Μπαλτάκος έδινε και συγχαρητήρια στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής για τραμπουκισμούς μέσα στο κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο Π.Ηλιόπουλος είχε προκαλέσει στη Βουλή, με αποτέλεσμα ο προεδρεύων Γιάννης Δραγασάκης να προειδοποιήσει ότι θα καλέσει τον φρούραρχο της Βουλής.

«Πέρασε ο Μπαλτάκος και μας είπε να δώσουμε συγχαρητήρια σε Ηλιόπουλο» ήταν το σχετικό μήνυμα που έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου της Χρυσής Αυγής στο κινητό του Ηλία Κασιδιάρη μετά το επεισόδιο. (πηγή:in.gr)

Οι πληροφορίες δεν είναι δικές μας, ούτε τα γεγονότα μπορούν να διαψευστούν.

Ο δεσμός του κυβερνητικού αστικού κόμματος με το ναζιστικό δήθεν “αντισυστημικό” κόμμα, αποκαλύπτεται πλέον ολοφάνερος, ολόγυμνος.

Ένας **δεσμός** για ένα **κοινό σκοπό**, αλλά με διαφορετικούς **ρόλους**.

Ας τους δούμε:

Η **ΝΔ** είναι το αστικό κόμμα, που δρα **από τα πάνω**, ως κυβέρνηση (μαζί με το ΠΑΣΟΚ), και κραδαίνει τα λάβαρα του κοινοβουλευτισμού και των τυπικών θεσμών του. **Πότε** όμως και **προς τα πού; Ενάντια** στο λαϊκό κίνημα και τη μαχητική αριστερά, που αποκαλύπτουν τον υποκριτικό και περιορισμό χαρακτήρα της αστικής δημοκρατίας. Όταν διεκδικούν το δικαίωμα της αγωνιζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας για πραγματική δημοκρατία και επιβολή μιας άλλης πολιτικής που θα έχει στο κέντρο της την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι του κεφαλαίου και της ΕΕ. **Και ειδικά, όταν**, η λαϊκή δράση περνάει τα τετριμμένα όρια και γίνεται ουσιαστική, απειλώντας το συνασπισμό επιβολής της αντεργατικής πολιτικής. Η ΝΔ (όπως και το ΠΑΣΟΚ) αντιπροσωπεύει την “καθώς πρέπει” πλευρά, **το επίσημο αστικό κράτος**.

Η **ναζιστική Χρυσή Αυγή** είναι ένας ακραίος αντιδραστικός καθεστωτικός σχηματισμός, που δρα από τα κάτω. Επιδιώκει να στρέψει τη δυσaréσκεια όχι προς την πολιτική του συστήματος, αλλά επιδερμικά προς τους εκάστοτε διαχειριστές του. Δημαγωγεί για τη διαφθορά των αστικών κομμάτων και του κράτους τους, όχι για να ενισχυθεί η δημοκρατία και να αρθεί ο τυπικός και μη ουσιαστικός χαρακτήρας της, αλλά για να καταργηθεί και τυπικά. Και το κυριότερο: Δρα ενάντια στο εργατικό κίνημα και την αριστερά, αλλά και κατά των εργαζομένων γενικά, με εκείνο τον ειδικό εγκληματικό τρόπο καταστολής (ακόμη και με δολοφονίες), που δεν μπορεί (ακόμη!) να δράσει το επίσημο κράτος. Αντιπροσωπεύει την πίσω πλευρά, το **παράνομο αστικό κράτος (παρα-κράτος)**

Ο κοινός σκοπός δεν είναι άλλος βέβαιος από τη θωράκιση και σωτηρία του αστικού συστήματος, πατώντας επί πτωμάτων και δικαιωμάτων και διατηρώντας βέβαια την εξουσία και την κουτάλα τους.

Τι μας αποκάλυψε τώρα η υπόθεση Μπαλτάκου; Ο συγκεκριμένος δεσμός και άξονας συνεργασίας, μας έδειξε τη **σχετικότητα των δύο ρόλων**.

Στην επέτειο λοιπόν της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, αλλά και ειδικότερα της αποκάλυψης για λεπτομερή συνεργασία μεταξύ των ναζιστών και του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης, δικαιούμαστε να φωνάξουμε δυνατά:

Η ΝΔ και η αστική πολιτική γενικά, είναι μέρος, γεννήτορας, στήριγμα του φασισμού και όχι αντίπαλός του.

Η **ναζιστική Χρυσή Αυγή**, είναι μέρος, δούλος, όργανο και μακρύ χέρι του συστήματος και όχι πολέμιός του.

Αλλά, δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Δεν μπορείς να νικήσεις ένα αντιπαλο, αν δεν τον κατανοήσεις και πολύ περισσότερο, αν τον υποτιμήσεις. Μη μας περνάει από το μυαλό ότι με το να σταθούμε απέναντι στο φασισμό και μόνο, αποκτούμε ένα αδιάψευστο και ευκολότερο ηθικό και πολιτικό πλεονέκτημα. Το ερώτημα είναι να έχουμε τη δύναμη και την τόλμη να σταθούμε απέναντι στο σύστημα, το κράτος του, το άδικο δίκαιό του, την αδίστακτη ταξική εξουσία του.