



Το NAP για τη Κομμουνιστική Απελευθέρωση οργανώνει πανελλαδική συνδιάσκεψη στις 14-16 Δεκέμβρη, θέτοντας στο κέντρο της συζήτησης το ζήτημα μιας σύγχρονης Προγραμματικής Διακήρυξης αντικαπιταλιστικής πάλης και κομμουνιστικής προοπτικής, η οποία έχει δοθεί ήδη στη δημοσιότητα. Σε αυτή τη διαδικασία, πέρα από τα μέλη του NAP και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση, έχουν καλεστεί να συμμετάσχουν αγωνίστριες και αγωνιστές της μαχόμενης Αριστεράς και της κομμουνιστικής αναζήτησης, που συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί το προηγούμενο διάστημα και αφορούν το ζήτημα της συγκρότησης ενός νέου προγράμματος και κόμματος της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης της εποχής μας.

Το NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση προκρίνει σε αυτή την περίοδο την προσπάθεια μιας συνολικής προγραμματικής ανασυγκρότησης των μαχόμενων δυνάμεων του κινήματος των εργαζόμενων και της νεολαίας, κυρίως για δύο λόγους που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση ο ένας από τον άλλο.

Ο πρώτος είναι η επιμονή της κρίσης του καπιταλισμού, η οποία συνεχίζει να ρίχνει τη βαριά, αντιδραστική σκιά της στα δικαιώματα και τις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νεολαίας τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Δεν είναι τυχαίοι οι προβληματισμοί αρκετών σημαντικών οικονομικών κύκλων και «δεξαμενών σκέψης» του σύγχρονου καπιταλισμού που ανησυχούν πολύ σοβαρά για τις προοπτικές του συστήματος τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο της παρατεταμένης αστάθειας, κοινωνικής και πολιτικής, και των αδιεξόδων του συστήματος συγκροτούνται νέα αντιδραστικά ρεύματα και ανανεώνονται παλιά, ξαναεμφανίζονται το τέρας του φασισμού και του πολέμου και χτυπούν δυνατά την πόρτα μας, αποτελώντας τις επόμενες πιθανές «λύσεις» του σύγχρονου ολοκληρωτικού καπιταλισμού.

Ο δεύτερος είναι πλέον η εμπειρία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για το ανέφικτο της αριστερής διαχείρισης της κρίσης του καπιταλισμού που οδήγησε σε τραγικά αδιέξοδα και στον εκφυλισμό της έννοιας της Αριστεράς στα μάτια των εργατικών, λαϊκών στρωμάτων που σήμερα βρίσκονται έωλα απέναντι στην Ακροδεξιά και τους φασίστες τύπου Μπολσονάρο.

Τόσο η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των κυβερνητικών πειραμάτων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής υπογραμμίζουν την ανάγκη για τη συγκρότηση μιας άλλης, σύγχρονα κομμουνιστικής Αριστεράς, που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστροφή στο προσκήνιο των οικονομικών, κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων της νεολαίας και των εργαζομένων. Μιας Αριστεράς που θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανατρεπτικού πολιτικού κινήματος, που με όπλο του ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης και κομμουνιστικής προοπτικής θα μπορεί να ανατρέψει τη βάρβαρη επίθεση του συστήματος, να τσακίσει τον φασισμό και να βάλει φρένο στον πόλεμο και την οικολογική καταστροφή που απειλούν τον πλανήτη.

Και οι δύο αυτοί λόγοι υπογραμμίζουν με έντονο τρόπο το κενό μιας συνολικής αντισυστημικής πρότασης στο σήμερα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να επιχειρηθεί αυτή η αναγκαία συνολική πρόταση. Η πρώτη είναι η διαμόρφωση και παρέμβαση, με μαζικό τρόπο στους εργαζόμενους και τη νεολαία, μιας επαναστατικής προγραμματικής διακήρυξης, ενός σύγχρονου κομμουνιστικού μανιφέστου.

Σε αυτή την προϋπόθεση προσπαθεί να συμβάλει η πανελλαδική μας συνδιάσκεψη θέτοντας στο κέντρο της συζήτησης τα μεγάλα ερωτήματα της ανάλυσης του σύγχρονου καπιταλισμού, της δυνατότητας της επανάστασης στην εποχή μας και της επαναστατικής τακτικής για την προσέγγισή της, της εκτίμησης των αιτιών για την αποτυχία της πρώτης ανολοκλήρωτης εφόδου στον ουρανό, που επιχείρησαν οι κοινωνίες που προέκυψαν από τον κόκκινο Οκτώβρη του '17 και τις υπόλοιπες επαναστάσεις του προηγούμενου αιώνα, για το τι σημαίνει κομμουνισμός στον 21ο αιώνα.

Συνολικά επιχειρούμε μέσα από τη διαλεκτική αντιμετώπιση του μαρξισμού, στην κατεύθυνση της δημιουργικής ανάπτυξης του και την έμπρακτη ανασυγκρότηση της εργατικής πολιτικής (στα επίπεδα του περιεχομένου, των φορέων και της προοπτικής) να συμβάλουμε σε μια αντιστροφή της κίνησης του βέλους της σημερινής Αριστεράς, η οποία βαλτώνει μέσα στη διαχείριση, τον κοινοβουλευτισμό και τις εκλογικίστικες τακτικές, τα νέα τύπου ρεφορμιστικά σχέδια, τις παραδοσιακές και ιστορικά ηττημένες αντιλήψεις για το κομμουνιστικό κίνημα, τον κινηματικό κατακερματισμό και τη μεταμοντέρνα θεώρηση.

Ταυτόχρονα επιχειρούμε να υπερβούμε και τις ανεπάρκειες της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής Αριστεράς και βέβαια του ίδιου του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Μια τέτοιου χαρακτήρα παρέμβαση μπορεί να συμβάλει άμεσα ώστε να δοθούν από καλύτερες θέσεις οι μάχες του μαζικού κινήματος και οι επερχόμενες πολιτικές αναμετρήσεις, με πολύπλευρη ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Κατανοούμε ότι μπαίνουμε στα δύσκολα. Το έργο για μια προγραμματική ανασυγκρότηση για τον κομμουνισμό της εποχής μας δεν είναι κάτι εύκολο. Έχουμε συναίσθηση των συσχετισμών τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών. Περισσότερο από όλα όμως κατανοούμε την ανάγκη των καιρών για μια βαθιά τομή μέσα στην Αριστερά και για την αποφασιστική συμβολή του υποκειμενικού παράγοντα, ώστε να πετάξει από πάνω του την αρχαία σκουριά της συμβιβασμένης και ηττημένης Αριστεράς.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση του φορέα αυτής της προγραμματικής ανασυγκρότησης, δηλαδή η ενότητα σε ανώτερο επίπεδο των σημερινών κατακερματισμένων πρωτοποριών του κινήματος και της σύγχρονης κομμουνιστικής αναζήτησης. Γι' αυτό επιχειρούμε τη συγκρότηση μιας ανώτερου τύπου κομμουνιστικής οργάνωσης, η οποία θα υπερβεί δημιουργικά το NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, αλλά και άλλες συλλογικότητες, οργανώσεις και ατομικές προσπάθειες και θα συνενώσει νέους και μεγαλύτερους αγωνιστές. Αυτή η νέα κομμουνιστική οργάνωση επιδιώκουμε να αποτελέσει το πρόπλασμα του σύγχρονου κόμματος της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης της εποχής μας.

** μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση*

Πηγή: efsyn.gr