

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ



30/4/14

Σήμερα Τετάρτη στο γήπεδο του Ατρόμητου, αμέσως μετά την λήξη του αγώνα Ατρόμητος - ΠΑΟ και ενώ δεν είχε γίνει πριν ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, δυο τρία μικρά παιδάκια 7-10 ετών μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσουν τους παίκτες που αποχωρούσαν και να ζητήσουν τις φανέλες τους. Ένας τύπος από το συνεργείο σεκιούριτι της ΠΑΕ έδειξε κατάπυστη, άνανδρη και απάνθρωπη συμπεριφορά, χτυπώντας ένα από τα παιδάκια (!!!). Όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο, κάποιοι φίλαθλοι αγανακτισμένοι με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου σεκιουριτά, μπήκαν μέσα στο γήπεδο για να προστατέψουν τα παιδάκια και να τού ζητήσουν τον λόγο. Αστραπιαία, εμφανίστηκαν ΔΥΟ ΔΙΜΟΙΡΙΕΣ ΜΑΤ που προσπάθησαν να κάνουν επίθεση στην κερκίδα των οργανωμένων οπαδών του Ατρόμητου ! Οι φίλαθλοι αντέδρασαν μαζικά και δυναμικά, απέκρουσαν την επίθεση και ... “έλουσαν” τα ΜΑΤ με τα κατάλληλα συνθήματα ...

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια επίδειξη αστυνομικής βίας ενάντια στην νεολαία του Περιστερίου. Όλοι θυμόμαστε την αποκρουστική αστυνομοκρατία και το όργιο κρατικής βίας με αφορμή την αυθόρμητη εξέγερση πέρσι μετά την δολοφονία του άνεργου μαθητή για ένα εισιτήριο τρόλεϋ του 1,20 ευρώ ...

Η επίδειξη αυτή αυταρχισμού δεν είναι καθόλου τυχαία. Το χουντικό καθεστώς Σαμαρά - Βενιζέλου που εφαρμόζει την καταστροφική πολιτική κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ θέλει να υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία στον λαό και στην νεολαία πως η πειθάρχηση και το “καθήστε καλά” θα είναι καθημερινά στην ημερήσια διάταξη. Καθήστε καλά και μην αντιδράτε, ακόμα και όταν βλέπετε να κακοποιούνται ή και να δολοφονούνται μικρά παιδιά. Άλλωστε, η παιδική φτώχεια και θνησιμότητα ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΟΞΕΥΘΕΙ ΣΤΑ ΥΨΗ ... Όταν μάθεις να μην αντιδράς βλέποντας τον σεκιουριτά να δέρνει το οχτάχρονο, μαθαίνεις να μην αντιδράς και όταν βλέπεις την χούντα κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ να δολοφονεί χιλιάδες παιδιά και ενήλικους με την πολιτική της.

Η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την μαζική και δυναμική αντίδραση των οργανωμένων οπαδών του Ατρομήτου ενάντια στην αστυνομική βία.

Καλεί την δημοτική αρχή του κ. Παχατουρίδη να ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ και να πάρει ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ για τα γεγονότα.

Καλεί την νεολαία του Περιστερίου και όλους τους Περιστεριώτες να μπουν ακόμα πιο μαζικά και δυναμικά στον αγώνα για τα δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα, για την ανατροπή του χουντικού καθεστώτος Σαμαρά - Βενιζέλου - ΕΕ - ΔΝΤ, για να διαλυθούν οι δυνάμεις καταστολής ΜΑΤ - ΔΕΛΤΑ κλπ, για να ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.