



Ακούστε στο βίντεο που ακολουθεί, συνέντευξη του στελέχους της ANΤΑΡΣΥΑ και μέλους της Κεντρικής Συντονιστικής της Επιτροπής **Αντώνη Δραγανίγου**, στον ραδιοφωνικό σταθμό **Real Fm** και στον **Νίκο Χατζηνικολάου**, την Παρασκευή 2 Μάρτη 2018.

### **Μεταξύ άλλων ο Α. Δραγανίγος ανέφερε:**

«Αυτή την περίοδο υπάρχουν δύο πολύ σοβαρά θέματα τα οποία κρίνονται. **Πρώτον**, η διαμόρφωση της λεγόμενης μεταμνημονιακής περιόδου, στην οποία, όπως βλέπουμε στο αντικείμενο της τέταρτης αξιολόγησης, αυτό που συζητιέται είναι ο **τρόπος με τον οποίο θα διατηρηθούν τα μνημονιακά κεκτημένα** των κυρίαρχων δυνάμεων, και επομένως θα πάμε σε μία **μακρόχρονη επιτροπεία**, δεκαετιών πιθανόν, με κλειδωμένες τις αντιδραστικές αλλαγές που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό νομίζουμε ότι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση.

Και, **δεύτερον**, υπάρχει όλο το πνεύμα των λεγόμενων «**εθνικών ζητημάτων**», δηλαδή στην ουσία, του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων που υπάρχει στην περιοχή και του παιχνιδιού που κάνει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των ανταγωνισμών αυτών, που πιστεύουμε ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο πολύ σοβαρών κινδύνων.»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη πριν πάρει την κυβέρνηση, ήταν ένα κόμμα το οποίο, στρατηγικά, έλεγε στον κόσμο και σ' αυτή τη βάση έπειθε, ότι μέσα στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης, μέσα στο πλαίσιο των κυρίαρχων δυνάμεων, ιμπεριαλιστικών οργανισμών, της ελεύθερης αγοράς κτλ, είναι δυνατόν να πετύχει αλλαγές, με το σύνθημα «**Ούτε ρήξη ούτε υποταγή**», θα καταργήσουμε το μνημόνιο **χωρίς ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση** κτλ. Όλο αυτό αποδείχτηκε προφανώς μία φενάκη. Άρα λοιπόν, στρατηγικά, ήταν πάντα μέσα στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης. Προφανώς η συνύπαρξή του με την εξουσία, η διαπραγματεύσή του με τα μεγάλα συμφέροντα, και η αφομοίωσή του στο κράτος, έχει **βαθύνει** κι έχει **εντείνει** αυτήν τη διαδικασία, έτσι ώστε να πιστεύουμε ότι όλη αυτή η πορεία είναι πλέον **ανεπίστρεπτη** και ο ΣΥΡΙΖΑ εντάσσεται οργανικά και σαν σύνολο στο κομμάτι των μηχανισμών των κυρίαρχων δυνάμεων, των κυρίαρχων τάξεων. Δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να αλλάξει, όπως δεν άλλαξε και για καμία δύναμη που διαχειρίστηκε τις υποθέσεις του συστήματος, ειδικά μέσα σε συνθήκες κρίσης όπως αυτές που περνάμε σήμερα.»

«Δεν είναι απόλυτο κριτήριο για μας η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, την οποία άλλωστε θα είχαμε αν υπήρχε απλή αναλογική. Προβάλλαμε το προηγούμενο διάστημα μία λογική και ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί αναγκαιότητα, γιατί ακριβώς αποδείχτηκε φενάκη και αυταπάτη η λογική ότι **χωρίς ρήξη** με τις βασικές δομές του συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από τα μνημόνια και γενικότερα φιλολαϊκή ανάπτυξη και αλλαγές σε όφελος των εργαζόμενων και του λαού.»

“Σήμερα, μπροστά στη συνεχιζόμενη κρίση και τα αδιέξοδα, τους πολεμικούς κινδύνους στην περιοχή, την εικόνα σήψης που βγαίνει από όλους τους πόρους του πολιτικού συστήματος μέσω των σκανδάλων, είναι δυνατόν να υπάρξει ένας **νέος κύκλος εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης και ενίσχυσης αποφασιστικά ριζοσπαστικών αντικαπιταλιστικών δυνάμεων** όπως είναι η ANΤΑΡΣΥΑ. Αυτή είναι η πολιτική βάση πάνω στην οποία εμείς έχουμε καλέσει εδώ και ένα -ενάμιση χρόνο ριζοσπαστικές δυνάμεις να συμπορευτούν με την ANΤΑΡΣΥΑ στη βάση ενός τέτοιου προγράμματος και, προφανώς, στη βάση μιας κοινής πρακτικής, η οποία θέλει να παλέψει πραγματικά απέναντι στην τέταρτη αξιολόγηση και τα ευρωμνημόνια, ενάντια στη μόνιμη επιτροπεία, να παλέψει ενάντια στους πολεμικούς κινδύνους, το **NATO**

**και την ΕΕ** και όλη την τυχολογική κατά τη γνώμη μας πολιτική της κυβέρνησης στα «εθνικά» ζητήματα που κάνει **το καλό παιδί των αμερικάνων** στην περιοχή. Να ξεπεράσει τον επίσημο συνδικαλισμό ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο από το να υπονομεύει τους αγώνες.»

Απάντησε επίσης σε ερώτηση αν θα έβλεπε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τη **Λαϊκή Ενότητα** και την **Πλεύση Ελευθερίας** σε μια τέτοια συμπόρευση.

Ακούστε ολόκληρη την ενδιαφέρουσα συνέντευξη: