



Την Παρασκευή 18/10/2014 το Συντονιστικό Κατοίκων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και γύρω περιοχών με πρωτοβουλία του πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Άρη Βασιλόπουλο και στελέχη της δημοτικής αρχής. Στη συνάντηση αυτή, ζητήσαμε να μας δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαμε δημόσια απευθύνει στην ανοιχτή επιστολή της 10/10/2014.

Αν και πέρασαν από τότε τρεις μήνες, ο δήμαρχος επέμεινε μονότονα να μας παραπέμπει σε δύο παλαιότερες ανακοινώσεις της παράταξης του “Δύναμη Πολιτών” (4/6/2014 και 30/7/2014), όπου μεταξύ άλλων γραφόταν: **“Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι η Ερασιτεχνική ΑΕΚ δικαιούται να χτίσει το γήπεδο της στο χώρο των 26.6 στρεμμάτων, με σεβασμό στο περιβάλλον, τους πολεοδομικούς κανόνες και το Σύνταγμα. (...) Γι’ αυτό και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την αποσύνδεση της ανέγερσης του νέου γηπέδου από το έκτρωμα του Ρυθμιστικού Σχεδίου και την κατάθεση ξεχωριστού νομοσχεδίου, ώστε να συζητήσουμε με την ΑΕΚ για τις πραγματικές ανάγκες για την ανέγερση ενός νέου γηπέδου.** Όσο ταυτίζεται η πορεία του γηπέδου με την εκχώρηση του Άλσους και της πόλης σε αλλότρια συμφέροντα αμφισβητούνται εκ των προτέρων οι προϋποθέσεις για μία καλόπιστη συνεργασία”. Στην ευθεία ερώτηση μας “Είστε διατεθειμένος να προστατεύσετε το άλσος με κάθε κόστος;” δεν απάντησε, αλλά προσπάθησε να ελιχθεί λέγοντας ότι “η απάντηση βρίσκεται σε αυτούς που με στοχοποιούν”. Επίσης δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να τεθεί το θέμα του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής (ΡΣΑ) στο Δημοτικό Συμβούλιο στον άμεσο χρονικό ορίζοντα, διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή “έχει πιο επείγουσες προτεραιότητες”. Ενώ η νέα δημοτική αρχή επιλέγει την υποβάθμιση της υπεράσπισης του δασικού πλούτου της πόλης και συστηματικά αποφεύγει να τοποθετηθεί στα γενικότερα ζητήματα που απορρέουν για την πόλη από την ψήφιση του νέου ΡΣΑ, της πολεοδομικής-χωροταξικής μεταρρύθμισης και του νέου δασικού νόμου, τα επιχειρηματικά συμφέροντα Μελισσανίδη εξακολουθούν να έχουν ως άμεση προτεραιότητά τους την αρπαγή και εκμετάλλευση του άλσους.

Ο Δήμαρχος δεν απάντησε ευθέως ούτε για τα διατρέξαντα από την ημέρα της εκλογής του (25/5/2014) και τον ρόλο του σ’ αυτά: επιχείρησε να μπαλώσει τη θέση που εξέφρασε στην πρώτη μετεκλογική συνέντευξή του στον Sentra FM (“αν αποδειχθεί ότι δεν γίνεται στα 26,5 στρέμματα το γήπεδο, αλλά στα 28,5, να το συζητήσουμε, να το δούμε τεχνικά και αν χρειαστεί ν’ αναδασώσει η ΑΕΚ άλλο χώρο”), να αποστασιοποιηθεί απ’ αυτά που δήλωσε για λογαριασμό του στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης, ενώ ταυτόχρονα δεν διέψευσε τις συναντήσεις του με τον project manager της “Αγιά Σοφιάς” Δημήτρη Ανδριόπουλο, δικαιολογούμενος μόνο με το ότι “δεν έκλεισε ο ίδιος ραντεβού” με το δεξί χέρι του Μελισσανίδη. Δε θέλησε να μας αποκαλύψει, ωστόσο, τι ακριβώς συζητήθηκε σ’ αυτές τις “τυχαίες” συναντήσεις.

Στη συνέχεια ζητήσαμε να ενημερωθούμε για την απάντηση που έδωσε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην από 28/8/2014 αίτηση της “Δικέφαλος 1924 ΑΕ” για έγκριση της υψομετρικής μελέτης του νέου γηπέδου, την οποία και δώσαμε στη δημοσιότητα από τις 21/10/2014, ενώ θα έπρεπε να το είχε κάνει αμέσως ο Δήμος. Θεωρούμε ότι η απάντηση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας προς τη “Δικέφαλος 1924 ΑΕ” για την υψομετρική μελέτη οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια: Παραγνωρίζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 26,6 στρεμμάτων, αναγνωρίζει στην “Δικέφαλος 1924 ΑΕ” ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε ένα χώρο που δεν της ανήκει, καθώς δεν υπάρχει παραχωρητήριο από την ερασιτεχνική ΑΕΚ προς την “Δικέφαλος 1924 ΑΕ”, όπως άλλωστε επεσήμανε και η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ σε αντίστοιχη αίτηση. Το σημαντικότερο όμως ζήτημα που προκύπτει από την απάντηση, η οποία φέρει την υπογραφή του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Καλαμπόκη, πολιτικού προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι ότι η Δημοτική αρχή φαίνεται να αποδέχεται το νόμο 4277/2014.

Ποια θα είναι η πολιτική απάντηση των συλλογικών οργάνων του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

Δημοτικό Συμβούλιο) αν από τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ προσκομιστούν τα δικαιολογητικά κατά ικανοποιητικό για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τρόπο; Θα είναι ο Δήμος ο πρώτος που θα αναγνωρίσει τη παραχώρηση δασικής έκτασης; Θα είναι ο Δήμος ο πρώτος που θα πετάξει στα σκουπίδια όχι μόνο τον μεταγενέστερο νόμο 4280/14 (ο οποίος παρέχει υψηλή προστασία στα άλση) αλλά και τις αποφάσεις του ΣτΕ, που τρεις φορές μέχρι σήμερα έκρινε ως αντισυνταγματική την ίδια διάταξη (η παρ. 4, του άρθρου 42 του Ν.4277/14 είναι σχεδόν αυτούσια με την παρ. 1, του άρθρου 19 του Ν. 3044/02 - Νόμος Γρανίτσα); Θα σβήσει με μια μονοκονδυλιά τον αγώνα που έδωσαν οι κάτοικοι μαζί με τον Δήμο από το 2002 έως το 2008, ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για να απλώσουν τα αρπακτικά τα χέρια τους στο άλσος; Σ' αυτό εκκρεμεί εδώ και μήνες μια καθαρή πολιτική απάντηση, την οποία απαιτεί ο κόσμος της πόλης.

Δυο δρόμοι υπάρχουν για τη δημοτική πλειοψηφία και τη δημοτική αρχή γενικότερα: Ο ένας είναι να αποδεχτεί ανοιχτά τη νομοθετική ρύθμιση που υπαγόρευσε ο Δημήτρης Μελισσανίδης στην κυβέρνηση και ν' ακολουθήσει την πορεία που επιχείρησε να χαράξει η προηγούμενη δήμαρχος μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας της, θυσιάζοντας έτσι το άλσος στο βωμό των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο άλλος είναι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της πόλης και των ανθρώπων της και να αρνηθεί τις μεθοδεύσεις σε όλα τα επίπεδα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της "Δύναμης Πολιτών", τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης, αλλά και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξαν τη δημοτική πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές έχουν τη δική τους ξεχωριστή ευθύνη για την εξέλιξη των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Κι ακόμη, ευθύνη φέρουν και όσοι μέχρι σήμερα επέλεξαν να μην τοποθετηθούν δημόσια και αναλυτικά για το ζήτημα: οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, οι συλλογικοί φορείς της πόλης, τα σωματεία εργαζομένων, οι τοπικές οργανώσεις των πολιτικών κομμάτων κ.ά.

Είναι χρέος όλων να βγουν από το καβούκι τους και να διατυπώσουν επιτέλους δημόσια τις απόψεις και την επιχειρηματολογία τους. Η ανάγκη του δημόσιου διαλόγου είναι ακόμη επιτακτικότερη μετά την έγκριση από το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το 2015, στον οποίο περιλαμβάνεται εκ νέου το κονδύλι 20 εκατομμυρίων ευρώ για την "Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας". Τα χρήματα αυτά, η χαριστική δηλαδή απόφαση του πρώην Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού να χρηματοδοτήσει με δημόσιο χρήμα το ιδιωτικό έργο του Δημήτρη Μελισσανίδη, επικυρώθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013. Η νέα περιφερειακή αρχή της Ρένας Δούρου υποτάσσεται πλήρως και κάνει πολλά βήματα πίσω μπροστά στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, ακυρώνοντας πολύ νωρίς τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Το Συντονιστικό Κατοίκων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και γύρω περιοχών, τοποθετείται με σοβαρή επιχειρηματολογία και δρα εδώ και αρκετούς μήνες με συγκροτημένο τρόπο για την υπεράσπιση του Άλσους της Ν. Φιλαδέλφειας και της πόλης μας γενικότερα, με μια σειρά σημαντικών πολιτικών δράσεων στο ενεργητικό του. Παραμένουμε ενεργοί και καλούμε όλους τους κατοίκους να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στον κοινό αγώνα και στη μάχη για την υπεράσπιση του Άλσους και της πόλης από εδώ και πέρα. Γιατί το να μη μπορέσουμε, ίσως κάποτε μας συγχωρεθεί, το να μην προσπαθήσουμε, όμως, ποτέ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ