



Τοποθέτηση Σταύρου Τζιορτζιώτη δημ. συμβούλου από Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα, Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα-Ανένταχτες-ους, στις 9/11 στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που έγινε στη Ρόδο 6-9/11/2024

Ένα ακόμα συνέδριο της ΚΕΔΕ γίνεται μακριά από τον κόσμο και τα προβλήματά του. Διεξάγεται σε μια περίοδο που τα σύννεφα του πολέμου φτάνουν όλο και πιο κοντά. Μερικές εκατοντάδες μίλια από το νησί της Ρόδου, στην Παλαιστίνη, συντελείται μια από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες, η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ που εισβάλλει και στο Λίβανο, σφυροκοπά τη Συρία και το Ιράν.

Η χώρα μας με τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ έχει ενεργό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας και στον πόλεμο του Ισραήλ με κίνδυνο απρόβλεπτων συνεπειών, στέλνοντας πολεμικό υλικό και παρέχοντας στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια και αεροδρόμια.

Παράλληλα η φτωχοποίηση του λαού παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Η ακρίβεια στα ύψη. Ακόμα και τα τρόφιμα, η ενέργεια, η στέγαση γίνονται είδη πολυτελείας για χιλιάδες συμπολίτες μας, με τους μισθούς και τις συντάξεις να εξανεμίζονται στο πρώτο 15νήμερο του μήνα. Ενώ, οι πλειστηριασμοί κατοικιών λαϊκών οικογενειών έχουν πάρει διαστάσεις πανδημίας.

Από την άλλη οι ιδιωτικοποιήσεις, η λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων στο όνομα της ανάπτυξης και των επενδύσεων, η έλλειψη υποδομών και μέτρων

πρόληψης και προστασίας έχουν οδηγήσει σε μεγάλα εγκλήματα και ανυπολόγιστες καταστροφές όπως έγινε με τα Τέμπη, με τις φονικές πλημμύρες, τις καταστροφικές πυρκαγιές, τη μόλυνση του Παγασητικού, κ.α..

Όμως, οι δήμοι εξακολουθούν και εφαρμόζουν τις μνημονιακές αντιλαϊκές πολιτικές που συμφώνησαν οι κυβερνήσεις με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Αποδέχονται το καθεστώς επιτροπείας, τις περικοπές των χρηματοδοτήσεων των ΣΑΤΑ και ΚΑΠ, την υλοποίηση μόνο χρηματοδοτούμενων επιλεγμένων από διάφορα προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ έργων και υπηρεσιών.

Συναινούν στη συρρίκνωση των κοινωνικών υπηρεσιών, τη μείωση του προσωπικού. Συμβάλλουν στην επέκταση και μονιμοποίηση της φτηνής και κάθε μορφής ελαστικής εργασίας. Επιλέγουν ΣΔΙΤ.

Εμπορευματοποιούν τους δημόσιους χώρους.

Παρέχουν υπηρεσίες με αντίτιμο και ομνύουν στην ανταποδοτική λειτουργία. Φορτώνουν δημοτικά τέλη που πλέον και αυτά είναι δυσβάστακτα για τους κατοίκους και όπως ακούγεται αυτές τις μέρες εδώ συζητάνε να τα αυξήσουν και άλλο.

Τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια καθορίζουν την οικονομική τους δράση και έχουν ανοίξει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση σειράς υπηρεσιών, αλλά και χώρων και λειτουργιών, παρότι θεωρητικά θα έπρεπε να τα προστατεύουν για το δημόσιο συμφέρον.

Και όλα αυτά ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλο φαγοπότι των βαρώνων των σκουπιδιών με τη διαχείριση των απορριμμάτων και με το τέλος ταφής θα φέρει ακόμα μεγαλύτερα βάρη στους κατοίκους και μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος.

Ο δήμος-επιχείρηση, που λειτουργεί για την αναδιανομή και συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερους, είναι το μοντέλο που έχει επιβληθεί.

Το ακούσαμε χθες δια του στόματος του κ. Σκυλακάκη για το τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι για την ενέργεια και για το νερό και δεν περιμένουμε κ. πρόεδρε να μας δείξουν ένα χαρτί, όπως λέει ο λαός «όταν το λύκο τον βλέπεις, μην ψάχνεις το ντορό»

Καμιά αυτοδιοίκηση δεν εκφράζουν πλέον εδώ και χρόνια οι δήμοι. Αποτελούν το μακρύ χέρι του επιτελικού κράτους για την επιβολή σε τοπικό επίπεδο των πολιτικών που εξυπηρετούν

τη διαιώνιση του συστήματος και τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας.

Οι αντιδημοκρατικοί νόμοι που καθορίζουν τη λειτουργία των δήμων, όπως ο Καποδίστριας και ο Καλλικράτης του ΠΑΣΟΚ, ο πρόσφατος Κλεισθένης του ΣΥΡΙΖΑ που συμπληρώθηκαν με τους νόμους και τις διατάξεις της Ν.Δ. έχουν συμβάλει στην αντιδραστική συγκεντρωτική-δημαρχοκεντρική λειτουργία τους, μετατρέποντας τα δημοτικά συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα.

Ο δε νόμος Βορίδη ήρθε με μια ακόμα καλπονοθεία να αλλοιώσει περισσότερο τη λαϊκή θέληση, να αποκλείσει τις ενοχλητικές φωνές και να ευνοήσει το μάντρωμα των απείθαρχων στις παρατάξεις των μεγάλων κομμάτων.

Αυτά βέβαια όπως ακούσαμε από τον υπουργό κ. Λιβάνιο δεν φτάνουν και πρέπει να συμπληρωθούν με νέο κώδικα, νέο πιο αντιδραστικό εκλογικό σύστημα επέκταση των ανταποδοτικών φόρων όπως στο πράσινο κ.α

Είναι φανερό ότι, με αυτό το ασφυκτικό αντιλαϊκό πλαίσιο και το ρόλο των δήμων ως ιμάντα του κεντρικού κράτους, δεν μπορεί να υπάρξει αριστερή και φιλολαϊκή διαχείριση των δήμων.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε για να έχουμε κατακτήσεις υπέρ των λαϊκών αναγκών πρέπει να υπάρξει σύγκρουση με το σύστημα, κίνημα απειθαρχίας και ανυπακοής ενάντια στην ΕΕ, στους νόμους της κυβέρνησης και την πολιτική της.

Φανταστείτε τι θετικά αποτελέσματα θα υπήρχαν για τους δήμους και τους εργαζόμενους αν και άλλα δημοτικά συμβούλια έκαναν την έστω μισή απειθαρχία που έκανε ο δήμος Αγ. Δημητρίου με τη μη άσκηση έφεσης για τους εργαζόμενους που είχαν δικαιωθεί για παραμονή τους στην εργασίας.

Όμως, χθες ένας ομιλητής είπε ότι οι δήμαρχοι δεν είναι καουμπόηδες να κάνουν ότι θέλουν, γιατί υπάρχουν νόμοι και πρέπει να τους τηρούμε.

Από την άλλη, ακούσαμε εδώ την Πέμπτη από το Γ.Γ. του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα να παροτρύνει τις Δημοτικές αρχές να κάνουν και απειθαρχία. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Θα σταματήσουν τις εφέσεις οι δήμαρχοι της Λαϊκής Συσπείρωσης ενάντια στην παραμονή των εργαζομένων που δικαιώνονται πρωτόδικα και δεν θα εφαρμόζουν πλέον τους αντιλαϊκούς νόμους; Ο δήμαρχος Καισαριανής κ. Σταμέλος χθες δήλωσε ότι δεν θα προσφεύγουν σε εφέσεις οι δήμαρχοι της Λαϊκής Συσπείρωσης. Μακάρι να υπάρξει αυτή η αλλαγή στάσης.

Την καλωσορίζουμε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Και μακάρι να συνδυαστεί και με την ανάκληση παραχωρήσεων δημόσιων χώρων σε ιδιώτες, όπως αποφάσισε πρόσφατα ο δήμος Καισαριανής για τη χρήση γηπέδου.

Και μακάρι να το πράξουν αυτό και οι άλλοι δήμοι που οι δήμαρχοι τους αρκούνται μόνο να διαμαρτύρονται, χωρίς να αντιδρούν.

Εμείς παλεύουμε με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και θα συνεχίσουμε να αντιπολιτευόμαστε αυτή την αντιλαϊκή-αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, της Ε.Ε., και των δήμων.