



Ήταν Γενάρης του 2015 και στις συνελεύσεις των απολυμένων της ΕΡΤ, ορισμένοι (λίγοι) βάζαμε την πρόταση ότι μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να μπούμε οργανωμένα, μαζικά, συντεταγμένα, άμεσα και με κινητοποίηση όλων των αλληλέγγυων (ατόμων και συλλογικοτήτων) στην ΕΡΤ “επιβάλλοντας” την άμεση επαναλειτουργία της με ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους.

Ακούσαμε τότε τσιρίδες και εισπράξαμε λάσπη, ειδικά από τους έχοντες σχέση με τον “βαθύ” ΣΥΡΙΖΑ ότι υποστηρίζουμε προτάσεις επιπέδου εισβολής Γότθων, που θα συμπλακούν με τους “μέσα”, κάτι που δεν το θελήσαμε, δεν το διατυπώσαμε και δεν ήταν μέσα στις προθέσεις όσων διεκδικούσαμε την άμεση επιστροφή.

Για τους “μέσα” στη ΔΤ-ΝΕΡΙΤ η λάσπη περί Γότθων ήταν βούτυρο στο ψωμί τους, αφού την πολλαπλασίασαν και από Γότθοι, έγινε ένα μίγμα Γότθων, Βησιγότθων, Εξαρχείων, κονσερβοκουτιών και άλλα δρακουλίστικα.

Αντίθετα εμείς υποστηρίζαμε ότι αυτό, θα άλλαζε το κέντρο βάρους στα ζητήματα της επαναλειτουργίας της ΕΡΤ και θα επιτάχυνε τις διαδικασίες επαναλειτουργίας και ρύθμισης ανοιχτών ζητημάτων.

Τις συνέπειες αυτής της μη υλοποιημένης απόφασης ζούμε σήμερα με δύο χρόνια καθυστέρηση.

Ήρθε μία αρχικά θετική ΚΥΑ για να ρυθμίσει ζητήματα της διαίτας 2013-2015, αλλά έχει πολλές ασάφειες που δημιουργούν προβλήματα, όπως η διατύπωση σε αίτηση που πρέπει να υποβληθεί από τους εργαζόμενους, ότι παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαστική διεκδίκηση ΠΡΙΝ δουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ΚΥΑ επί του πρακτέου για να συνεκτιμηθεί η ορθότητα και η νομιμότητά τους.

Σήμερα λοιπόν η ΚΥΑ επιχειρεί να συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια, δηλαδή πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις εργαζομένων (όσων ήταν σε ΔΤ και ΝΕΡΙΤ, όσων ήταν εκτός αυτών και άνεργοι, ή εκτός αυτών και εργαζόμενοι, κλπ).

Επόμενο είναι να δημιουργούνται εντάσεις, που έφτασαν στο να διατυπωθεί από γνωστό απεργοσπάστη του ιδιωτικού τομέα (στο συγκρότημα του Πήγασου, τον είχαν εντοπίσει συνδικαλιστές από το διασωματειακό των ΜΜΕ σε απεργία πριν το λουκέτο της ΕΡΤ) και νυν εργαζόμενο στην ΕΡΤ, η φράση “απειλή”, “Ε ρε Κούλης που σας χρειάζεται” , όταν γίνονταν διαξιφισμοί μεταξύ εργαζομένων, ανάλογα με την οπτική του καθενός, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με το ΔΣ και τη νομική υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ.

Επαναλαμβάνουμε ούτε υποστηρικτές των απαιτήσεων (καταχρηστικών) της ΚΥΑ μπορούμε να γίνουμε, αυτό είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ αν θέλει να το θεραπεύσει ή να το λουστεί, ούτε να προσκαλούμε τον “Κούλη” να τιθασεύσει τους συναδέλφους μας.

Αλλιώς θα είχε εξελιχτεί η ιστορία και δεν θα υπήρχε αυτή η διολίσθηση αν μπαίναμε κινηματικά στην ΕΡΤ. Και αρκετοί από τους τότε καταναλωτές της προβοκάτσιας περί Γότθων, το ξανασκέφτηκαν σήμερα.

Ο καθένας λοιπόν οι επιλογές του και τα συμπεράσματά του...

*Νάσος Μπράτσος μέλος του γενικού συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ εκλεγμένος με το Μέτωπο για την Ανατροπή*