

## Από τον σΑτΥρΟπΡόΚο



- Όλο και πληθαίνουν οι φωνές που στέλνουν «μήνυμα» στην κυβέρνηση να μην υποχωρήσει στους εκβιασμούς των δανειστών και να πάρει απόφαση εξόδου από το ευρώ και την ΕΕ.

- **Αν κρίνουμε από το πολιτικό** προφίλ της επιλογής του ΣυΡΙζΑ για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μάλλον οι φωνές εξόδου από το ευρώ δεν θα φτάσουν στα «αυτιά» της κυβέρνησης.

- **Και το ερώτημα που αναδεικνύεται είναι:** Τι χειρότερο έχουμε να φοβόμαστε, φεύγοντας από το ευρώ και την ΕΕ, από αυτά που περάσαμε, που περνάμε και που θα περάσουμε, τουλάχιστον μέχρι το 2057.

- **Το μόνο που θα ανακτήσουμε** φεύγοντας από τα νύχια των δανειστών είναι η χαμένη μας αξιοπρέπεια και η βεβαιότητα ότι θα περάσουμε κάποιο διάστημα δύσκολα για τους εαυτούς μας και όχι για τους τοκογλύφους.

- **Μήπως ξεχνάμε ότι** η φτώχεια, οι αυτοκτονίες, οι λιποθυμίες μαθητών από την ασιτία, η ανεργία, η κατάθλιψη, η εξαφάνιση της αξιοπρέπειας και το ανύπαρκτο μέλλον των παιδιών μας έγιναν μέσα στο ευρώ και την ΕΕ;

- **Μήπως ξεχνάμε ότι** οι ευρωπαίοι τοκογλύφοι μας δανείζουν για να πληρώνουμε τα προηγούμενα δανεικά και αυτοί να θησαυρίζουν με τους τόκους;

- **Μήπως ξεχνάμε ότι** οι ευρωπαίοι τοκογλύφοι μας λένε τεμπέληδες και κακοπληρωτές παρόλο που δουλεύουμε περισσότερο από αυτούς αλλά και μας χρωστάνε κάτι κατοχικά δάνεια και επανορθώσεις;

- **Μήπως ξεχνάμε το** γεγονός ότι οι καλοί και ευγενικοί ευρωπαίοι φίλοι μας, μάς φέρονταν και μιλούσαν για τον ελληνικό λαό σαν αποικιοκράτες, υποτιμητικά και απαξιωτικά ενώ βρισκόμασταν στην ΕΕ και το ευρώ;

- **Μήπως ξεχνάμε** τα 600 δις ευρώ Ελλήνων καταθετών στο εξωτερικό βγήκαν με τον ιδρώτα των πολλών ενώ βρισκόμασταν στις αγκάλες της ΕΕ και του ευρώ;

- **Μήπως ξεχνάμε ότι** ο εργασιακός μεσαίωνας μας επιβλήθηκε από την ΕΕ και τους λάτρεις του ευρώ για να χορταίνουν τον αχόρταγο οι τραπεζίτες και τα υπόλοιπα μεγάλα αφεντικά;

- **Μήπως ξεχνάμε ότι** τα νοσοκομεία και τα σχολεία έκλεισαν με εντολή της ΕΕ ως αναγκαιότητα για να μη βγούμε από το ευρώ και πως γέμισε η Αθήνα άστεγους που για να ζεσταθούν καίγονται οι ίδιοι;

- **Μήπως ξεχνάμε το ξύλο,** το κυνηγητό και τους τόνους των χημικών που έπεφταν κάθε φορά που ο λαός διαμαρτυρόταν για τα δεινά του στο όνομα της παραμονής μας στην ΕΕ και το ευρώ;

- **Εμείς δεν ξεχνάμε!** Η κυβέρνηση όμως δείχνει ότι αρχίζει να ξεχνάει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Φαίνεται πως η ισορροπία σε δύο βάρκες εν ώρα τρικυμίας κάνοντας σπαγκάτο τελείωσε.

- **Αν εκείνη επέλεξε τη βάρκα της συνέχισης των μνημονίων** θα διαπιστώσει πολύ γρήγορα ότι πάνω στη βάρκα αυτή θα είναι μόνη της χωρίς πανιά και χωρίς κουπιά.

- **Εμείς δεν ξεχνάμε!** Θα βρισκόμαστε στην άλλη βάρκα, απέναντι στα μνημόνια και σε όσους

**τα διατηρούν.**