

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

27/5 | 19:30 ΠΛ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

## Η ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
ΑΓΩΝΑΣ



Αντικαπιταλιστική κίνηση Ελληνικού - Αργυρούπολης

**ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΝΟΥ**

Το Σάββατο 27/5 στις 19:30 σας καλούμε όλες και όλους στην πλατεία Σουρμένων να σχεδιάσουμε από κοινού έναν ακόμα αγώνα.

### Η ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΝΟΥ για τις δημοτικές εκλογές

□ Οι δημοτικές εκλογές δεν αποτελούν την απόλυτη μάχη, αλλά είναι σίγουρα μια μάχη που χρειάζεται να δώσουμε -ειδικά σε έναν δήμο σαν το δικό μας- με τα χαρακτηριστικά που έχουμε σαν **αντικαπιταλιστική κίνηση πόλης**. Οι αγώνες μας όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτοί που θα ακολουθήσουν, το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης και η άποψή μας για την πόλη που ονειρευόμαστε, χρειάζεται να αναμετρηθούν με τη διοίκηση Κωνσταντάτου.

□ Να αντιπαρατεθούμε με την αντιλαϊκή/αντεργατική, φασίζουσα, γεμάτη έπαρση και αυταρχισμό παράταξή τους απ μια, και από την άλλη με τα σχέδια "καλύτερης διαχείρισης" του τοπικού κράτους, που προκρίνει η αντιπολίτευση που εδώ και τέσσερα χρόνια κάθε άλλο παρά αντιπολίτευση υπήρξε.

□ Οι αγώνες και η οργάνωση των δημοτών στις γειτονιές είναι μονόδρομος. Για να ζήσουμε έξω από το πλάνο ενός δήμου-επιχείρηση, ενός δημάρχου γεμάτο έπαρση, αυταρχισμό, μισαλλοδοξία και πιστό στο

συμφέροντα κεντρικού κράτους και κεφαλαίου.

□ Δεν περισσεύει στον αγώνα αυτό, καμιά και κανένας!

□ Αγωνιστικά, ισότιμα, περήφανα!

## Οι ανάγκες μας σε πρώτο πλάνο

Η χειρότερη δημοτική αρχή πανελλαδικά! Στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης έχουμε καταντήσει να διεκδικούμε με αξιώσεις αυτόν τον τίτλο. Ψάξαμε πολύ από την ατέλειωτη λίστα των στραβών του δημάρχου Κωνσταντάτου για να δούμε ποιο θα βάλουμε στην κορυφή. Αλαζονεία και εγωπάθεια; Ακροδεξιός και ρατσιστικός λόγος; Επικοινωνία και φιγούρα που καλύπτουν την ανικανότητα; Προσήλωση στην υπεράσπιση μεγάλων και τοπικών συμφερόντων; Εκφοβισμοί, δικομανία, απειλές και συκοφαντίες...

Καταλήξαμε όμως ότι στη κορυφή πηγαίνει η καταστροφή των προσδοκιών για μια πόλη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων και κυρίως στις ανάγκες των καταπιεσμένων. Η “δημαρχάρα” μας έριξε τον πήχη τόσο που ακόμα και η θλιβερή πραγματικότητα περνάει από πάνω. Έπεισε δυστυχώς ότι η κανονικότητα είναι ένα συνδυασμός από τα χειρότερα που συμβαίνουν σε άλλους Δήμους, έπεισε ότι ως μεγάλος ηγέτης κάνει το καλύτερο δυνατό και πρέπει να του λέμε ευχαριστώ που δεν ζούμε σε γκέτο ή σε παραγκούπολη.

Ο Κωνσταντάτος είναι το έκτρωμα του τοπικού κράτους, η πιο ακραία έκφραση του Καλλικράτη και του Κλεισθένη, του νομικού δηλ. οπλοστασίου που απομάκρυνε οριστικά τα δημοτικά συμβούλια από τον λαϊκό-εργατικό έλεγχο και έδωσε απεριόριστες εξουσίες στον δήμαρχο. Ουσιαστικά οι αντιλαϊκές πολιτικές αλληλοσυμπληρώνονται από όλους τους παράγοντες, από την ΕΕ, την κυβέρνηση, τα μνημόνια και το χρέος μέχρι τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Ο δήμαρχος είναι λοιπόν ένα απαραίτητο γρανάζι που φροντίζει να γίνεται η «δουλειά», να εμποδώνονται οι κυρίαρχες πολιτικές στο τοπικό επίπεδο.

Αυτή είναι η μοναδική δουλειά που κάνει καλά ο Κωνσταντάτος και την κάνει σχεδόν χωρίς αντίπαλο στο δημοτικό συμβούλιο. Σήμερα δεν χρειαζόμαστε γενικά και αόριστα δημοκρατία. Χρειαζόμαστε τις συνελεύσεις στις γειτονιές, τις επιτροπές αγώνα, τις δομές του τοπικού κινήματος, χρειαζόμαστε τη δημοκρατία των από κάτω που θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση και θα βάλει δύσκολα στον «πανίσχυρο» δήμαρχο

Εμείς ως αντικαπιταλιστική κίνηση συνεχίζουμε να πιστεύουμε στη δύναμη των κινήματων, στη σύνδεση του τοπικού με το κεντρικό. Παλεύουμε να εκδηλώνονται αγώνες που θα πετυχαίνουν νίκες στο σήμερα, να ανοίγουν το δρόμο για συνολικές ανατροπές και θα στρέφουν συνειδήσεις σε αντι ΕΕ, αντικυβερνητική, αντισυστημική κατεύθυνση.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η αντιπολίτευση γίνεται πρώτα και κύρια στους δρόμους, θα κάνουμε όμως ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εμφανιστεί επιτέλους και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο για να μπουν οι ανάγκες μας σε πρώτο πλάνο. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να βάλουμε τον πήχη στο μπόι των αναγκών μας, να δούμε το μέλλον με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες. Για να έχουμε δημόσια υγεία, παιδεία και κοινωνικές δομές, για να ζούμε αξιοπρεπώς από μία εργασία...

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δε θα μας χαριστεί. Η ΝΔ θωρακίζει το σύστημα με κάθε τρόπο και βάζει στο στόχαστρο κάθε φωνή που δεν βολεύεται σε αυτή την κανονικότητα, ο κόσμος των κινήματων, της εργασίας, της νεολαίας δέχεται το ένα σοκ μετά το άλλο. Η καταθλιπτική συναίνεση της νέας σοσιαλδημοκρατίας των ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ περιμένει να μας θυμίσει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.

Χρειάζεται **πολιτικοκοινωνικό κίνημα ανατροπής που θα κοιτάξει στα μάτια** τοπικό και κεντρικό κράτος, θα σπάσει την καταθλιπτική συναίνεση, θα επιβάλει τη λαϊκή θέληση.

Ζούμε και αναπνέουμε σε αυτή την πόλη. Γνωρίζουμε τι καπνό φουμάρει ο καθένας, γνωρίζουμε τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Εκτός τόπου και χρόνου είναι αυτοί που βλέπουν έργο αντί για συντρίμια και παρακμή. Ουτοπία και ρομαντισμός είναι να πιστεύεις ότι η ίδια αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό ενάντια στη λαίλαπα Κωνσταντάτου. Με ρεαλισμό λοιπόν λέμε τα εξής. Να δούμε την εμπειρία από το παρελθόν, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στο τοπικό επίπεδο και να ετοιμαστούμε γιατί οι μεγαλύτερες μάχες είναι αυτές που δεν δώσαμε ακόμα.