



Ο φίλτατος Λοβέρδος από το νέο πόστο του Υπουργού Παιδείας ξεκίνησε το αγαπημένο του σπορ. Μετά τις οροθετικές γυναίκες επέλεξε να αντιμετωπίσει τις χιλιάδες κενές θέσεις καθηγητών στα σχολεία, το αλαλούμ με τις εξετάσεις ανακαλύπτοντας έναν καινούργιο εχθρό μέσα στα σχολεία, κάποιους «παιδόφιλους» καθηγητές. Για επτά -εκ των οποίων δύο ισχύουν τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων- καθηγητές ξεκινά ολόκληρη καμπάνια θέλοντας μάλιστα με αφορμή αυτό να αλλάξει προς το αυστηρότερο Υπαλληλικό Κώδικα και το Πειθαρχικό Δίκαιο. Δηλώνει μάλιστα ότι δεν πρόκειται να δουν τάξη ακόμα και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ακόμα και στον ίδιο τον πάπα. Προφανώς ο Λοβέρδος εκτός από υπουργός είναι ταυτόχρονα και δικαστής. Σε ανάλογες δηλώσεις προέβη και ο Σφακιανάκης.

Αυτή τη φορά επιλέγει όχι τυχαία να αναβαθμίσει το παιχνίδι και να παίξει με τα πιο συντηρητικά και αντιδραστικά ένστικτα. Παιδόφιλοι στα σχολεία, παιδόφιλοι στο δημόσιο παιδόφιλοι παντού, που κανείς δεν τολμά να ακουμπήσει.

Από κοντά σιγοντάροντας τα πιο άγρια και αντιδραστικά ένστικτα διάφοροι πολιτικάντηδες πια νιώθουν ελεύθεροι να ανοίγουν το στόμα τους όπως ο Νεράντζης της ΝΔ για το σύμφωνο συμβίωση «μετά τους gay θα αναγνωρίσουμε την κτηνοβασία και την παιδοφιλία;»

Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση του Υπουργού στα τρομερά κυριολεκτικά προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Σχολεία που καταρρέουν, κακοπληρωμένοι καθηγητές, τρομερές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοντωτικές εξετάσεις για τους μαθητές με αλλοπρόσλλα προγράμματα σπουδών και αβέβαιες εξετάσεις στο τέλος του χρόνου.

Αλλά δεν είναι μόνον η κουβέρτα που ο υπουργός θέλει να καλύψει τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Κάθε δημόσιος υπάλληλος πια θα αντιμετωπίζεται σαν υποψήφιος παιδόφιλος στα υπουργεία στους δήμους παντού. Άλλος ένας τρόπος για να δικαιολογήσει στο πόπολο τις απολύσεις χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, και ο πάντα πρόθυμος Λοβέρδος έχοντας πλήρη τεχνογνωσία του τι εστί κανιβαλισμός δείχνει τον τρόπο.

Θέλεις απολύσεις; Βρίσκουμε όχι απλά και μόνον τους ανίκανους της αξιολόγησης αλλά ακόμα καλύτερα δημιουργούμε τον κοινωνικό κολασμό. Από κάτω χιλιάδες μικροαστοί θα αναθαρρήσουν και θα ζητήσουν ακόμα περισσότερα ξύλα για την πυρά. Το κακό δημόσιο καθαρίζει από τους κακούς. Αυτό που θα απομείνει στο τέλος Λοβέρδος και Σφακιανάκης (διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) να τρίβουν τα χέρια αναμεταξύ τους. Ο δε Λοβέρδος μπορεί ήσυχος πια να συνεχίσει το έργο της καταστροφής, ο δε Σφακιανάκης περήφανος που μία ακόμα απάτη της υπηρεσίας του περνάει στην δημοσιότητα και έχει πια βάλει για τα καλά πόδι στα σχολεία. Γιατί ο πονηρός Λοβέρδος δεν κυνηγάει και επιδιώκει μόνον να πετάξει κρέας στην πυρά, αλλά και να βάλει την αστυνομία μέσα στα σχολεία. Πιο εύσχημος και καλύτερος τρόπος από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που έχει γίνει ο προστάτης μας από τη στιγμή που το ίντερνετ στιγματίστηκε ως κήπος τω ανωμάτων και έγινε από κάθε μυστική υπηρεσία και αστυνομία πεδίο παράνομων και νόμιμων παρακολουθήσεων;

Γιατί ο Λοβέρδος βάζει την αστυνομία από την πίσω πόρτα στα σχολεία οργανώνοντας «σεμινάρια» ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο σε όλα τα σχολεία και κάθε εβδομάδα οι μπάτσοι του ίντερνετ θα επισκέπτονται σχολεία δίνοντας σεμινάρια υποταγής και καρφώματος ως νομοταγείς και πιστοί πολίτες.

Άλλη μια προπαγάνδα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, μίας υπηρεσίας που από το 2002 έχει στήσει εκατοντάδες περιπτώσεις παγίδευσης αθώων ειδικά με κατηγορίες παιδικής πορνογραφίας που η τελευταία έχει γίνει η λυδία λίθος για την στοχοποίηση και τον κοινωνικό κατατρεγμό από εφημερίδες και τηλεοράσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των περιπτώσεων έχει καταρρεύσει στα δικαστήρια και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι πρώην κατηγορούμενοι έχουν κερδίσει αποζημίωση από τα ελληνικά δικαστήρια για τον διασυρμό και τις προφυλακίσεις που υπέστησαν. Μία απλή έρευνα στο διαδίκτυο θα αποκαλύψει όλη την απατεωνιά του συγκεκριμένου τμήματος που αρέσκεται να στήσει υποθέσεις που καταρρέουν στο δικαστήριο, αλλά πριν όμως έχει κερδίσει τα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων. Έτσι στήνονται καριέρες όπως του Σφακιανάκη (υπέρμαχου μεταξύ άλλων της κατάργησης του απορρήτου των επικοινωνιών). Φυσικά κανείς επίσης δεν αναφέρει όσους αυτοκτόνησαν υπό το βάρος των κατηγοριών που τους στήθηκαν. Ακόμα και την γνωστή περίπτωση του αγωνιστή της αριστεράς Παναγιώτη Βήχου (επειδή τόλμησε να καταγγείλει υπόθεση σωματεμπορίας στη Σαντορίνη, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί) που ταλαιπωρήθηκε με κατηγορίες περί πορνογραφίας επί 14 χρόνια πριν δικαιωθεί αμετάκλητα και αποζημιωθεί κιάλας από το ελληνικό δημόσιο. Φυσικά για όλα αυτά τα χρόνια ο διασυρμός πέτυχε τον σκοπό και με το παραπάνω επιβαρύνοντας την υγεία του.



Το γεγονός ότι αυτόν τον αρχι-σκευωρό ο **Τσίπρας στην πρόσφατη επίσκεψη του στην ΔΕΘ** αποκάλυψε «Εσύ θα έπρεπε να ήσουν η εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας» δείχνει για άλλη μια φορά τα κατάντια της αριστεράς. ([εδώ σχετικό βίντεο 1'.33"-1'.44"](#)) Σύσσωμης της αριστεράς όμως, και όχι μόνον του γνωστού ΣΥΡΙΖΑ που τουλάχιστον αυτός θέλει και μπορεί να γίνει κυβέρνηση, που δεν άνοιξαν το στόμα τους να μιλήσουν για την αισχρή στοχοποίηση του Λοβέρδου. Αποδέχτηκαν μήπως τις κατηγορίες; Αποδέχτηκαν το γεγονός ότι ένας ολόκληρος κλάδος πετάγεται στην πυρά της κοινωνικής κατακραυγής και διασυρμού; Αποδέχονται το γεγονός της κατασκόπευσης του ίντερνετ με τις κατασκευασμένες κατηγορίες;

Για τη ιστορία

Ήταν έξι μέρες πριν από τις εκλογές του Μαΐου 2012. Τότε οι αρμόδιοι -και υποψήφιοι- υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Υγείας δήλωναν ότι προστατεύουν τη δημόσια Υγεία. Η αστυνομία εξαπολύει ένα κυνηγητό σε εκδιδόμενες γυναίκες. Από τον σωρό των συλλήψεων 32 εμφανίζονται ως φορείς του AIDS και στοχοποιούνται δημόσια με ανάρτηση των φωτογραφιών τους με ονόματα και διευθύνσεις φαρδιά πλατιά στο site της ΕΛΑΣ και από εκεί σε απευθείας σύνδεση σε όλες τις εφημερίδες δελτία ειδήσεων και portal από τους πάντα πρόθυμους.

Πηχαίοι τίτλοι «Αυτές είναι οι ιερόδουλες που σκορπούσαν το θάνατο» Και πολύ βολικά στοχοποιήθηκαν και αρκετές μετανάστριες «Ρωσίδα με AIDS σκορπά το θάνατο» συνοδεύουν το αργόσυρτο βασανιστήριο για όσες γυναίκες έπεσαν στα χέρια του Λοβέρδου για να παίξουν τα πολιτικά παιχνίδια του. Και δεν ξεχνάμε την στάση του ΚΕΛΠΝΟ που καθόλου τυχαία στήριξε ενεργά τον Λοβέρδο. Άξιος ο μισθός τους και τα πτυχία στον τοίχο.



Και οι 32 γυναίκες που κατηγορήθηκαν έχουν αποφυλακισθεί. Η υγειονομική διάταξη καταργήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ. Οκτώ από τις γυναίκες αθώωθηκαν, 13 αντιμετωπίζουν μικρότερες κατηγορίες.