

Συγκέντρωση Αλληλεγγύης στο Μετρό Σεπόλια,  
Τετάρτη 27/5/20, 18.30΄



Έξω η αστυνομία από τη γειτονιά -Κανέννας/Καμία Μόνος/Μόνη απέναντι στην κρατική βία!

### **Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού, Σεπολίων, Ακαδημίας Πλάτωνα**

Την **Κυριακή 24/5** το μεσημέρι γίναμε μάρτυρες ενός ακόμα γεγονότος ακραίας αστυνομικής βίας, αυτή τη φορά στη γειτονιά μας. Δύο νέοι, κάτοικοι της περιοχής «τόλμησαν» να περάσουν μπροστά από αστυνομικούς που συνηθίζουν τελευταία να κάθονται στον χώρο έξω από το μετρό.

Ξαφνικά ο ένας απ' τους αστυνομικούς απευθύνεται στον έναν περαστικό με τους γνωστούς τρόπους που διακρίνουν αυτό το σώμα όταν συναναστρέφονται όχι με μεγαλοαπατεώνες αλλά με τυχαίους νεαρούς/ές, απευθύνοντας την ερώτηση:

**«ΤΙ ΚΟΙΤΑΣ ΡΕ»;;**

Ο νέος τολμάει να απαντήσει ζητώντας τον λόγο και τότε δέχεται το πρώτο χτύπημα με γκλοπ. Όταν ο δεύτερος νέος αντιδρά στον ξυλοδαρμό του φίλου του, δέχεται κι αυτός βροχή χτυπήματα με γκλοπ και κλωτσιές.

Οι περαστικοί κοιτάζουν σαστισμένοι δύο (άοπλους φυσικά) νέους να βρίσκονται αιμόφυρτοι στο οδόστρωμα και τους αστυνομικούς να τους χτυπούν με μανία. Σύντομα φτάνουν και άλλες μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ καθώς και τρία περιπολικά. Αργότερα και ένα ασθενοφόρο. Η αστυνομία δρα λες και έχουμε δικτατορία. Τους περαστικούς που ρωτάνε τι συμβαίνει καθώς βλέπουν δύο νέους ανθρώπους με αίματα στο κεφάλι τους και χειροπέδες στα χέρια, οι αστυνομικοί τους απειλούν με προσαγωγές και προσπαθούν να «κουκουλώσουν» το περιστατικό.

Σύμφωνα με καταγγελίες, η αστυνομία εμπόδισε το ασθενοφόρο να φτάσει στο σημείο και να περιθάψει τους νεαρούς! Αφού οι δυο 24χρονοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Κολωνού, κρατήθηκαν μέχρι τις 16.30 **χωρίς να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες (παρότι ο Β.Γ. αιμορραγούσε)** και μόνο τότε μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Τώρα κατηγορούνται με ανυπόστατες κατηγορίες!

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, ούτε τυχαίο. Τα ίδια (και χειρότερα) συνέβησαν στην **Κυψέλη** και στην **Αγία Παρασκευή**, ενώ συνεχώς βγαίνουν στη δημοσιότητα καταγγελίες για αστυνομική αυθαιρεσία και αναίτιες, βίαιες επιθέσεις εναντίον συμπολιτών μας.

Είναι πλέον προφανές ότι η κυβέρνηση, όσα επικοινωνιακά σόου γεμάτα «ευαισθησία» και να στήνει, την ίδια στιγμή απολύει, ιδιωτικοποιεί και καταστέλλει. Γι' αυτό και το κρεσέντο τρομοκρατίας: θέλουν να μας κάνουν να φοβηθούμε, να μην διεκδικούμε τα δικαιώματά μας για να περάσουν ανενόχλητοι νέα δυσβάσταχτα για το λαό και τη νεολαία μέτρα «αντιμετώπισης της κρίσης». Μας λένε «η πανδημία τώρα πέρασε», ενώ δεν έχουν κάνει το παραμικρό για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά αντίθετα εξαπολύουν ευθεία επίθεση στα εργατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας.

Εμείς όμως δεν πρόκειται να φοβηθούμε! Ξέρουμε καλά, ότι στη θέση των συμπολιτών μας μπορεί να είναι αύριο ο καθένας/η καθεμία από μας. **Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις δυνάμεις καταστολής να φέρονται σαν συμμορίες στις γειτονιές μας. Η γειτονιά μας χρειάζεται περισσότερα πάρκα, πλατείες, σχολεία, χώρους άθλησης, δημοτικά ιατρεία, για να απολαμβάνουμε όλοι οι κάτοικοι, ντόπιοι και μετανάστες, καλύτερη ποιότητα ζωής. Δε χρειάζεται περισσότερη αστυνομοκρατία!**

Η γειτονιά μας στέκεται αλληλέγγυα στους δύο συμπολίτες μας. Να τιμωρηθούν άμεσα οι υπεύθυνοι-βασανιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, που νομίζουν ότι μπορούν να αλωνίζουν στις γειτονιές, με τη «βούλα» του νόμου. Να αναλάβει τώρα τις ευθύνες του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να αποσυρθούν τώρα οι άδικες, ανυπόστατες κατηγορίες.

**Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό!**