



## Ένας αποτυχημένος ανασχηματισμός με αποτυχημένους υπουργούς

**Από τον σΑΤΥΡΟΠΡΟΚΟ**

**Μα τι περίοδος είναι αυτή που διανύουμε μετά τις γιορτές;** Γεμάτη με συγκινήσεις, πάθη, αντιπαραθέσεις, ξεσηκωμούς, ηφαίστεια, σεισμούς, Τέμπη, συγκαλύψεις, πολιτικά ξεβρακώματα και φυσικά με πολλούς Τραμπισμούς.



**Ο Τραμπ όπως πάει θα θελήσει να αγοράσει και** το δικό μας το Γαϊδουρονήσι για να το κάνει χώρο αναψυχής «γαϊδουριών» μιας και ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και δεν χωράνε στα γνωστά τουριστικά θέρετρα.

**Ο μέγας Ουκρανός ηγέτης Ζελέ** ανάγκασε τελικά τον Τραμπ να του ζητήσει τα ορυχεία σπάνιων γαιών της χώρας του και όχι μόνο. Αιφνιδιασμένος ο Τραμπ από την αποφασιστικότητα του Ζελέ πήγε και αγόρασε τρεις Τέσλα για να ξεπεράσει την ταπείνωσή του.

**Γιατί αρχίζουν και καταστρέφουν** καταστήματα του Μασκ στις ΗΠΑ; Κάποιοι λένε από υπερβολική αγάπη προς το πρόσωπό του και προς τις πρακτικές του.

**Δύο κινητοποιήσεις έγιναν για το έγκλημα στα Τέμπη.** Για κάποιους πιο ψύχραιμους επρόκειτο απλά για μια κακιά στιγμή, για ένα ανθρώπινο λάθος και για κάποιους πιο ψαγμένους για μια αστρολογική συνομωσία ενάντια στον ηγέτη Μητσό.

**Η πρώτη ήταν την Κυριακή 26/1 και η δεύτερη την Παρασκευή 28/2.** Η αστυνομία εκτιμά ότι στην πρώτη συμμετείχαν κανά δυο τρεις χιλιάδες διαδηλωτές και στη δεύτερη γύρω στους πενήντα χιλιάδες. Οι υπόλοιποι εκατοντάδες χιλιάδες δεν ήταν διαδηλωτές αλλά διάφοροι περίεργοι που ήθελαν να δουν πώς γίνονται οι διαδηλώσεις.

**Οι ηγέτες της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, πιστοί στο ρόλο τους** έκαναν πρόταση δυσπιστίας για να βοηθήσουν στη συσπείρωση της παράταξης του ηγέτη Μητσό.

**Βγαίνοντας από τη Βουλή ο ηγέτης** προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο τη στιγμή που κοντοστάθηκε στα 57 γραμμένα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, και έσκυψε ευλαβικά την κεφαλή του. Ράγισαν τα πεζοδρόμια και δάκρυσαν τα τζάμια στο «Μεγάλη Βρετανία». Ο δε Άρης ο Πόρτο, ακόμη σφουγγίζει τα δάκρυα από τα μάτια του ενώ ο εύζωνας της Βουλής άφησε τη σκοπιά του και έτρεξε να αγκαλιάσει τον ηγέτη.

**Και μετά ο ηγέτης Μητσό προχώρησε σε αποτυχημένο ανασχηματισμό αποτυχημένων υπουργών. Κάνει πως δεν πήρε χαμπάρι το μήνυμα της 28ης Φλεβάρη.**

**Ο πολύς Πιερ** πήγε στο ΥΠΑΙΘΑ για να σαρώσει και έφυγε με την ουρά κάτω από τα σκέλια, με τρόπαια κάτι ιδιωτικά ψιλικατζίδικα της πλάκας, και την αξιολόγηση να τιμωρεί τον ίδιο όπως του άξιζε. Νόμισε ο πολύς Πιερ ότι αν θέτει εκπαιδευτικούς σε δυνητική αργία θα αποφύγει τη σύγκριση με πρακτικές βγαλμένες από την εφταετία.

Τώρα τον έστειλε ο ηγέτης Μητσό να «παίξει» τον υπουργό στο Οικονομίας για να μην παραπονιέται ο Ανδρουλάτσης ότι το ΠαΣοΚ **απόθανε**.

**Στη θέση του Πιερ ήρθε μια παλιά γνώριμη, από τα σπλάχνα της εκπαίδευσης γεμάτη κιμωλία**, με όλη την καλή διάθεση. Λέτε να αυξήσει κι άλλο τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη; Λέτε να φανεί διαλλακτική με τις διώξεις των εκπαιδευτικών; Λέτε να καταλάβει γρήγορα πως οι εκπαιδευτικοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους και δεν θα υποταχθούν;

**Ο δουλευταράς Χατζηδάκης** αφού ψόφησε να σπάει αυγά με τη ΔΕΗ και μάτωσε τους εργαζόμενους για να φτάσει στα 18 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα, γίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που παραπαίει. Τον θέλει κοντά του ο ηγέτης Μητσό για να μην χρειάζεται να τον παρακολουθεί.

**Ο χουντοτσεκουράτος Μαυρουδής** πήγε στο υπουργείο Μετανάστευσης και μάλλον ξέθαψε το τσεκούρι της νιότης του για να το στριφογυρίσει στα κεφάλια των μεταναστών.

**Ο δε Σπυρίδωνας αμετακίνητος** στο πόστο του απολαμβάνει τα εύσημα από τον ηγέτη Μητσό για όσα δήλωσε για τα Τέμπη πριν την 28η Φλεβάρη!

**Αλλά κι αυτός ο Αρίστος; Τι πετυχεσιά ήταν ετούτη; Άμα έχεις μάθει στη σωστή αξιολόγηση από μικρός όπως ο ηγέτης Μητσό ξέρεις να ξεχωρίζεις από χιλιόμετρα τη διαφθορά!**

**Θα ακολουθήσουν** κι άλλα κελεπούρια ακούγονται από διάφορα ηχητικά κύματα που διαδίδονται στον αέρα. Ακούγεται ότι η κυβέρνηση **δεν θα προλάβει να βγάλει τον επιτάφιο**.

**Μπορεί τα τρένα να είναι προς αποφυγή** όμως η επέκταση του Μετρό πάει εξαιρετικά.

**Σήμερα το πρωί οι κάτοικοι** στην πόλη της Λειβαδιάς διαπίστωσαν με μεγάλη έκπληξη πως η γραμμή 4 του Μετρό θα περνάει από τον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, δίπλα στα σουβλατζίδικα λόγω ανθρωπίνου λάθους στη χάραξη.

**Τρισευτυχισμένοι οι σουβλατζήδες** μοίραζαν δωρεάν κοψίδια στους εργαζόμενους που έβγαιναν από τη σήραγγα και έπεφταν στις αγκαλιές των Λειβαδιτών.

**Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης (μην τον μπερδέψουμε με τον εφοπλιστή)** είπε πως δεν επρόκειτο για ανθρωπινό λάθος αλλά για ένα δώρο έκπληξη του ηγέτη Μητσό, καθώς πλησιάζει η επέτειος του 1821, ο οποίος δεν ξεχνά πως τα 40 παλικάρια που πήγαν και πάτησαν την Τροπολιτσά, ήταν Λειβαδίτες.

**Και η παράσταση ολοκληρώθηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής.**

**Εκτός από τους βουλευτές και τους αρχηγούς κομμάτων** που ήταν παρόντες και τον χαιρέτησαν εγκαρδίως, λουλούδια τού έστειλε και η σύζυγος του Μιχαλολιάκου αλλά και οι ναζί του Τάγματος Αζόφ.

**Εντάξει, τον κατηγορούν ότι καταχώνιασε** κάτι δικογραφίες για τα Τέμπη στα συρτάρια του ως

Πρόεδρος της Βουλής αλλά αυτά είναι ζήλιες και κακίες. Πώς είναι δυνατόν; Ο άνθρωπος δουλεύει σκληρά από 22 χρονών σε βουλευτικά και υπουργικά γραφεία. Ρόζους έβγαλε στα χέρια του!

**Σίγουρα θα έχει μια πενταετία προσφοράς στον τόπο και κυρίως στους φτωχούς και κατατρεγμένους, όπως και η προκάτοχός του.**