



«Αν ένα βόδι μπει στο παλάτι, δεν θα γίνει το βόδι βασιλιάς αλλά το παλάτι σταύλος.» Έχω σπάσει τις πρόκες μου αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε και ήρθε στο μυαλό μου αυτή η παλιά παροιμία από την περιοχή του Βόλου. Να έφταιξε που είδα μια συνέντευξη του δημάρχου της πόλης; Να οφείλεται σ' αυτήν την γλοιώδη, όλο ψευτονταηλίκι, συμπεριφορά; Αλλά πάλι... Δεν έβγαλα νόημα. Ο προκογιατρός μού είπε να το προσέξω τώρα που έχουμε προεκλογική περίοδο γιατί είναι πάλι υποψήφιος για δήμαρχος.

Και να ήταν μόνο οι δημοτικές εκλογές; Είχαμε και αυτές στον ΣυΡΙΖΑ. Έφαγε ο Στέφανος; Δεν έφαγε ο Στέφανος. Γυμνάστηκε ο Στέφανος; Δεν γυμνάστηκε ο Στέφανος. Δοντάκια πλύναμε μετά το φαί; Δεν πλύναμε δοντάκια μετά το φαί. Ζήτησε τηλεοπτικό ντιμπέιτ η Έφη; Δεν ζήτησε τηλεοπτικό ντιμπέιτ η Έφη. Τη στηρίζει ο Τσίπρας; Δεν τη στηρίζει ο Τσίπρας.

Για να προβάλλεται τόσο πολύ η λάμψη των δοντιών του Κασσελάκη και η εμφάνιση της Αχτσιόγλου, μάλλον κάτι θολό και θαμπό υπάρχει στο πολιτικό τους στίγμα. Είναι κι αυτό το παρελθόν το άτιμο που σε προϊδεάζει για το μέλλον.



Όταν η πολιτική του ΣυΡΙΖΑ για τα χρόνια που πέρασαν και αυτά που θα έρθουν χαραχτηκε από το τελευταίο συνέδριό του πριν ακόμα από τις εκλογές του 2015, η πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα ηγεσία με τον Κασσελάκη πρόεδρο, είναι δεδομένη και θα γέρνει ακόμα πιο δεξιά.

Η Θεσσαλία μπήκε πάλι σε τροχιά εκκένωσης εξ αιτίας της νέας αναμενόμενης, νεροποντής. Οι κάτοικοι στα χωριά ενημερώθηκαν για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να μεταβούν σε σπίτια που βρίσκονται σε υψηλότερα σημεία. Τι άλλο να σου κάνουν και οι «επιτελικοί»; Λίγη την έχετε εσείς την ενημέρωση; Τουλάχιστον να ξέρει ότι θα πλημμυρίσει το σπίτι του από πριν. Να μην του έρθει απότομο.

Οι τοπικοί άρχοντες, είναι «πάρε τον Μπέο και βάρα τον Αγοραστό», που έλεγε και μια παλιά παροιμία της εκεί περιοχής. «Αλφαδιά» σκέτη όλοι τους.

Πολλά χωριά που πλημμύρισαν με την προηγούμενη νεροποντή μάλλον δεν θα ξανακατοικηθούν.

Ανυπολόγιστες οι ζημιές. Κάποιοι τις υπολογίζουν πάνω από 1 δισ. ευρώ. Όσα είναι και τα χρήματα που διατέθηκαν για αντιπλημμυρικά(;) έργα μετά το Ιανό.

Τελικά, θα μάθουμε ποτέ από κάποιον επίσημο αν υπήρχαν μετανάστες εργάτες γης στις πληγείσες περιοχές, πόσοι ήταν αυτοί και που βρίσκονται τώρα;



Αλήθεια, εκείνο το παλικάρι που όταν στα νιάτα του μάρκαρε τον Γκάλη αυτός σημείωνε πάντα ρεκόρ πόντων, κάθεσαι ακόμα στην καρέκλα του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας; Αν αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία ήταν προστασία, η καταστροφή ποια είναι;

Πάντως, κατά πως φαίνεται η κυβέρνηση τα πάει πολύ καλά στον τομέα της ακρίβειας των αγαθών. Κάθε βδομάδα και καινούργια ανατίμηση. Πάρα πολλοί ζουν ήδη σε καταστάσεις ακραίας φτώχειας και ο χειμώνας δεν μπήκε ακόμη.

Ας μην κάνουν κάποιοι πως πέφτουν από τα σύννεφα, όταν θα βλέπουν τον κόσμο μες στην απελπισία τους να κάνει ντου στα σούπερ μάρκετ. Οι απάνθρωπες πολιτικές που ευνοούν τα υπερκέρδη και την αισχροκέρδεια θα τους έχει οδηγήσει εκεί, και όχι η έλλειψη ευγένειας εκ μέρους τους. Ας μην απορήσουν οι «Μαρίες Αντουανέτες» γιατί οι δύσμοιροι δεν τρώνε παντεσπάνι!

Το θέμα είναι πότε θα κάνει αυτός ο κόσμος ντου για να διεκδικήσει όλα αυτά που του αξίζουν, πότε «θα ξυπνήσει μονομιάς, να 'ρθει ανάποδα ο ντουνιας»;