



Άλλη μία σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς προβλήματα καθώς όλοι οι παπάδες ήταν στη θέση τους την πρώτη μέρα του «γιασμού». Μάθαμε πως κάποιοι μητροπολίτες ανερχόμενοι αστέρες, έκαναν τουρ σε ιδιωτικά, κυρίως, σχολεία, πριν την ανέλιξή τους σε μεγαλύτερες μητροπόλεις ένα βήμα μακριά από την «πάσης Ελλάδος».

Μπορεί οι εκπαιδευτικοί να μην ήταν όλοι στις θέσεις τους και τα κενά στα σχολεία να είναι πολλά, αλλά αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα. Αν είσαι μαθητής και έχεις βραχεί από το αγίασμα, δεν χρειάζεσαι δασκάλους και καθηγητές.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα αποκαρδιωτικά νέα από Σκανδιναβία μεριά. Τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού συστήματος της Φινλανδίας αμφισβητούνται έντονα αφού το ποσοστό των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται καθηλωμένο για πολλά χρόνια. Στη διπλανή Σουηδία αμφισβητούν την αξία των οθονών πάσης φύσεως και επανέρχονται στη χρήση σχολικών βιβλίων.

Κρίμα, οι πρωτιές στους διαγωνισμούς της PISA. Κρίμα τα επιχειρήματα και τα όνειρα του υπουργού Παιδείας. Επιστροφή στα βιβλία, επιστροφή στην πραγματική γνώση μακριά από τη λογική των δεξιοτήτων, είναι μάλλον το συμπέρασμα που βγαίνει.

Μας λείπουν εκπαιδευτικοί. Όχι αστυνομικοί και παπάδες.

Μετά το προσκύνημα στη Μακρόνησο, ίσως ο κύριος Κασσελάκης να μεταβεί για προσκύνημα και στη μαρτυρική Goldman Sachs. Λέγεται πάντως ότι κατά την επίσκεψή του στους τάφους των Βενιζέλων διάβαζε ιστορία για το περίφημο ιδιώνυμο του Βενιζέλου και ένα δάκρυ κύλησε στο δεξί του μάγουλο.



Φήμες θέλουν την κυρία Αχτσιόγλου να προσέρχεται στην ψηφοφορία για την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ με πανό ενάντια στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 2017 μαζί με τη ΝΔ. Ακούγεται ότι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα το αντιμετωπίσουν με χαλαρό χειροκρότημα και βλοσυρό χαμόγελο.

Στην Καρδίτσα μαθαίνουμε ότι οι αρχές του Δήμου έλαμψαν δια της απουσίας τους από τις ενέργειες για προσφορά βοήθειας στους πλημμυροπαθείς. Κανείς δεν εμπιστεύεται τις υπηρεσίες του δήμου. Το περιστατικό από τις πλημμύρες του Ιανουάριου όπου η υπεύθυνη του δήμου για τη διανομή της βοήθειας στους πληγέντες, πιάστηκε με την κατσίκια στην πλάτη επανήλθε στις μνήμες όλων.

Από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου διατάχθηκε έρευνα για τα έργα που δεν έγιναν μετά τον Ιανό. Οπότε, όλα μια χαρά!

Η πληροφορία πώς η Εκκλησία θα προσφέρει το 10% της περιουσίας που διαθέτει για να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς κρίνεται ως ανακριβής. Το ίδιο ανακριβής κρίνεται και η πληροφορία πώς έθεσε βέτο στα ΔΣ των τραπεζών που συμμετέχει ώστε να μην προχωρήσει κανένας πλειστηριασμός σπιτιού. Απορώ από πού εκπορεύονται τέτοιες κακοθήειες! Τίποτα πιο αποτελεσματικό από τις λιτανείες και τα ευχέλαια.

Τελικά, στο Θεσσαλικό κάμπο υπήρχαν εργάτες γης από άλλες χώρες; Αν υπήρχαν πόσοι ήταν; Θα βγει κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει; Κοινοτάρχης, δήμαρχος, περιφερειάρχης, υπουργός, πρωθυπουργός; Κανένας;

Επίσης, το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε πως σε κάθε νεροποντή, έξω από τη Λάρισα θα λειτουργεί λιμάνι για τα δρομολόγια με πλοία μέσω της εθνικής οδού Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε αν την κατασκευή θα αναλάβει με απευθείας ανάθεση η ΤΕΡΝΑ. Πάντως, ενδιαφέρον για την αγορά του λιμανιού εκδήλωσε η COSCO καθώς προβλέπει τεράστια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του λιμανιού στα επόμενα χρόνια.



Δωρεάν τουρισμό για όλους υπόσχεται η κυβέρνηση μέσω κουπονιών. Ξεχνάει (;) να μας πει ότι, έχει εισοδηματικά κριτήρια και ότι υπάρχει και κλήρωση. Βρε πονηρούληδες, τι ψεματούρες είναι αυτές που διαφημίζετε; Τι «αριστείες» είναι αυτές;

Με αφορμή την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 21 Σεπτέμβρη ενάντια στο νομοσχέδιο του Άδωνη, αναμένουμε από τη μαχητική Ανώτατη Διοίκηση να θέσει άμεσα το αίτημα της επιστροφής όλων των μνημονιακών απωλειών των δημοσίων υπαλλήλων λόγω της κατάργησης των δώρων και λόγω της μείωσης των μισθών για 13 περίπου χρόνια. Τι; Όχι; Γιατί όχι; Θεωρεί η Ανώτατη Διοίκηση ότι σωστά έπραξαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις; Ή μήπως θεωρείται πολύ προωθημένο αίτημα; Καταλαβαίνω! Μη δυσσαρεστηθούν κιόλας οι κυβερνώντες και οι άλλοι θεσμικοί συνομιλητές!