

Από τον **σΑΤΥΡΟΠΡΟΚΟ**



**Τι τραβάνε κι αυτοί της κυβέρνησης μερικές φορές.** Τον έτρεχαν εκείνον τον καημένο τον υπουργό τον Κικίλια από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη της Θεσσαλίας. Ούτε όταν ήταν μπασκετμπολίστας δεν γύριζε τόσο. Για να συντονίσει, λέει, τις ενέργειες σε περίπτωση που έβρεχε πολύ στην περιοχή.

**Αλήθεια, τι ακριβώς έκανε;** Πέρα από το να βγαίνει στα κανάλια και να λέει ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος, τι άλλο έκανε;

**Ποιος κρατικός μηχανισμός;** Αυτός που ήταν απών στις προηγούμενες πλημμύρες; Αυτός που ήταν απών στην αποκατάσταση των ζημιών; Αυτός που άφησε στο έλεος τους πληγέντες; Αυτός που μοιράζει ψίχουλα για να καλύψει την ανεπάρκειά του;

**Βρε αφήστε τον άνθρωπο στην ησυχία του.** Πάλι πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια με την πρόσφατη βροχόπτωση, στην πόλη της Καρδίτσας και όχι μόνο, όπως μαθαίνουμε από σχετικά δημοσιεύματα.



**Αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κ1,** αυτή την περίοδο είναι στο πόδι, εν όψει των ευρωεκλογών. Έχει πάρει σβάρνα πόλεις και χωριά, πεζοδρόμους και λαϊκές και με ένα μικρόφωνο στο χέρι διαφημίζει το κόμμα του.

**Και να η ανάπτυξη, και να οι ελληνοτουρκικές σχέσεις** που τον έβαλε τον Ερντογάν στη θέση του, και δώσ' του αποστολές Ελλήνων στρατιωτών σε εμπόλεμες ζώνες στο εξωτερικό, και να οι αυξήσεις στους μισθούς 1,5 ευρώ τη μέρα, και πάρε και την ακρίβεια στα προϊόντα να μην κάνει πίσω με τίποτα.

**Ζητάει πρωτιά για τις ευρωεκλογές γιατί το αξίζει, λέει.** Προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη οι Έλληνες εργαζόμενοι, πώς να μην πανηγυρίζει; Τόση προσπάθεια για να διαλύσει ότι δημόσιο και δωρεάν υπάρχει, μην πάει χαμένη! Υγεία, παιδεία, ενέργεια, μεταφορές, δεν άφησε τίποτα όρθιο. Με το μικρόφωνο στο χέρι, αξύριστος, ούτε καφέ δεν προλαβαίνει να πει.

**Φταίνε κι οι μήνες που έχουν τριάντα μέρες** και δεν φτάνουν τα μισθά.

**Πόσο να αντέξει κι ο Γιάννης ο αρχικαπετάνιος της ΓΣΕΕ;** Κάνει τόσα χρόνια υπομονή αλλά τώρα δεν άντεξε και πήρε το «όπλο» του. Κοτζάμ απεργία και μάλιστα 24ωρη, όχι αηδίες.

**Να μην πούμε για τα επαναστατικά ταξικά μπαλόνια,** τα καπελάκια και τις τσάντες με το λογότυπο της ΓΣΕΕ που μοίραζαν νεαροί και νεαρές στην συγκέντρωση στη Σταδίου. Δάκρυσαν τα πεζοδρόμια, εκτός από τους διαδηλωτές, που δήλωναν γεμάτοι συγκίνηση:

**«Με πολύχρωμα καπέλα και μπαλόνια οι εργάτες θα βρουν επιτέλους το δίκιο τους.»**

**Αφού τρόμαξε μαζί του και η πλειοψηφία της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ** και έβαλαν απεργία 40 μέρες αργότερα από αυτή της ΓΣΕΕ. Σου λέει, τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτοί βάλθηκαν να κάμουν επανάσταση. Θα ξευπνήσουν ταξικές συνειδήσεις και θα τρέχουμε.

**Γι' αυτό και τα αιτήματα πρέπει να είναι κυριλέ.** «Αν μπορείτε, δώστε μας πάλι τα δώρα. Αν δεν θέλετε όμως μην πιέξεστε. Έχετε και έξοδα. Όπλα, υπερκέρδη εταιρειών.

Εντάξει, τα κλεμμένα των μνημονίων ας τα ξεχάσουμε. Δεν είναι πολλά άλλωστε. Γύρω στις 120.000 ευρώ για κάθε δημόσιο υπάλληλο. Σιγά το πράγμα καλέ. Το χρήμα δεν είναι το παν. Άλλωστε και οι καημένοι οι τραπεζίτες τι θα γίνουν; Πόσο κλέπτες πια;»

**Όμως και ο Υπουργός Παιδείας, ο Κ2, συναγωνίζεται επάξια τον Κ1.** Έχει άξιους συμβουλάτορες και παρατρεχάμενους. Γέμισε τα σχολεία με πλατφόρμες. Η τελευταία είναι για τον εκφοβισμό και τη βία στα σχολεία.



Κάποιος να του υπενθυμίσει ότι η πιο ακραία βία είναι η φτώχεια και τα αδιέξοδα που ετοιμάζουν για τους μαθητές. Να τον ενημερώσει ότι τέτοια φαινόμενα στις συμπεριφορές των μαθητών δεν λύνονται με κατασταλτικά μέτρα.

**Όμως η βία και η καταστολή είναι στο πολιτικό DNA και του Κ1 και του Κ2.** Άσε που υπάρχει κι εκείνος ο τρίτος νόμος του μπάρμπα Νεύτωνα που βρίσκει εφαρμογή και στις κοινωνίες.

**Αμ το άλλο που ανακοίνωσαν;** Αν ο γονιός δεν υπογράφει, λέει, τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, δεν θα εγγράφουν το παιδί στο σχολείο. Και τι είναι το σχολείο ρε συ Κ2; Σπίτι σου, γραφείο σου ή τσιφλίκι σου; Και τι θα το κάνεις το παιδί; Θα το φιλοξενείς εναλλάξ με τον Κ1;

**Αλλά θα μου πείτε, πόσα να σκεφτεί κι αυτός; Τώρα έχει το νου του να κρατάει λογαριασμό για το πόσες φορές πήγε τους εκπαιδευτικούς στα δικαστήρια.**

**Μα κι αυτοί οι εκπαιδευτικοί! Να μην δέχονται** την υποβάθμιση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων!

Και σα να μην έφτανε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί **ξεπέρασαν τις κυβερνητικές καθεστωτικές συνδικαλιστικές ηγεσίες και πήραν την υπόθεση στα χέρια τους κερδίζοντας και την περίφημη «κοινή γνώμη».**



**Τα καλοταϊσμένα ΜΜΕ** δεν πείθουν πλέον τον κόσμο.

**Τέλος, να σημειώσουμε ότι όσο κι αν προσπαθούν** κάποιοι να αλλάξουν την Ιστορία, δεν τα καταφέρνουν. Ακόμα κι οι πέτρες ήξεραν και ξέρουν ότι οι 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή **ήταν κομμουνιστές και δεν το έκρυψαν ποτέ.**

**Αυτό δεν αλλάζει όσο κι αν το θέλουν ορισμένοι χωρίς ίχνος τσίπας πάνω τους.**