

Ο εναλλακτισμός πουλάει

Το Σαλαντίν είναι άλλο ένα από τα μαγαζιά του Κεραμεικού που προωθεί έναν κλίμα φιλικής διάθεσης με τους πελάτες του αλλά θέτει σε δεύτερη μοίρα τους εργαζόμενους του. Όπως κι άλλες είναι οι ανάγκες της υπόθεσης και τα αφεντικά του Σαλαντίν τα σπείνουν στολίζοντας 3 εργαζόμενους λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης, της διεκδικητικής ενόρασης, των δωρών εορτών και αξιοπρεπών συνθηκών.

ας μάθει και να πληρώνει

Εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε αυτοί που έχουμε τη πραγματική δύναμη στα χέρια μας. Όταν ενωθούμε έχουμε τη δύναμη να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να αλλάξουμε τις συνθήκες της δουλειάς μας και της ζωής μας. Όσο με έναν αόριστο τρόπο άλλο μέσο της οργάνωσής μας, στην ίδια μας την εργασία, με ανελεύθετους εργαζόμενους στην γαστρον, είτε στο κλαδικό μας σωματείο. Το Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζόμενων του κλάδου του επαγγελματίες στέκεται αλληλέγγυο στους αγώνες που συμβαίνουν, σε κάθε προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων/ισών. Απομακρύνουμε με οριζόντιες διαδικασίες όπου όλα τα μέλη μας έχουν λόγο και ευθύνη για τις κινήσεις του σωματείου τον λόγο και τις πράξεις του.

Τα αφεντικά συνεχώς επικαλούνται την "ανάτα" για την κατάσταση των δικαιωμάτων μας.

Είναι ώρα εμείς να επικαλεστούμε τους δικούς μας αγώνες για αξιοπρεπείς συνθήκες, τους αγώνες που δημιουργούνται από τα κάτω, από εμάς τους ίδιους.

Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων
σε όλους ανεξαιρέτως του κλάδου του επαγγελματίες
Λάτση 6 και Μεσοκλήριου | 110 3810537 | 696779696
info@psa4.com | ssmateioselektoronmagiron.blogspot.gr

Η ενέργεια των ιδιοκτητών του εναλλακτικού και πολυδιαφημιζόμενου μεζεδοπωλείου «Σαλαντίν» στον Κεραμεικό, να απολύσουν 3 από τους 12 και για 1,5 χρόνο ανασφάλιστους εργαζόμενους υπάλληλους - επειδή διεκδίκησαν ένσημα, δώρα εορτών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας - αναγκάζουν τους εργαζόμενους του κλάδου να βρίσκονται τον τελευταίο καιρό σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την νόμιμη εκπλήρωση των αιτημάτων τους, καθώς και την επαναπρόσληψη των απολυμένων στις θέσεις εργασίας τους.

Οι παραβιάσεις έστω και αυτής της ελάχιστης εργατικής νομοθεσίας υπέρ των εργαζομένων στα καταστήματα εστίασης είναι πια κοινός τόπος, αφού όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το **Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων** : **«Είμαστε απλά οι εργαζόμενοι στον Κεραμεικό και σε ένα κλάδο όπου επικρατούν τα αόρατα ή κομμένα ένσημα, τα ανύπαρκτα δώρα εορτών, τα «ξεχασμένα» νυχτερινά και οι αναπάντητες απολύσεις»**

Όλη η ανακοίνωση του Σωματείου αναφέρει:

Ο εναλλακτισμός πουλάει, ας μάθει και να πληρώνει

Το Σαλαντίν, [ναι αυτό που είχε ανασφάλιστους επί 1,5 χρόνο όλους/ες τους εργαζόμενους/ες του (και τους 12) και απέλυσε 3 από αυτούς γιατί ζήτησαν ένσημα-δώρα εορτών-αξιοπρεπείς συνθήκες], είναι από τα μαγαζιά του Κεραμεικού που προωθεί ένα κλίμα φιλικής διάθεσης με τους πελάτες του, όπου όλοι γνωρίζονται και είναι μια παρέα, τα αφεντικά φροντίζουν ώστε οι θαμώνες να νιώθουν οικεία και μαζί με τη δημιουργική διάθεση που υπάρχει στην περιοχή, βοηθά ώστε όλα αυτά να αποκτούν μια καλλιτεχνική ζαλάδα. Σε αυτή τη γλυκιά θαλπωρή ξεχωρίζουν κάποιες φιγούρες αλλόκοτες ... εμείς που ξεχνάμε την γενική χαλαρότητα και τρέχουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, με γεμάτους δίσκους στα χέρια και φορεμένα χαμόγελα στα πρόσωπα. Ταυτόχρονα ξεχωρίζουν και κάποιοι άλλοι από εμάς πιο αφανείς, αλλά το ίδιο αλλόκοτοι μέσα στην επικρατούσα ευθυμία, που προσπαθούν να μην κοπούν από μαχαίρια και να γλιτώσουν τα εγκαύματα των τηγανιών. **Είμαστε απλά οι εργαζόμενοι στον Κεραμεικό και σε ένα κλάδο όπου επικρατούν τα αόρατα ή κομμένα ένσημα, τα ανύπαρκτα δώρα εορτών, τα «ξεχασμένα» νυχτερινά και οι αναπάντητες απολύσεις.**

Αλλά ως εργαζόμενοι/ες έχουμε μάθει πως έχουμε όλη τη δύναμη στα χέρια μας. Έτσι όπως έχουμε τη δύναμη να δουλεύουμε ολόκληρα μαγαζιά, έτσι έχουμε και τη δύναμη να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και να αλλάζουμε τις συνθήκες της δουλειάς και της ζωής μας. Όχι με έναν αόριστο τρόπο άλλα μέσω της οργάνωσης μας, είτε μέσα στην ίδια μας τη εργασία (ως επιτροπή εργαζόμενων), είτε στη γειτονιά μας (ως συνελεύσεις εργαζόμενων), είτε συνολικά με το κλαδικό μας σωματείο. Το Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων προσπαθεί να είναι παρόν σε κάθε αγώνα που συμβαίνει, σε κάθε προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας μας. Το σωματείο μας λειτουργεί με οριζόντιες διαδικασίες όπου όλα τα μέλη του έχουν λόγο και ευθύνη για τις κινήσεις, το λόγο και τις πράξεις του. Δουλεύουμε σε έναν κλάδο όπου η εργασιακή κατάσταση του κάθε μαγαζιού επηρεάζει και τα υπόλοιπα και για αυτό για εμάς ο αγώνας κάθε

εργαζόμενου/ης είναι αγώνας όλων μας. Τα αφεντικά συνεχώς επικαλούνται την «πιάτσα», δηλαδή το τί συνθήκες επικρατούν στα γύρω μαγαζιά και είναι ώρα να επικαλούμαστε τους δικούς μας αγώνες, τους αγώνες που δημιουργούνται από τα κάτω, από εμάς τους ίδιους.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΥΤΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ