



Ο «Ευρωπαϊκός Δρόμος», που για χρόνια μας προβάλλουν ως δρόμο ευημερίας και ανάπτυξης, στην πραγματικότητα είναι ένας δρόμος που καταστρέφει το παρόν και κλέβει το μέλλον των νέων, των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Είναι αυτός που κάνει το 1% των Ελλήνων οι οποίοι κατέχουν σήμερα το 65% του πλούτου της χώρας να γίνονται πλουσιότεροι, ενώ ο λαός να βυθίζεται στην εξαθλίωση. Περισσότερο παρά ποτέ σήμερα χρειάζεται ένας άλλος δρόμος. Χωρίς χρέος και μνημόνια, χωρίς το μόνιμο κράτος έκτακτης ανάγκης και την καταστολή, χωρίς ξένους «προστάτες», την επιτροπεία τους και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους τους δίπλα μάλιστα στην Κρήτη. Έξω από ευρώ, ΕΕ και NATO. Χρειάζεται λοιπόν ένας δρόμος απελευθέρωσης απ' όλα αυτά, αντισυστημικός, σύγκρουσης και ανατροπής, με τις δυνάμεις της εργασίας, της γνώσης και του πολιτισμού στο τιμόνι!

Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου καλούμε:

- **Σε συσπείρωση και αγώνα για να ζήσει ο εργαζόμενος λαός, για να βάλουμε τέλος στη φτώχεια και την ανεργία, στα χαράτσια και τον ΕΝΦΙΑ, στην κατεδάφιση της Δημόσιας δωρεάν Υγείας και Παιδείας . Για να σταματήσει η εργασιακή ειλωτεία και το δράμα της νέας γενιάς.**
- **Να αποδοκιμαστούν με τον πιο αποφασιστικό τρόπο οι δυνάμεις της καταστροφής, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα νέα συστημικά σχήματα (Ποτάμι, κόμμα Παπανδρέου, κ.λπ.).**
- **Να μαυριστούν οι φασίστες - δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής**
- **Να ενισχυθεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ - Μετωπική Αριστερή Συμπόρευση. Η ασυμβίβαστη, ανυποχώρητη και μαχόμενη Αριστερά της Αντίστασης και της Ανατροπής, η Αριστερά της ελπίδας.**
- **Να μην περάσουν τα εκβιαστικά διλήμματα της δικομματικής αντιπαράθεσης ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία αναπαράγει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ νεκρανασταίνοντας τη θεωρία της «χαμένης ψήφου» στο όνομα μάλιστα μιας αυτοδυναμίας με κλεμμένες 50 έδρες και αποκλεισμό των κομμάτων που δεν συγκεντρώνουν πάνω από 3%.**

Σε αντίθεση, με τους επαγγελματίες του σάπιου πολιτικού κατεστημένου, εμείς δεν έχουμε το βλέμμα στραμμένο μόνο στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που θα προκύψουν στη βάση του καλπονοθευτικού εκλογικού συστήματος, αλλά -και πάνω από όλα- στην αγωνία και τους αγώνες του λαού. Γιατί όποια κυβέρνηση και έάν διαμορφωθεί μετά τις εκλογές χρειαζόμαστε ένα ισχυρό, ενωτικό και μαζικό εργατικό, νεολαιίστικο και λαϊκό κίνημα που, χωρίς αναμονή, να επιβάλλει τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων, των νέων και των αγροτών, που να απαιτήσει το πλήρες ξεθεμελίωμα των μνημονιακών μέτρων, που να υψώσει κίνημα αντίστασης στους συμβιβασμούς και τις υποχωρήσεις στο όνομα της «διαπραγμάτευσης». Στην περίπτωση κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η στάση μας θα είναι στάση **αριστερής, εργατικής, νεολαιίστικης και λαϊκής αντιπολίτευσης** χωρίς υποχωρήσεις στο όνομα του «ρεαλισμού» και των «περιόδων χάριτος», αλλά κυρίως και για να μη δοθεί καμιά ανάσα στη Δεξιά και Ακροδεξιά να οργανώσουν την ρεβανσιστική επίθεσή τους στο λαό και την νεολαία.

Σήφης Καυκαλάς

Τοπογράφος Μηχανικός - Υποψήφιος Βουλευτής Ρεθύμνου με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ