



«Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μα αυτό μου φέρνει τρόμο»

Νίκος Καββαδίας, Μαραμπού, 1933

Στην πιο σκληρή οικονομική και επαγγελματική πραγματικότητα για τον κλάδο των ΜΜΕ... Την ώρα που εκατοντάδες συνάδελφοι σφίγγουν τις γροθιές τους για να αντέξουν... και νιώθουν πως το δάκρυ τους κύλησε χωρίς να το καταλάβουν και στάθηκε παγωμένο στο χλωμό τους πρόσωπο για να θυμίζει τα πραγματικά βάσανα:

- των σκληρά εργαζόμενων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο,
- των ξεχασμένων από τα σωματεία, ακούραστων και ανασφάλιστων εργαζομένων, με μισθούς άθλιους και με μπλοκάκι στα σάιτ,
- των χαμηλοσυνταξιούχων, που τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα,
- των απλήρωτων μισθωτών, με εκβιαστικές ατομικές συμβάσεις πείνας,
- των ανέργων, που δεν μιλούν, μα η σιωπή τους σπάει τους πολυτελείς καθρέπτες του καλλωπισμένου προεδρείου της ΕΣΗΕΑ, που φορά τη μάσκα της φιλανθρωπίας, αλλά δεν δύναται πλέον να ξεγελάσει κανέναν...

Για μια στιγμή, πιστεύεις ότι δεν υπάρχει λύση στο αδιέξοδο.

Αλλά κάνεις λάθος. Υπάρχει ο Συνδυασμός [ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ](#) (FinancialCrimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)...

Και η παράταξη αυτή λάμπει γιατί βασίζεται σε καθαρά πρόσωπα, καθαρά χέρια. Και σε συναδέλφους που σε κοιτάνε στα μάτια όταν σου μιλούν...

Δεν τάζουν... λαγούς κι ουρανούς ψεύτικους.

Δεν θα σου χαϊδέψουν τα αυτιά, με παραμύθια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Δεν θα εξαφανιστούν από κοντά σου μόλις κλείσουν οι κάλπες.

Δεν θα τους δεις σε σαλόνια και σε γραφεία εκδοτών και καναλαρχών...

Δεν θα πουλήσουν ποτέ τους αγωνιστές συναδέλφους της ΕΡΤ, που μαζί με άλλους αγωνιστές σε αρκετά ΜΜΕ έγιναν παράδειγμα προς μίμηση τα τελευταία πολύ δύσκολα χρόνια...

Αλλά θα είναι κοντά σου στον αγώνα τον καθημερινό, στους δρόμους, στις διεκδικήσεις, στις μάχες, μικρές και μεγάλες... Εκεί που χτυπά η καρδιά όλων των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, που παρά τις αντιξοότητες δεν υποχωρούν.

Περιφρουρούν τη δεοντολογία. Υπηρετούν την αλήθεια. Βρίσκονται στο πλευρό του λαού και αγωνίζονται μαζί του.

Είναι οι σφιγμένες γροθιές που υψώνονται στις διαδηλώσεις, που κρατάνε το χέρι του συναδέλφου και προχωρούν μπροστά ό,τι κι αν συμβεί. Που γνωρίζουν όπως κι εσύ και όλοι μας ότι οι αγώνες μας οι έντιμοι, οι ανένδοτοι, οι αποφασιστικοί θα φέρουν τη νίκη.

Δεν παραδινόμαστε. Μένουμε όρθιοι και θα τους χαλάσουμε τα σχέδια.

Για αυτό στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ, στις 3 και 4 του Ιούνη, ψηφίζουμε δυνατά αυτούς που είναι η φωνή μας, η ψυχή μας, η γροθιά μας, η συνείδησή μας.

Ψηφίζουμε τον Συνδυασμό ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (FinancialCrimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)!

Στηρίζω, ψηφίζω και συμπορεύομαι αγωνιστικά, με το νου και την καρδιά, με την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

Πόπη Χριστοδουλίδου