



Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν τις παρεμβάσεις του **ΓΓ της ΟΕΝΓΕ**, νευροχειρουργού **Πάνου Παπανικολάου** στην εκπομπή **Kontra24** με την **Αναστασία Γιάμαλη** και τον **Σπύρο Σουρμελίδη** που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι **Kontra** τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1 Νοέμβρη 2021.

Ο Πάνος Παπανικολάου ενημερώνει για τη κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας και ευρύτερα στο μέτωπο της πανδημίας της Covid-19. Δραματική χαρακτηρίζει την σημερινή κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Είναι υπερπλήρεις όλες οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Πάνω από 30 βαρέως πάσχοντες ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, σε κοινούς θαλάμους και σε φορητούς αναπνευστήρες, αναφέρει.

Ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις με την σημερινή συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη, αναδεικνύει τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την ενδεδειγμένη κατεύθυνση που θα πρέπει να έχουν τα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης.

Στο τέλος του δεύτερου βίντεο, κλείνοντας την παρουσία του στην εκπομπή, αναφέρει πως κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας δήλωσε ανάμεσα στα άλλα και το εξής: “Αν κάποιος, υπουργός ή κυβερνητικός αρμόδιος, τολμήσει να ξαναυπογράψει κλείσιμο των χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, εγώ θα τον καταγγείλω δημόσια ως ύποπτο χρηματισμού από τους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες και ας μου κάνει μήνυση.”

Δείτε επίσης σημερινό αναλυτικό άρθρο του Πάνου Παπανικολάου που δημοσιεύτηκε στο ieidiseis.gr:

Πάνος Παπανικολάου: Εγκληματικές οι κυβερνητικές ευθύνες για την συνεχιζόμενη πανωλεθρία με την πανδημία

Σήμερα, δυο μήνες μετά από αυτόν τον ανασχηματισμό «αποποίησης ευθύνης», ζούμε την τραγωδία να έχουμε καθημερινά σχεδόν εξαπλάσιες απώλειες και σχεδόν τετραπλάσιους διασωληνωμένους συγκριτικά με τις αντίστοιχες ημερομηνίες πέρυσι πριν ένα έτος, τότε που δεν υπήρχαν καν τα εμβόλια.

Η κυβέρνηση έχει ομολογήσει στην πράξη την αποτυχία της στην διαχείριση της πανδημίας ήδη από αρχές Σεπτεμβρίου με τον πρόσφατο ανασχηματισμό : απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί (και οι δυο υπουργοί Υγείας κκ Κικίλιας – Κοντοζαμάνης, και ο πολιτικής προστασίας κ. Χαρδαλιάς, αργότερα δε και ο διοικητής του

ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέας) σε μια προφανή προσπάθεια «εκδίωξης αποδιοπομπαίων τράγων» ώστε να μην χρεωθεί πολιτικό κόστος το λεγόμενο «Επιτελικό Κράτος» και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Όμως σήμερα, δυο μήνες μετά από αυτόν τον ανασχηματισμό «αποποίησης ευθύνης», ζούμε την τραγωδία να έχουμε καθημερινά σχεδόν εξαπλάσιες απώλειες και σχεδόν τετραπλάσιους διασωληνωμένους συγκριτικά με τις αντίστοιχες ημερομηνίες πέρυσι πριν ένα έτος, τότε που δεν υπήρχαν καν τα εμβόλια. Κι εδώ γίνεται λόγος μόνο για τους ασθενείς την πανδημίας COVID19, αν συνυπολογίσουμε και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές από την παραμέληση της λοιπής νοσηρότητας (ήδη από πέρυσι 2020 αυξάνονται οι θάνατοι όχι μόνο λόγω της επιδημίας αλλά και λόγω των υπόλοιπων παθήσεων) η πραγματική εικόνα είναι ακόμα χειρότερη. Αυτό πλέον δεν είναι απλά «αποτυχία». Είναι κυριολεκτικά ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ για την οποία η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες.

1. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:

Η κυβέρνηση έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια αυτά που ζητούσαν οι νοσοκομειακοί γιατροί της χώρας ήδη από τον Μάρτιο του 2020. Π.χ. λέγαμε από τότε πως έπρεπε να προσληφθούν μόνο με έλεγχο των τυπικών προσόντων όλοι οι ειδικευμένοι γιατροί που είχαν κάνει αίτηση για θέση μόνιμου επιμελητή στο ΕΣΥ (αυτοί ήταν τότε λιγότεροι από 4000 ενώ οι κενές οργανικές θέσεις ήταν πάνω από 5500) χωρίς απαραίτητα να προσληφθούν στο ίδιο νοσοκομείο όπου έκαναν την αίτηση αλλά ενδεχόμενα σε κάποιο άλλο που είχε μεγαλύτερες ανάγκες. Επίσης λέγαμε να μονιμοποιηθεί το επικουρικό υγειονομικό προσωπικό, κάτι που αποτελούσε και προσωπική δημόσια δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη την οποία ανερυθρίαστα την απεμπόλησε.

Η κυβέρνηση δικαίωσε ασθμαίνοντας το αίτημά μας με μεγάλη καθυστέρηση τον Νοέμβριο του 2020 και ΜΟΝΟ σχετικά με τις ΜΕΘ όταν έκπληκτη ανακάλυψε ξαφνικά πως κάποιες νέες πτέρυγες ΜΕΘ που είχαν κατασκευαστεί και εξοπλιστεί με δωρεές ιδιωτικών ιδρυμάτων χρειάζονταν (εκπληκτική ανακάλυψη, πραγματικά...) και προσωπικό για να λειτουργήσουν. Δεν υλοποίησε όμως ποτέ το αίτημα για τα υπόλοιπα τμήματα και τις υπόλοιπες ειδικότητες. Έτσι φτάσαμε σε τραγικές καταστάσεις κατά το 2ο και 3ο κύμα της επιδημίας σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα αντίστοιχα κατά το ολέθριο εξάμηνο 1/11/20 - 30/4/21 : να εξαναγκάζονται γιατροί άσχετων ειδικοτήτων (ακόμα και ειδικευόμενοι ψυχιατρικής, οφθαλμολογίας, μαιευτικής κλπ) να περιθάλλουν ολομόναχοι ασθενείς COVID19, να ψεύδεται δημοσίως ασύστολα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας πως τάχα δεν έβρισκε Αναισθησιολόγους, Πνευμονολόγους και Παθολόγους να προσλάβει την ίδια στιγμή που

στους επίσημους ηλεκτρονικούς πίνακες των Συμβουλίων Επιλογής Επιμελητών ΕΣΥ των Υγειονομικών Περιφερειών υπήρχαν εκατοντάδες γιατροί αυτών των ειδικοτήτων που είχαν κάνει αίτηση για θέση Επιμελητή) κλπ κλπ...

Όσον αφορά δε τις υποδομές στα νοσοκομεία είχαν αγνοηθεί πανηγυρικά οι εκκλήσεις μας ήδη από το καλοκαίρι του 2020 για συντήρηση και εκσυγχρονισμό των δικτύων παροχής οξυγόνου στα νοσοκομεία και για προμήθεια συσκευών χορήγησης οξυγόνου υψηλής ροής (highflow) γιατί από τον Μάιο του 2020 η κυβέρνηση βαυκαλιζόταν με το ίδιο της το παραμύθι, πως τάχα δηλαδή μόνο με το πρώτο λοκντάουν και χωρίς τίποτα άλλο είχε νικηθεί οριστικά και αμετάκλητα η επιδημία. Εκτός από την νοσοκομειακή περίθαλψη (όπου θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα), η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (που θα έπρεπε να αποτελεί το πρώτο τείχος άμυνας ενάντια στην πανδημία) κυριολεκτικά αποσαθρώθηκε. Πολλοί γιατροί και νοσηλευτές στάλθηκαν από τα ΚΥ στα νοσοκομεία για να καλύπτουν «τρύπες» αντί για τις προσλήψεις που δεν έγιναν ποτέ. Επίσης πολλά ΚΥ μετατράπηκαν αρχικά το 2020 σε κέντρα διενέργειας τεστ σε τουρίστες στην θέση του ανύπαρκτου ΕΟΔΥ κι αργότερα το 2021 σε εμβολιαστικά κέντρα. Αφού διέλυσε ό,τι υπήρχε από πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τώρα η κυβέρνηση θέλει και να την ιδιωτικοποιήσει πλήρως σύμφωνα με τα όσα σχετικά δήλωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την επίσημη ομιλία του στην ΔΕΘ. Άλλωστε όλους αυτούς τους 19 μήνες η κυβέρνηση υπήρξε ιδιαίτερα γενναιόδωρη απέναντι στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια : τα απάλλαξε σκανδαλωδώς από την νοσηλεία ασθενών της επιδημίας και τα τροφοδότησε με δημόσιο χρήμα με διάφορους τρόπους.

Η μονομερής κατ' αποκλειστικότητα ανάθεση των ασθενών της επιδημίας στο ΕΣΥ με δεδομένες τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού έδωσε το πρόσχημα στην κυβέρνηση να «κόψει» μεγάλο μέρος της πρόσβασης στο ΕΣΥ για τους ασθενείς λοιπών παθήσεων χαρίζοντάς τους κι αυτούς ως εκβιαζόμενους ομήρους στους ιδιώτες μεγαλοκλινικάρχες. Ως ΟΕΝΓΕ για όλα αυτά και ιδιαίτερα για τρία σοβαρότατα θέματα (θάνατοι διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ, εντολές αρμοδίων για περίθαλψη ασθενών COVID από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων, παραμέληση λοιπής νοσηρότητας) εκτός από την αγωνιστική διεκδίκηση έχουμε προσφύγει και στην δικαιοσύνη υπέρ των ασθενών με κατάθεση αναφοράς στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου ήδη από τον περασμένο Απρίλιο.

2. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ:

Εδώ έλειψε κάθε σοβαρότητα ήδη από τον Μάιο του 2020 μέχρι και σήμερα. Εξυηρητήθηκαν μόνο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και κυβερνητικές σκοπιμότητες (π.χ.

επιβολής αστυνομοκρατίας κλπ) και καθόλου υγειονομικά κριτήρια σε όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων 15 μηνών. Μετά το πρώτο λοκντάουν διανύσαμε μια περίοδο δυο μηνών (Μάιος και Ιούνιος 2020) όπου κυριάρχησαν διάφορα αντιεπιστημονικά δόγματα (όπως «στις πλατείες κολλάει, στα λεωφορεία δεν κολλάει», «στο μετρό κολλάει αλλά μόνο αν δεν φοράς μάσκα, όταν οι συρμοί περνούν ένας κάθε πανσέληνο και γίνεται πατώ σε πατείς με στις πλατφόρμες και στα βαγόνια τότε δεν κολλάει», κλπ κλπ).

Ακολούθησε το πανηγυρικό άνοιγμα του τουρισμού 2020 όπου ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ («κατόπιν πιέσεων ξένων αεροπορικών εταιρειών» όπως είχε ομολογήσει δημόσια η ίδια η κ. Ντόρα Μπακογιάννη) και εφευρέθηκε το επικοινωνιακό παραμύθι του «αλγόριθμου EVA» το οποίο ήδη το έχουν ξεχάσει τελείως ακόμα κι εκείνοι που το είχαν σερβίρει.

Το αποτέλεσμα ήταν οι επιδημιολογικές καμπύλες κρουσμάτων, διασωληνωμένων και απωλειών που είχαν σχεδόν μηδενιστεί να αρχίσουν να παίρνουν την ανιούσα από 15/7/20 και μετά οδηγώντας μας στο 2ο και στο 3ο κύμα της πανδημίας. Στην συνέχεια αφού μεσολάβησαν οι γνωστές επικίνδυνες γελοιότητες της κυρίας Κεραμέως (της μοναδικής υπουργού Παιδείας σε όλη την υφήλιο που ΑΥΞΗΣΕ αντί να μειώσει τον αριθμό μαθητών ανά σχολική αίθουσα εν μέσω πανδημίας) οδηγηθήκαμε στο δεύτερο λοκντάουν. Αυτό κοντά σε όλα τα άλλα αποδείχτηκε και τελείως αναποτελεσματικό αφού στην διάρκειά του οι επιδημιολογικοί δείκτες αντί να σταθεροποιηθούν κυριολεκτικά πήγαν στον Καιάδα.

Κι αυτό γιατί υπήρξε ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΥΔΟΣΙΑ, κανένας έλεγχος ούτε από ΕΟΔΥ ούτε από Επιθεωρήσεις Εργασίας στους χώρους δουλειάς και από ασφυκτική κατάσταση συγχρωτισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η αυστηρότητα εξαντλείτο μόνο στον ελεύθερο χρόνο. Μάλιστα προς το τέλος του έτους 2020 η ίδια η κ. Παπαευαγγέλου στην δημόσια επίσημη τηλεοπτική ενημέρωση είχε αναγκαστεί να ομολογήσει πως «δεν πάμε καλά γιατί ο ιός μεταδίδεται ΑΠΟ τον χώρο εργασίας ΠΡΟΣ το σπίτι ΔΙΑ των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ΟΧΙ αντίστροφα» (άλλη μια όψιμη τιτανοτεράστια επιστημονική ανακάλυψη). Για να μην μακρηγορούμε ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΚΗΝΙΚΟ με το 2020 επαναλήφθηκε και το 2021 : εν μία νυκτί περάσαμε απότομα από το οριζόντιο, τυφλό, συλλήβδην, ασφυκτικό κι αναποτελεσματικό λοκντάουν στο «πετάξτε τις μάσκες - έρχονται οι τουρίστες, ορίστε -περάστε - ανοίξαμε και σας περιμένουμε».

Αξίζει να θυμόμαστε μόνο ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που συνοψίζει το τι εννοεί η κυβέρνηση ως επιδημιολογική επιτήρηση. Προς το τέλος Ιουλίου 2021 ο κ. Χαρδαλιάς προσπαθώντας να δικαιολογήσει το γιατί στην πολυδιαφημισμένη ως πλήρως εμβολιασμένη

και covidfreeΜύκονο έκανε «πάρτι» η μετάλλαξη Δ, ανέφερε σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση πως την μετάλλαξη Δ στην Μύκονο ΔΕΝ την έφεραν οι διάφοροι εμίρηδες με τα κότερα, ΔΕΝ την έφεραν οι διάφορες σελέμπριτις αλλά την έφεραν ... νεαροί από την Αθήνα που είχαν πάει στην Μύκονο να εργαστούν ως εποχικοί για την σεζόν. Τελικά στο τέλος του Αυγούστου η κυβέρνηση αποσύρθηκε και τυπικά από κάθε υποχρέωση για ιχνηλάτηση αφού ανακοίνωσε πως τα μετατρέπει τα μοριακά PCRτεστ και τα ράπιντ Agτεστ για τους ασυμπτωματικούς από πολύτιμα επιδημιολογικά εργαλεία για τον έλεγχο του βαθμού διασποράς του ιού στην κοινότητα σε τιμωρητικά εισοδηματικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους.

3. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η κυβέρνηση εξ αρχής είχε ΛΑΘΟΣ αντίληψη για τον εμβολιασμό ενάντια στον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Αντί να βλέπει τον εμβολιασμό ως αυτό που πραγματικά είναι (πολύτιμο ιατρικό εργαλείο που μειώνει κατά πολύ την πιθανότητα βαριάς νόσησης και θανάτου), τον έβλεπε ως αυτό που δεν ήταν (δηλαδή ως το μαγικό ραβδί που θα εξαφάνιζε αστραπιαία την επιδημία από την μια μέρα στην άλλη εξασφαλίζοντας την επιστροφή σε πλήρη οικονομική και κοινωνική καπιταλιστική «κανονικότητα»). Αυτό είναι εμφανές από την όλη ως τώρα λάθος διαχείριση του θέματος (το πρόγραμμα ονομάστηκε «Ελευθερία» ενώ έπρεπε να ονομαστεί «Ζωή», τα ραδιοτηλεοπτικά σποτ του κράτους είχαν το μήνυμα «εμβόλιο = ανέμελος τουρισμός, τέλος, αυτό μόνο», η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εξέπεμπε μια απίστευτη ευθυνοφοβία που δημιούργησε επιφυλάξεις σε μέρος του πληθυσμού, ο όλος χειρισμός με το εμβόλιο της Astra Zeneca ήταν άθλιος κι επίσης δημιούργησε επιφυλάξεις και φοβίες σε πολύν κόσμο, έγιναν μια σειρά γελοιότητες που εξευτέλισαν τον εμβολιασμό δηλαδή από την μια δωράκια - μπιχλιμπίδια με ευρώ και GBκι από την άλλη «βούρδουλας», τιμωρητικά μέτρα κι αναστολές εργασίας).

Επίσης αρνητικό ρόλο έπαιξε πως οι προτροπές προς τον πληθυσμό να εμβολιαστεί ανατέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά σε μια χούφτα Καθηγητών με καθημερινή τηλεοπτική παρουσία οι οποίοι όμως ήταν απαξιωμένοι στα μάτια του λαού ήδη από πέρυσι γιατί συχνά εφεύρισκαν τις πιο αντιεπιστημονικές επιστημονικοφανείς δικαιολογίες για να λιβανίζουν εκ των υστέρων προειλημμένες κυβερνητικές αποφάσεις που εξυπηρετούσαν διάφορες σκοπιμότητες. Φυσικά ευθύνες για την ως τώρα κατά 40% αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος έχουν πολλοί και διάφοροι, όμως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» : ο Μέγας Αντιεμβολιαστής είναι το ίδιο το κράτος με τα καμώματά του.

Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές πως δυστυχώς (με κάθε ειλικρίνεια το «δυστυχώς»)

έχουν επαληθευθεί όλες (μα όλες ...) οι εκτιμήσεις μας από την αρχή της πανδημίας στην χώρα μας. Άλλωστε γι' αυτό η κυβέρνηση ΤΡΕΜΕΙ τον διάλογο με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, με την ΟΕΝΓΕ και με τις Ενώσεις - μέλη της, και τον αποφεύγει «όπως ο διάβολος το λιβάνι». Γιατί ξέρει πως στους γιατρούς των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ δεν περνάνε ούτε παραπλανητικά προπαγανδιστικά κολπάκια ούτε fake news. Επίσης γι' αυτό και έχει επιλέξει έναν άθλιο αυταρχικό κατήφορο συκοφαντίας, απειλών και διώξεων ενάντια σε νοσοκομειακούς γιατρούς που απλά λένε την αλήθεια. Κοντά στα περυσινά χυδαία παραδείγματα στον Άγιο Σάββα, στο ΑΧΕΠΑ, στο Ρέθυμνο κλπ προστέθηκαν πρόσφατα αυτόν τον μήνα και τα παρόμοια καμώματα της διοικήτριας του νοσοκομείου Καλαμάτας. Αυτά θα ήταν κωμικά αν δεν ήταν τραγικά αφού προσπαθούν να κουκουλώσουν έτσι ευθύνες κυβέρνησης και διοικήτων για απώλεια πολλών ζωών.

Άρα είναι σαφές και το τι πρέπει να γίνει έστω και τώρα: να γίνει τουλάχιστον κατά ένα μέρος ό,τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε από την αρχή της πανδημίας. Ενίσχυση των νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό και υποδομές, ενίσχυση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υγειονομική σοβαρότητα επιτέλους στην ιχνηλάτηση και στην επιδημιολογική επιτήρηση, σωστή ενημέρωση από τους κατάλληλους ανθρώπους για τον εμβολιασμό χωρίς αντιεπιστημονικές αρλούμπες, χωρίς δωροδοκίες και χωρίς «βούρδουλες».

Εφ' όσον πραγματοποιηθεί επιτέλους συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας (υποτίθεται πως είναι προγραμματισμένη για Δευτέρα 1/11 με τον κ. Πλεύρη αν δεν αναβληθεί πάλι εκ μέρους του υπουργού) θα τεθούν όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά.

(Ο Πάνος Παπανικολάου είναι Νευροχειρουργός, ΓΓ ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ)