

Γράφει ο **libertador**



Συγκλονίζει και συγκινεί με τη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο “Αγιορείτικο Βήμα” η Ρένα Δούρου, κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής. Η απaráμιλλη χριστιανική της ηθική δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρανόησης και είναι βέβαιο ότι θα φέρει μαζικά στο πλευρό του κόμματος όχι μόνο τους πιστούς, αλλά και τον κλήρο. Και μάλιστα, όχι μόνο τους απλούς ιερωμένους και μοναχούς, αλλά και τους δεσπότες και αρχιμανδρίτες – εξάλλου, τι περισσότερο να ζητήσουν από ένα κόμμα της Αριστεράς όταν αυτό δεσμεύεται ότι “στο θέμα των σχέσεων κράτους-εκκλησίας δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία μονομερή ενέργεια, αλλά με διάλογο να επιδιώξουμε τη συνεννόηση, προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού”;

Ο αγώνας του αείμνηστου αρχιεπισκόπου υμών Χριστόδουλου (που δεν ήξερε τίποτα για τη δικτατορία επειδή διάβαζε πολύ τότε...) απέναντι στον άθεο Σημίτη, ο οποίος κατάργησε μονομερώς την αναγραφή του θρησκευάτος στις ταυτότητες, τώρα δικαιώνεται! Όσο για την Ιερά Σύνοδο, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχεί μήπως υπάρξει κάποιος αυθαίρετος διαχωρισμός του κράτους και της Εκκλησίας ή, πολύ περισσότερο, για το ενδεχόμενο να δημευτεί η τεράστια εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία και να αναδιανεμηθεί στους άκληρους αυτής της κοινωνίας...

Για να λέμε την αλήθεια, βεβαίως, δεν υπάρχει καν ανάγκη να γίνει τέτοια αναδιανομή. Διότι, απλούστατα, εκκλησία και ΣΥΡΙΖΑ φροντίζουν χέρι-χέρι έτσι ώστε να τρώνε ένα πιάτο φαί οι κατατρεγμένοι αυτής της κοινωνίας. “Στη σημερινή συγκυρία, της οξείας ανθρωπιστικής κρίσης, οι κοινωνικές δράσεις της εκκλησίας συγκλίνουν με εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυτό το πρίσμα, η σχέση εκκλησίας-κοινωνίας νοηματοδοτείται εκ νέου, λαμβάνοντας νέες, δυναμικές μορφές”, σημειώνει χαρακτηριστικά η Δούρου στη συνέντευξή της. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, στις νέες και δυναμικές αυτές μορφές να κληθεί να συμμετάσχει και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μαζί με εκπροσώπους των ιδρυμάτων Λάτση και Μποδοσάκη, καθώς και άλλους ευλαβείς εκπροσώπους του κεφαλαίου, οι οποίοι επίσης αναπτύσσουν έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση, δίνοντας πού και πού ένα ξεροκόμματο σε αυτούς που προηγουμένως έχουν απολύσει και κυνηγήσει αλήπητα!

Διαβάζοντας μάλιστα τη συνέχεια της ίδιας συνέντευξης, διαπιστώνουμε ότι ο νυν προκαθήμενος της εκκλησίας, Ιερώνυμος, θα μπορούσε άνετα να είναι συνεργαζόμενος στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – για να μη μιλήσουμε για τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είναι καταλληλότερος από τον Αλέξη Τσίπρα για να ηγηθεί του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Η κ. Δούρου επικαλείται την κοινωνική ευαισθησία του αρχιεπισκόπου, παραπέμποντας μάλιστα σε μια επιστολή που είχε αποστείλει το 2012 στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, με την παρατήρηση ότι τα όσα έγραφε εκεί δεν εισακούστηκαν, “δυστυχώς”:
“Ζητούνται δεσμεύσεις που δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά αναβάλλουν μόνο προσωρινά τον προαναγγελλθέντα θάνατο της οικονομίας μας. Και υποθηκεύουν, ταυτόχρονα, την εθνική μας κυριαρχία”.

Α, να μην παραλείψουμε και το εξής. Σε μια πρωτοφανή επίδειξη κυβερνητικής υπευθυνότητας και αναφερόμενη στα προβλήματα του Αγίου Όρους, το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει: “Δεν θα υποσχεθούμε την άμεση επίλυσή τους, όπως έπραξε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του ο κύριος Σαμαράς”. Προφανώς, πρέπει να προηγηθεί μια συνεννόηση με τον πρώην διοικητή της Αθωνικής Πολιτείας και νυν

αφεντικό του ΔΟΛ, Σταύρο Ψυχάρη...