



Την Τρίτη 13/10, ο Υπουργός Παιδείας επισκέφτηκε [τα γραφεία της ΟΛΜΕ](#), με αθρόα προσέλευση αστυνομικών δυνάμεων, για να «εγκαινιάσει» τον προσχηματικό διάλογο που έχει εξαγγείλει τις προηγούμενες μέρες.

Εκεί τον περίμεναν δεκάδες εκπαιδευτικοί, αδιόριστοι και μόνιμοι, που παρουσίασαν τα εκρηκτικά προβλήματα των σχολείων, τόνισαν την αθέτηση της δέσμευσης των τελευταίων κυβερνήσεων για μόνιμους διορισμούς, την ευθύνη τους, για τη μη λειτουργία και υπολειτουργία πολλών σχολείων, τα προβλήματα στην ειδική αγωγή.



Οι εκπαιδευτικοί απαίτησαν δεσμεύσεις για άμεσους διορισμούς, άμεση κάλυψη των κενών ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία με πλήρες προσωπικό κλπ. Η συνάντηση του Υπουργού με το ΔΣ της ΟΛΜΕ δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο Υπουργός επισκέφτηκε επίσης τα [γραφεία της ΔΟΕ](#), όπου βρίσκονταν κι εκεί δεκάδες εκπαιδευτικοί, ανάμεσα τους πολλοί αδιόριστοι. Παρόλα αυτά ο κος Φίλης υπεραμύνθηκε μέχρι τέλους της αντεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και της εφαρμογής των δεσμεύσεων του 3ου μηνονίου.



Αμέσως μετά την συνάντηση με τον κος Φίλη, το ΔΣ της ΟΛΜΕ προχώρησε σε μια κατάπυστη ανακοίνωση κυβερνητικού συνδικαλισμού, που έβγαλαν οι πλειοψηφούσες παρατάξεις ΣΥΝΕΚ-META και ΔΑΚΕ. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μνημείο ντροπής και κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Στο δελτίο τύπου, οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές αντί να επιτεθούν στην κυβέρνηση και τον Υπουργό της, επιτέθηκαν στους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, που κινητοποιήθηκαν για τα κενά, την ανεργία και την ελαστική εργασία στην εκπαίδευση.

Με εκφράσεις όπως:

«ομάδα εκπαιδευτικών με παρέμβασή τους διέκοψαν τη συζήτηση με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν απαντήσεις σε προβλήματα όπως η κάλυψη των κενών και το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαιδευτικών.»

«Στην κατάσταση που δημιουργήθηκε, το κλίμα οξύνθηκε από συνεχείς παρεμβάσεις συνδικαλιστικών στελεχών συγκεκριμένων παρατάξεων (σ.σ. [Παρεμβάσεις και ΠΑΜΕ](#)) με συνέπεια την τελική ακύρωση της συνάντησης.»

«Ενέργειες σαν αυτές, που εκμεταλλεύονται τα εκρηκτικά προβλήματα της εκπαίδευσης, των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στόχο έχουν τη στείρα επικοινωνιακή αντιπολίτευση, που όχι μόνο δεν βοηθάνε τον αναγκαίο διάλογο....»

Διαβάστε **εδώ** όλη την κατάπτυστη ανακοίνωση, που θα καταγραφεί στις μαύρες σελίδες της ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος.

Δείτε (**εδώ**) την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών που καταγγέλλει την απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΟΛΜΕ, ως κατάπτυστη.

Για το θέμα, οι εκπρόσωποι των παρεμβάσεων, Κική Γιαννάτου και Γιώτα Ιωαννίδου, έκαναν την παρακάτω δήλωση

Δήλωση των εκπροσώπων των παρεμβάσεων Δ.Ε. στο ΔΣ της ΟΛΜΕ

Κικής Γιαννάτου, Γιώτας Ιωαννίδου

13 Οκτώβρη 2015

Πρόβα κυβερνητικού συνδικαλισμού από ΣΥΝΕΚ/META και ΔΑΚΕ στην ΟΛΜΕ

Ξέραμε ότι η «συγκυβέρνηση» ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - ΝΔ (και με ΠΑΣΟΚ - ΠΟΤΑΜΙ), που εγκαινιάστηκε με την ψήφιση του τρίτου μνημονίου, συνεχίζει τη συνεργασία της με τη δέσμευση όλων από κοινού στη νέα Βουλή, να προωθήσουν τα μέτρα και των τριών μνημονίων. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ τους περί ύφους, ήθους και διαγραμμάτων στη Βουλή, είναι τόσες όσο χρειάζεται για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του πολύπαθου κόσμου.

Το Δελτίο Τύπου όμως του ΔΣ της ΟΛΜΕ, σχετικά με τη συνάντηση του υπουργού Παιδείας με το συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που έβγαλαν οι πλειοψηφούσες παρατάξεις ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ, είναι μνημείο ντροπής, κυβερνητικού συνδικαλισμού, όλων των εκδοχών, παλιού και νέου! Αντί να επιτεθούν στην κυβέρνηση και τον Υπουργό της, που διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση, επιτίθενται στους συναδέλφους αδιόριστους εκπαιδευτικούς και την κινητοποίησή τους.

Θεωρούν ότι είναι βάση διαλόγου με τον υπουργό, τα «παραδοτέα του μνημονίου», ή οι δηλώσεις του περί εθελοντισμού, αξιολόγησης και αύξησης ωραρίου; Μήπως δεν άκουσαν τη δήλωσή του επί τόπου, ότι δεν υπάρχουν κλειστά σχολεία, ότι τα κενά δε θα καλυφθούν, αφού «δεν καλύπτονται ποτέ όλα» ή ότι «υπάρχουν κάθε χρόνο και καλύπτονται από διαδικασίες του κάθε σχολείου» όταν δεν καλύπτονται «με τη μέθοδο των αναπληρωτών» (!) Δεν άκουσαν ότι οι προσλήψεις θα γίνουν του χρόνου αν το επιτρέψει η οικονομική κατάσταση; Ο υπουργός λοιπόν έδωσε απαντήσεις, ενάντια στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τα σχολεία μόνο που ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ θεωρούν περιττό να τις σχολιάσουν.

Αισθάνονται εχθρούς της ΟΛΜΕ τους εργαζόμενους, όταν διεκδικούν απευθείας τα δικαιώματά τους αντί να ενισχύουν τη δύναμη αυτή, σα δύναμη για την εκπαιδευτική Ομοσπονδία. Δε θέλουν τον κόσμο στο πόδι. Η ίδια η Ομοσπονδία όφειλε να καλέσει εκπαιδευτικούς σ' αυτή τη συνάντηση, μετά από τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού. Κατηγορούν τους συναδέλφους για επικοινωνιακή τακτική, ενώ την επικοινωνιακή τακτική του υπουργού να περνά από τις Ομοσπονδίες για να δίνει φωτογραφίες χειραψιών στα κανάλια, μοιράζοντας τσάι και μνημονιακή συμπάθεια, την εγκρίνουν και την αναβαπτίζουν σε διάλογο.

Αλλά αυτή είναι ακριβώς η ουσία του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Προτεραιότητα έχει την κάλυψη της κυβέρνησης κι όχι των εργαζόμενων. Γι αυτό και πρέπει να ηττηθεί! Το προεδρείο του ΔΣ της ΟΛΜΕ (ΣΥΝΕΚ/ΔΑΚΕ) δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των εργαζόμενων με τέτοιου είδους τακτικές.

Ευτυχώς όμως που ακόμη υπάρχουν αφίσες, για να θυμίζουν την ιστορία του κλάδου, στους τοίχους της ΟΛΜΕ. Κοιτάξτε συνάδελφοι τι γράφει αυτή που κρέμεται πίσω από τον υπουργό όταν κάνει δηλώσεις.

«Θέατρο διαλόγου ή λόγος τιμής»;

Αυτοί διάλεξαν να συμμετέχουν στο πρώτο. Εμείς δεσμευόμαστε στο δεύτερο.