



Πρωτοβουλία 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό

Πρωτοβουλία για τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου:

«Η φλόγα των εξεγέρσεων του χθες να φωτίσει τις επαναστάσεις του σήμερα! Αγώνας για Ψωμί, Παιδεία, Ειρήνη, Ελευθερία!»

Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό

Συγκλονισμένοι παρακολουθούμε τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, των παιδιών και των αμάχων από το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ, αλλά και τη στήριξη που του παρέχουν οι κυβερνήσεις των χωρών της δήθεν «πολιτισμένης» Δύσης. **Πρώτη και «καλύτερη» ανάμεσά τους η κυβέρνηση των ΗΠΑ, που πέρα από το πλήθος παροχών προς την ισραηλινή κυβέρνηση συγκεντρώνει στην περιοχή αεροπλανοφόρα και άλλες δυνάμεις όχι για να αντιμετωπίσει τους «τρομοκράτες της Χαμάς» και «να διασφαλίσει την ειρήνη από κινήσεις γενικευμένης αποσταθεροποίησης», όπως λένε, αλλά για να διασφαλίσει τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή και τα οικονομικά συμφέροντα των αμερικανικών πολυεθνικών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.**

Εξοργισμένοι, επίσης, παρακολουθούμε τα δυτικά ΜΜΕ να διαστρέφουν κατάφωρα την πραγματικότητα –με κορυφαίο παράδειγμα τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου-, παρουσιάζοντας ως «αυτοάμυνα» την επί σειρά δεκαετιών **δολοφονική πολιτική του κράτους του Ισραήλ.**

Γι' αυτά δεν υπάρχουν η κατοχή, οι βίαιοι και παράνομοι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη, οι συστηματικές στρατιωτικές επιδρομές σε παλαιστινιακούς οικισμούς, ο εγκλεισμός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε hotspot-φυλακές και η μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε μια τεράστια υπαίθρια φυλακή και τόσα άλλα. **Γι' αυτά υπάρχουν μόνο «τρομοκράτες» - έτσι βαφτίζονται συλλήβδην όσοι συμμετέχουν στην ηρωική αντίσταση των Παλαιστινίων.**

Ο λαός και η νεολαία της χώρας μας, όμως, έχουν και ιστορική μνήμη και γνώμη. Καθώς συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου θυμάται πολύ καλά ότι ο αγώνας και η αντίσταση απέναντι στην καταπίεση και την κατοχή είναι πρώτιστο καθήκον - χωρίς αυτόν δεν υπάρχει ζωή ούτε ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία κόπτονται υποκριτικά τα ιμπεριαλιστικά κράτη της Δύσης και οι κολαούζοι τους τύπου Μητσοτάκη.

Θυμάται το «Έξω οι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ» στην πύλη του Πολυτεχνείου και κυρίως το «Ελλάδα-Κύπρος-Παλαιστίνη, Αμερικόσ δεν θα μείνει», το σύνθημα που συμπύκνωνε ήδη από τη δεκαετία του 1970 και την αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και την καταγγελία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο αλλά και την αποκάλυψη-καταγγελία του ρόλου που διαδραμάτιζαν οι ΗΠΑ τόσο εκεί όσο και στην επιβολή και διατήρηση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα.

Το σύνθημα αυτό και η ουσία του είναι σήμερα επίκαιρο όσο ποτέ! Η δολοφονική πολιτική του κράτους του Ισραήλ, η επικίνδυνη εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή αλλά και της Ελλάδας επιβάλλουν να γίνει σημαία του λαού και της νεολαίας στη χώρα μας που θα υψωθεί ψηλά το επόμενο διάστημα. Είναι η ελάχιστη συμβολή για να δικαιωθεί ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού, να μπει τέλος στην πολιτική του κράτους του Ισραήλ και στις παρεμβάσεις και επεμβάσεις των ΗΠΑ, και να αποτραπεί κάθε μορφή στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας.

Στη συγκέντρωση και στην πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία για τα 50χρονα του Πολυτεχνείου, μαζί με το ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΞΩ ΑΙ ΗΠΑ, θα βροντοφωνάξουμε

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ- ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΛΑΟΥ ΤΗΣ

Τρίτη 24.10.2023

**Νέο Αριστερό Ρεύμα για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση**