



Πρωτοβουλία Ανατρεπτικής - Ριζοσπαστικής Παρέμβασης σε Κερασίνοι - Δραπετσώνα

Στις δύσκολες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών και για τις περιοχές που ζούμε, η σκέψη όλων μας είναι στους ανθρώπους που έχουν άμεση και επείγουσα ανάγκη. Κυρίως, σε εκείνους που το ποτάμι της κρίσης τους πέταξε στις όχθες της επιβίωσης και στα όρια της φτώχειας.

Άνεργοι, άστεγοι, πρόσφυγες και μετανάστες, άνθρωποι ανήμποροι και μονάχοι, που στηρίζονται από ένα συμβολικό επίδομα ή μία πενιχρή σύνταξη.

Θύματα και αυτοί μαζί με όλους τους ανθρώπους του μόχθου, που οι ανάγκες της αξιοπρεπούς επιβίωσης και η απαιτούμενη ικανοποίηση των σύγχρονων δικαιωμάτων τους, μπήκαν στο ζύγι από τις κυβερνήσεις με τα κέρδη των τραπεζών και των βιομηχάνων και βγήκαν ελλιπή.

Μαζί με αυτούς, οι κοινωνικές παροχές και οι αντίστοιχες υποδομές σε δήμους και περιφέρειες.

Είναι απαράδεκτο στις σύγχρονες συνθήκες, ακόμη και με αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν, να θεωρείται ικανοποιητικό μέτρο για τέτοιες περιστάσεις, απλά και μόνο η παραχώρηση μίας θερμαινόμενης αίθουσας και ένα πιάτο φαγητό.

Υπάρχουν δίπλα στους άστεγους, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άρρωστοι ή ανήμποροι για να μετακινηθούν και να εξυπηρετήσουν καθημερινές τους ανάγκες.

- Ποια μέριμνα και ποια πρόβλεψη υπάρχει για αυτούς από το Δήμο ή την περιφέρεια;
- Είναι καταγεγραμμένοι; Υπάρχει μία τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να απευθυνθούν; Λειτουργούν υπηρεσίες που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν; Και αν όχι, γιατί;
- Πώς τα βγάζουν πέρα με το πανάκριβο πετρέλαιο ή το κομμένο ρεύμα από τη ΔΕΗ, χωρίς θέρμανση, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν μισές δουλειές με υποκατώτατους μισθούς και δεν εντάσσονται στις οριακές προϋποθέσεις για σχετικά επιδόματα; Γιατί ο Δήμος δεν διαθέτει κονδύλια για τέτοιες περιστάσεις;
- Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και σε εξωτερικές εργασίες, έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι ασφαλείς και υγιείς;

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι «επιλέξιμη δαπάνη» για το ΕΣΠΑ

Διεκδικούμε από το Δήμο και την κυβέρνηση το αυτονόητο δικαίωμα στην ενίσχυση για την αξιοπρεπή επιβίωση που δοκιμάζεται από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών και τροφοδοτείται από τις βάρβαρες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις κάθε μέρα.

Δεν στεκόμαστε όμως μονάχα στα «ακραία κοινωνικά φαινόμενα» που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζονται με την «κοινωνική» τους πολιτική. Η πλειοψηφία της κοινωνίας στενάζει κάτω από το καθεστώς της σύγχρονης φτώχειας που έχουν επιβάλλει κυβέρνηση και ΕΕ και μόνο η ίδια πλειοψηφία μπορεί να την ανατρέπει.

Απέναντι στην υποκριτική φιλανθρωπία θεσμών της καθεστωτικής σκοπιμότητας και της «εταιρικής

ευθύνης», να εδραιώσουμε ένα λαϊκό δίκτυο αλληλεγγύης για όποιον συμπολίτη μας το έχει ανάγκη, ανεξάρτητα από εθνικότητα, χρώμα και θρησκεία.

Να σταθούμε συλλογικά και οργανωμένα δίπλα σε όποιον χρειάζεται στήριξη, πέρα και πάνω από νόμους και κανόνες, με μοναδικό κριτήριο την ταξική αλληλεγγύη και την ανθρωπιά.