

Η αλαζονική κυβέρνηση και ο κυνικός Κατρούγκαλος για τους απολυμένους των ΜΜΕ



Η αδιαφορία και ο κυνισμός του κ. Κατρούγκαλου και συνολικά της κυβέρνησης απέναντι στους «μελλοθάνατους» του κλάδου είναι ...εκκωφαντικοί.

Ούτε καν επιδόματα ανεργίας, ούτε καν η στοιχειώδης έστω και ψεύτικη επίδειξη ενδιαφέροντος ή έγνοιας για τις χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι, σε λιγότερο από τρεις μήνες θα είναι άνεργοι και πιθανώς άστεγοι. Όπως πολλοί από τους χιλιάδες απολυμένους εργαζόμενους του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Η «προσφορά» του ήταν δύο επιδοτούμενα από την Ε.Ε. και την Παγκόσμια Τράπεζα προγράμματα, τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα και δεν χρειάζονται καν την «φροντίδα» του Υπουργού για να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους του κλάδου.

Ο αντεργατικός κυνισμός στο αποκορύφωμά του.



Τα επιδόματα ανεργίας δεν θα δοθούν καν στους άνεργους, αλλά στους εργοδότες για να τους προσλάβουν, εξασφαλίζοντας έτσι μια μεγάλη επιδότηση!

Προτείνει επίσης να χρηματοδοτήσουν την μετατροπή τους σε επιχειρηματίες με τις επιδοτήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μάλιστα, ο κ. Κατρούγκαλος προτείνει στους απολυμένους να γίνουν εκδότες (ηλεκτρονικών διαδικτυακών μέσων)!

Ίδου, η κατακόρυφη αύξηση της επιχειρηματικότητας με 2.000 νέους επιχειρηματίες. Ένα «ζήτη» όλοι μαζί οι «μελλοθάνατοι» στο καπιταλιστικό όραμα του Υπουργού Εργασίας!

Δεν είμαστε «αντιπολίτευση», με την αντιπολίτευση συνεργάζονται εναντίον μας. ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ.

Όπως ακριβώς, οι συνάδελφοι μας από το Alter, την Αυριανή, την Απογευματινή, τον Αδέσμευτο Τύπο, τον Ελεύθερο Τύπο, τον «902 tv, τον Φίλαθλο, τον Αγγελιόφορο, την Μακεδονία, το Σπόρ του Βορρά, την Βραδυνή, τον Goal fm, τον ραδιοφωνικό σταθμό του Antenna, τον Ριζοσπάστη, τις δεκάδες απολύσεις σε ΔΟΛ, Πήγασο, Ελεύθερο Τύπο, σε ορισμένες αθλητικές εφημερίδες, στον Σκάι, σε περιφερειακά κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά...

Με αυτόν τον Υπουργό και τον υπασπιστή του, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του κλάδου διαπραγματεύονται εδώ και μήνες για να φτάσουμε στο σημερινό «χάλι».

Αλλά, η μέθοδος είναι γνωστή, πρώτα απολύσεις και εργασιακή εξαθλίωση, στη συνέχεια μνημονιακή νομοθετική κατοχύρωση της διάλυσης του ασφαλιστικού. Και τέλος, σκλαβοπάζαρο των νέων υποζυγίων της ψηφιακής εποχής.

Μπορούμε να συνεχίσουμε «διαπραγματεύσεις» με αυτόν τον Υπουργό και αυτή την κυβέρνηση – μιας και χάσαμε στον δρόμο τους εκπροσώπους της εργοδοσίας – για το ασφαλιστικό ή τις συλλογικές συμβάσεις, ή πολύ περισσότερο για το περιεχόμενο της δημοσιογραφικής δουλειάς; Ποτέ πια!

Είναι απέναντι μαζί με τους εργοδότες παλιούς και νέους «καναλάρχες» της διαπλοκής. Και μαζί τους είναι όσοι «δικοί» μας φρόντισαν να παγιδέψουν, εν γνώσει τους, τον κλάδο σε στείρες διαπραγματεύσεις.

Εδώ και τώρα, διαδικασίες βάσης και αποφάσεις για δράση, όχι μόνο κούφιας τουφεκιάς. Σε συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους, με όλα τα τμήματα της κοινωνίας, με όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι αντιστέκονται και αγωνίζονται.

Στους χώρους δουλειάς. Στις συνελεύσεις,. Στους δρόμους!

Δεν θα τους βοηθήσουμε στην «δουλειά» τους εναντίον μας και εναντίον των όλων των εργαζόμενων, παίζοντας την «ευγενική» και «θεσμική» αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και τους εργοδότες. Δεν είμαστε «αντιπολίτευση», με την αντιπολίτευση συνεργάζονται εναντίον μας.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ.

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

9.9.2016