



Αριστερή Παρέμβαση Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα

Ένα μοναδικό δασικό οικοσύστημα θυσιάζεται μπροστά στην ανημπόρια του κρατικού μηχανισμού, προς όφελος μιας περιβαλλοντοκτόνας πολιτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η φωτιά που ξέσπασε **στο δάσος της Στροφυλιάς στην Ηλεία**, σε πολλαπλές εστίες ταυτόχρονα, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία! Ούτε οφείλεται στην «κακιά στιγμή».

Σε ένα από τα σπανιότερα μεσογειακά οικοσυστήματα και τοπίο εξαιρετικού φυσικού κάλλους, εκατοντάδες στρέμματα έγιναν στάχτη σε μερικές ώρες. Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου φανερώνεται η **πλήρης ανυπαρξία του κρατικού μηχανισμού για ζητήματα δασοπροστασίας, πυρασφάλειας και αντιμετώπισης των πυρκαγιών.**

Στην περιοχή επιχείρησαν ελάχιστες επίγειες δυνάμεις και μόλις δυο αεροσκάφη, καθώς τα υπόλοιπα δεν έχουν συντηρηθεί! Φύκια για μεταξωτές κορδέλες μας πουλά ο κ. Τσίπρας όταν δύο μέρες πριν ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού στην πυροσβεστική μέσα στον Απρίλη. Μάλλον και αυτούς θα τους χαρίσει στη Frarport για να φυλάνε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που ο ίδιος ξεπούλησε. Για τη περιφέρεια δε είναι προφανές πως **δεν υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών**, με ξεκάθαρη ευθύνη της περιφερειακής αρχής.

Αυτές είναι οι συνέπειες της δασοκτόνας, νεοφιλελεύθερης πολιτικής κυβέρνησης-περιφέρειας-ΕΕ που θυσιάζει τα πάντα στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η διαρκής υποτίμηση της προστασίας του περιβάλλοντος, οι τραγικές οι ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα πυρόσβεσης, η υποστελέχωση σε μονάδες δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας, καθώς και η υποχρηματοδότηση των φορέων περιβαλλοντικής διαχείρισης βαραίνουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει την ίδια πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. **Η χώρα είναι η δεύτερη σε εξοπλιστικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει τη στοιχειώδη υποδομή πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών.**

Η ύπαρξη σχεδίων εμπρησμών, βασισμένων στην εμπορευματοποίηση μιας περιοχής την οποία εποφθαλμιούν ιδιώτες και επιχειρηματικά συμφέροντα, όχι μόνο δεν μειώνει, αλλά αυξάνει τις κυβερνητικές ευθύνες που έχουν αφήσει την πυρανίχνευση κυρίως σε εθελοντές και κατοίκους. Το χέρι των εμπρηστών οπλίζουν εξάλλου μια σειρά από μνημονιακές διατάξεις, δασοκτόνοι νόμοι και ρυθμίσεις, που προωθούν την εντατική εκμετάλλευση της γης υπηρετώντας τις ορέξεις του μεγάλου κεφαλαίου.

Η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση που θέσπισε η κυβέρνηση, μετά από τις φονικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στο Μάτι, ανοίγει το δρόμο για την πλήρη εμπορευματοποίηση των δασικών εκτάσεων, μέσα από την παράδοσή τους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που προωθεί, στοχεύουν στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των δασών, στη κατεύθυνση παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, με συνεισφορά στο 1% του ΑΕΠ. Η «πράσινη οικονομία», η «οικονομική αξιοποίηση του δασικού πλούτου», κατευθύνσεις της ΕΕ που περιφέρεια-κυβέρνηση υλοποιούν πιστά, φανερώνουν τα καταστροφικά τους αποτελέσματα.

Το γεγονός πως από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, δεν υποβαθμίζει το μέγεθος της καταστροφής. Να μπει φραγμός εδώ και τώρα στη βάρβαρη περιβαλλοντοκτόνα ανάπτυξη που προωθούν κυβέρνηση και περιφέρεια! Να μην ζήσουμε ακόμα ένα καλοκαίρι καταστροφικών πυρκαγιών.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

- Να παρθούν μέτρα για να μην αλλάξει η χρήση γης στις καμένες περιοχές. Να προστατευθούν από τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα.
- Άμεσα μέτρα αναδιοργάνωσης της πυροπροστασίας. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ανανέωση του εξοπλισμού της πυροσβεστικής, ειδικά σε οχήματα. Αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας.
- Δαπάνες για την πυροπροστασία και τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για τα αιματηρά πλεονάσματα και τους εξοπλισμούς - διαγραφή του χρέους!