



Μόνο γονυπετής δεν έφτασε στον Πειραιά ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης χθες το πρωί, για να προσκυνήσει την COSCO. Οι δηλώσεις του από το πρώτο λιμάνι της χώρας ξεχειλίζουν υποτέλεια: «Θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που απαιτούνται ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία της ελληνικής Πολιτείας με την COSCO κι εντός των αμέσως επόμενων λίγων εβδομάδων θα έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να κινηθούμε μπροστά. Η επένδυση της COSCO είναι ξεκάθαρα μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Και είναι ακριβώς το είδος εκείνο των επενδύσεων που η νέα κυβέρνηση θέλει να ενθαρρύνει ιδιαίτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε τρόπους να συνδυάσουμε τις προγραμματικές μας δηλώσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε στη χώρα με επενδυτικά πρότζεκτ σαν αυτό της COSCO στον Πειραιά».

Ο κατά τ' άλλα αντισυμβατικός Βαρουφάκης προσποιήθηκε πώς δεν έχει ακούσει λέξη για την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απόλυτη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στον Πειραιά. Στα παλαιότερα των υποδημάτων του επίσης έγραψε τις επανειλημμένες κριτικές για τα διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου από τις πρακτικές των Κινέζων, όπως και τα μηδενικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα από την ανάπτυξη του λιμανιού υπό τη διοίκηση της COSCO.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας να μην αμφισβητήσει το ξεπούλημα του λιμανιού στους Κινέζους και μάλιστα να τους διευκολύνει στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, έρχεται σε σύγκρουση με ένα σοβαρό κίνημα που δημιουργήθηκε από την πρώτη μέρα του ξεπουλήματος με στόχο να φύγουν οι Κινέζοι από το λιμάνι κι αυτό να παραμείνει Δημόσιο, λειτουργώντας προς το συμφέρον του λαού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι βαδίζει αταλάντευτα στο δρόμο που άνοιξε η ΝΔ του Κ. Καραμανλή το 2009 ξεπουλώντας το λιμάνι, στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ του Γ. Παπανδρέου, που ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα άνοιγε το φάκελο της COSCO επέλεξε να συμβιβαστεί με την παρουσία της, και τέλος η ΝΔ του Σαμαρά που της έδωσε επιπλέον προνόμια σε βάρος πάντα του Δημοσίου. Με τα λόγια του Βαρουφάκη, «το κράτος έχει συνέχεια». Και πιο σαφή συνέχεια έχει η νεοφιλελεύθερη πολιτική του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας...

Πηγή: "ΠΙΝ"