



Αστυνομική επιτήρηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Αθήνας όλο το 24ωρο, στενότερη συνεργασία αστυνομίας - πρυτανικών αρχών και επέμβαση των ΜΑΤ όποτε κρίνεται αναγκαίο, ακόμα και χωρίς εισαγγελική εντολή.

Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τις σχέσεις αστυνομίας - τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως παρουσιάστηκαν στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό «Προστασίας του Πολίτη», Γιάννη Πανούση, απαντώντας σε ερώτηση **βουλευτή της Χρυσής Αυγής** για φθορές στην Ιατρική σχολή της Αθήνας.

Ο Πανούσης ανέφερε ότι υπάρχει νομοθεσία για τη διασφάλιση της έννομης τάξης εντός των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός κάθε Ιδρύματος καθορίζει τη διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας αυτού, καθώς και τους φορείς φύλαξης του, ενώ προβλέπεται και «Εσωτερικός Κανονισμός» κάθε Ιδρύματος με τα ειδικότερα θέματα φύλαξης.

«Σε περίπτωση που υπάρχει άμεσος κίνδυνος από την καθυστέρηση ή πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, **οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν να επεμβαίνουν, έστω και χωρίς παραγγελία του εισαγγελέα**, για τη βεβαίωση του εγκλήματος, τη συλλογή των αποδείξεων και πειστηρίων και τη σύλληψη των δραστών», τόνισε ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι **στο πλαίσιο του προγράμματος αντεγκληματικής πολιτικής της ΕΛΑΣ, προβλέπεται η αστυνομική επιτήρηση των χώρων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Αθήνας καθ' όλο το 24ωρο.**

Τέλος, ανάλογες κατευθύνσεις έχουν δοθεί και στις περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας τους με τους εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας για την αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Γίνεται αντιληπτό ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όχι μόνο **δεν έχει σκοπό να χαλαρώσει την ασφυκτική παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια**, που έφτασε σε παροξυσμό την περίοδο της πρυτανείας Φορτσάκη στο ΕΚΠΑ, αλλά αντιθέτως, πατώντας στο «κεκτημένο» των προηγούμενων κυβερνήσεων, να εμποδώσει την κατάργηση του ασύλου και την σταθερή παρουσία κατασταλτικών δυνάμεων στα ιδρύματα, που μάλιστα θα δρουν και προληπτικά, καθώς αναλαμβάνουν ρόλο φύλαξης.

Λογικό, όταν η απάντηση της κυβέρνησης στα πιο στοιχειώδη, ζωτικής σημασίας, αιτήματα των φοιτητών, όπως η δωρεάν σίτιση, είναι ότι δεν χωράει στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ενώ η δεδομένη εμβάθυνση της επιχειρηματοποίησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ απαιτεί «σιγή νεκροταφείου» στις σχολές.

Μόνο το οργανωμένο σπουδαστικό κίνημα με τον αγώνα του μπορεί να σπάσει την καταστολή, στο πλαίσιο της πάλης για δωρεάν Παιδεία, ενάντια στο Πανεπιστήμιο Α.Ε.

Γ.Μ.