

## Από το σΑΤΥρΟπΡόΚο



- **Από όλες τις εκλογικές περιόδους που θυμάμαι**, η επόμενη αναμένεται να είναι η πιο συναρπαστική, η πιο απρόβλεπτη, αυτή που θα βγάλει το περισσότερο γέλιο και θα προκαλέσει αμέτρητα πολιτικά ξεβρακώματα.
- **Αφού τα ιδιωτικά κανάλια σκέφτονται** να σταματήσουν τις επαναλήψεις-ναι ακόμα και αυτή του «Καφέ της Χαράς» και του «Κωνσταντίνου και Ελένης»-και να παίζουν μόνο προεκλογικές συζητήσεις.
- **Ο Σταύρος δηλώνει έτοιμος για όλα**. Δηλαδή βρε Σταύρο πόσο «έτοιμος» και όταν λες «όλα», εννοείς «όλα-όλα»; Για να ξέρουμε τι άλλο θα κάνεις ακόμα για να μπει σε μια κυβέρνηση!
- **Η ΔημΑρ αγαπάει ΣυΡΙΖΑ**; Ε! Μη χφσ& τώρα! Χώρισαν για να ξαναπαντρευτούν μέχρι να ξαναχωρίσουν; Άμα, όμως, βάζεις πάνω από την πολιτική σου επιβίωση το καλό του τόπου, τότε θυσιάζεσαι!!!
- **Άσε που τους έπιασε ο πόνος για την τήρηση του Συντάγματος** με αφορμή τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, πριν τις εκλογές, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άλλωστε το Σύνταγμα τηρείται και τηλεφωνικά.
- **Πέντε χρόνια τώρα που έχουν κάνει κουρέλι το Σύνταγμα**, δεν τους ένοιαξε. Λες και είναι η πρώτη φορά που μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα στο όνομα της τήρησης του Συντάγματος!
- **Αλλά η εφαρμογή των μνημονίων και οι επιταγές της ΕΕ είναι μάλλον πάνω από το Σύνταγμα**. Ας κρατήσουν λοιπόν τις διαμαρτυρίες και τα δάκρυά τους όσοι κλαίγονται όψιμα.
- **Ο Βαγγέλης ο κιμπάρης-κατά την Θεοδώρα τη θυγατέρα**- ζητάει τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη, στα πλαίσια της δημοκρατίας. Ο πρώην Κένταυρός με το Μάκη τον τσεκουράτο θυμήθηκαν τη δημοκρατία!
- **Σκέφτομαι κι εκείνη την καημένη** τη Φώφη, την πρόωρα συνταξιούχο που προτείνει να καταργηθούν οι πρόωρες συντάξεις. Πως θα περνάει την ώρα της χωρίς ΠαΣοΚ και χωρίς Βουλή; Θ' αρχίσει εργόχειρο;
- **Όπως φαίνεται**, μετά τις εκλογές θα κυβερνούν σχεδόν οι ίδιοι που ψήφισαν το 3<sup>ο</sup> μνημόνιο χωρίς τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Άλλωστε, όπως δήλωσε, δεν θα είναι πρωθυπουργός σε μια τέτοια κυβέρνηση.
- **Μαθαίνω ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν θα συνεργαστεί εκλογικά** με τη ΛΑΕ του Λαφαζάνη που έξι μήνες στήριζε Τσίπρα για να μπορέσει τελικά να ψηφίσει το 3<sup>ο</sup> μνημόνιο.
- **Άλλωστε, γνωρίζω ότι** κάπου εκεί στα 1989 οι τρεις τάσεις στο ΚΚΕ έγιναν δύο καθώς οι δύο συμφώνησαν να διώξουν την τρίτη τη γνωστή και ως «ομάδα Γράψα». Μετά, ο μηχανισμός επικράτησε, έτσι κύριε Λαφαζάνη;
- **Έτυχε αυτό το καλοκαίρι να μιλήσω** με αρκετούς συνταξιούχους. Κυρίως αγρότες και οικοδόμους. Πάνω από 40 χρόνια σκληρής δουλειάς από την ηλικία των 15 ετών.

- **Πρόκειται για τους ανθρώπους αυτούς** που με τον ιδρώτα τους παρήγαγαν τον πλούτο της Ελλάδας από τη δεκαετία του '50 μέχρι και αυτή του '90. Μετά ανέλαβαν οι τζογαδόροι του χρήματος και της πολιτικής.
- **Τζογαδόροι που έπεισαν τον κόσμο** ότι δεν είναι η παραγωγή και η εργασία που δημιουργούν πλούτο, αλλά ο τραπεζικός και χρηματιστηριακός τζόγος και οι κάθε είδους επιδοτήσεις και προγράμματα.
- **Ήταν γύρω στο 1986 όταν σχετική ντιρεκτίβα της ΕΟΚ για την Ελλάδα επέβαλλε ρητά τη μείωση των αγροτικών νοικοκυριών σε μόλις 4.000.**
- **Κι άρχισε το** θάψιμο των προϊόντων, το ξερίζωμα των αμπελιών, το κάψιμο των βαρκών, η επιβολή ορίων παραγωγής η χορήγηση επιδοτήσεων σε κομματάνθρωπους και η πασοκοποίηση των αγροτικών συνεταιρισμών.
- **Κι έγινε «μαγκιά» η εύκολη και γρήγορη** κονόμα, τα δωράκια των διοικητικών στελεχών με την προτροπή του Παπαντρέα, οι μίζες και τα λαδώματα, οι κομματικοί διορισμοί και τα συνδικαλιστικά σκαλοπάτια ανόδου.
- **Κι έρχονται αργότερα κάποιοι Γιωργάκηδες, κάποιοι Αντώνηδες και κάποιοι Αλέξηδες να πουν σε όλους αυτούς τους απόμαχους της σκληρής ζωής και της εργασίας ότι πρέπει να ζουν σα ζητιάνοι.**