



Πραγματοποιήθηκε το **Σάββατο 7 Δεκέμβρη η Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ** που την απαρτίζουν εκλέκτορες από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα.

Συμμετέχει όλο το ιατρικό σώμα, γιατροί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί. Την πλειοψηφία εδώ και πολλά χρόνια την έχουν οι δυνάμεις της **ΝΔ**.

Την τελευταία τριετία στο ΔΣ του ΠΙΣ και το προεδρείο έχουν συμμαχήσει οι δυνάμεις της **ΝΔ, με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ**. Παρότι στην πορεία ο βασικός συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ (Βαρνάβας) και άλλοι έχουν προσχωρήσει στη ΝΕ.ΑΡ., η **συμμαχία με ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στον ΠΙΣ παραμένει σταθερή**.

Ο ΠΙΣ εκτός από **δεκανίκι της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία** έχει γίνει και **“λαγός” της προώθησης μιας σειράς αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων** (επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης, κλειστοί προϋπολογισμοί στο ΕΣΥ, πρόταση για ειδικό φόρο καπνίσματος-κι άλλος έμμεσος φόρος-για την υγεία, απογευματινά χειρουργεία κλπ).

Η γιγάντωση της επίθεσης στη δημόσια υγεία και τους γιατρούς ΕΣΥ, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους γιατρούς (ιατρεία και εργαστήρια της γειτονιάς), τους μισθωτούς των μεγάλων ομίλων ΜΑΖΙ με τη στάση του ΠΙΣ, έχει δημιουργήσει σοβαρό ρήγμα στη βάση των γιατρών που εκφράστηκε ισχυρά στη ΓΣ.

Σε σώμα **509 εκλεκτόρων** πανελλαδικά η πρόταση του **Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή** πήρε **54 ψήφους**. Καθώς το **ΕΚΑ** είχε **15 εκλέκτορες**, είναι προφανές ότι η πρότασή του υπερψηφίστηκε από εκλέκτορες και άλλων δυνάμεων, κυρίως της αριστεράς, και νέους γιατρούς.

Για **πρώτη φορά** στην ιστορία του ΠΙΣ, η εισήγηση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΠΙΣ **καταψηφίστηκε** (πήρε **214 ψήφους** επί 509 εκλεκτόρων).

Η **ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ)** πήρε **55 ψήφους**.

Εκτός από την μεγάλη άνοδο του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή και λιγότερο της ΔΗΠΑΚ, ρήγμα υπήρχε στο δεξιό στρατόπεδο που εκφράστηκε με **λευκά (71)** και **μεγάλη αποχή** (παρά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας).

Δείτε στη συνέχεια την εισήγηση του ΕΚΑ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 7/12/2024

Ο χρόνος που πέρασε από την προηγούμενη ΓΣ του ΠΙΣ χαρακτηρίζεται από τη νέα κλιμάκωση της κυβερνητικής επίθεσης με αλληπάλληλους νόμους κατά των στοιχειωδών δικαιωμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας στην υγεία. Νόμοι που κατοχυρώνουν τις ΣΔΙΤ και την ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων του ΕΣΥ (βλέπε απογευματινά χειρουργεία), ενισχύουν την κερδοφορία των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην περίθαλψη, ενώ την ίδια στιγμή χειροτερεύει δραματικά η θέση της πλειοψηφίας των γιατρών και λοιπών υγειονομικών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η κυβερνητική επίθεση δεν αφορά μόνο την υγεία ή μόνο τους γιατρούς όπως λένε ορισμένοι. Αφορά όλη

την κοινωνία, με τις δημόσιες δαπάνες συνεχώς να μειώνονται όταν οι αντίστοιχες πολεμικές αυξάνονται ραγδαία. Η συμμετοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας και η προκλητική συμπόρευση με το εγκληματικό καθεστώς Νετανιάχου που προχωρά στην χωρίς προηγούμενο γενοκτονία του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού δεν μας αφήνουν αδιάφορους. Με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες της πλειοψηφίας, το ΔΣ του ΠΙΣ δεν στάθηκε εμπόδιο στην ουσία των κυβερνητικών χειρισμών. Διαφωνίες στα επί μέρους, χλιαρές και άσφαιρες αντιδράσεις στα προφανή και ουσιαστική συμφωνία στα κεντρικά επιχειρήματα του υπουργείου Υγείας διαμόρφωσαν ένα σκηνικό «σαν να παίζει» μόνη της η κυβέρνηση στην επιχείρηση κατεδάφισης κάθε έννοιας λαϊκού δικαϊώματος στην υγεία και δικαιωμάτων της πλειοψηφίας των γιατρών.

Και όμως η κυβέρνηση δεν είναι ανενόχλητη σε αυτήν βίαιη επίθεση. Σε κάθε σχεδόν επίσκεψη της ηγεσίας του Υπ. Υγείας στα νοσοκομεία της χώρας συναντά σφοδρές αποδοκimasίες από το λαό και τους υγειονομικούς για την κατάντια του ΕΣΥ με αποκορύφωμα τις ρυθμίσεις για το ιδιωτικό έργο των γιατρών, την καθημερινή εφημέρευση-μπάχαλο και τη λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση-αποσάθρωση των δομών και των υγειονομικών της ψυχικής υγείας. Κλιμακούμενες όμως είναι και οι αντιδράσεις της πλειοψηφίας των εργαστηριακών γιατρών για το επαίσχυντο clawback όπως αυτές εκφράστηκαν με την πολυήμερη απεργία το περασμένο καλοκαίρι κυρίως στην περιφέρεια καθώς οι μεγάλοι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας αρνήθηκαν να συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτήν.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας-προσωπικός γιατρός-ΕΟΠΥΥ-clawback

Η περίοδος της πανδημίας και όχι μόνο, απέδειξε περίτρανα τη δυσμενή επίδραση σε όλους τους δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας λόγω της απουσίας πραγματικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το σύμφωνο σταθερότητας της ΕΕ που ευλαβικά εφαρμόζει η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες επιβάλλει πραγματικό πετσόκομμα των κοινωνικών δαπανών, κλειστούς προϋπολογισμούς- ψίχουλα που δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη.

Ο πολυδιαφημιζόμενος θεσμός του **προσωπικού γιατρού** κατέληξε σε φιάσκο. Ξεκίνησαν με απειλές για ποινές αύξησης της συμμετοχής των ασφαλισμένων σε φάρμακα, νοσήλια και εξετάσεις και κατέληξαν να βαφτίζουν προσωπικούς τους αγροτικούς και ανειδίκευτους γιατρούς.

Οι **εργαστηριακοί γιατροί «της γειτονιάς»** πλήττονται βάναυσα από το τσεκούρι του clawback, η δε τιμολόγηση των εξετάσεων παραμένει ίδια από το 1992!

Τα **κέντρα υγείας της ΠΦΥ** στενάζουν από την τρομερή **υποστελέχωση** και οι γιατροί τους από τα εξαντλητικά ωράρια και τις συνεχείς αυθαίρετες μετακινήσεις.

Το πρόσφατο αλαλούμ στην **ηλεκτρονική συνταγογράφηση** οφείλεται στην ανάγκη να περιοριστούν ακόμα πιο πολύ οι δαπάνες «δικαιολογώντας» συνεχώς μικρότερα ποσά ανά ασφαλισμένο. Μόνιμη επωδός των κυβερνητικών μέτρων η μεταφορά της δαπάνης στο λαό όπως για παράδειγμα το **1 μέχρι 3 ευρώ «καπέλο»** στις εργαστηριακές εξετάσεις για την μείωση του clawback.

Τι αντιτάσσει η πλειοψηφία του ΔΣ σε όλα τα παραπάνω; Αποδοχή των κλειστών (έστω και «δυναμικών») προϋπολογισμών και αναζήτηση «λύσεων» που πραγματικά ανακυκλώνουν και επιδεινώνουν το πρόβλημα, έμμεση αποδοχή των κυβερνητικών αποφάσεων (βλέπε στήριξη με οικονομική συμμετοχή της ανάγκης κάλυψης των τεράστιων κενών στο ΕΣΥ με επιτάξεις αυτοαπασχολούμενων γιατρών ή η πρόταση για φορολόγηση των καπνικών προϊόντων υπέρ του συστήματος υγείας δηλ. νέα αύξηση της έμμεσης φορολογίας).

ΕΣΥ – Νοσοκομεία

Η λειτουργική κατάρρευση του ΕΣΥ είναι γεγονός. Η χρονιά που πέρασε στιγματίστηκε από την **ραγδαία επιδείνωση** σε όλους τους τομείς.

Τεράστιες αναμονές στα ΤΕΠ, πλημμύρα ράντζων στα νοσοκομεία, πολύχρονες αναμονές στα χειρουργεία μαζί με εξαντλητική υπερεργασία, υπερ-εφημέρευση με καθηλωμένους μισθούς για το προσωπικό.

Η κυβέρνηση με τη θέσπιση των επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων και του ιδιωτικού έργου στους νοσοκομειακούς γιατρούς (ακόμα και στους ειδικευόμενους) αλλάζει πλήρως την εικόνα του ΕΣΥ.

Μιλώντας για ενιαίο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κρύβει την άκρατη ιδιωτικοποίηση. Ο ρημαγμένος λαός από την πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων καλείται και πάλι να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΠΙΣ παρότι στα λόγια τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης εμμένει σταθερά στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), φτιάχνει επιτροπές για τον τρόπο εισόδου και των ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ ενώ περιορίζεται σε ευχολόγια και επίκληση αύξησης της χρηματοδότησης αποδεχόμενη το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. “Πιέζει” για νέα αύξηση των συνταξιοδοτικών ορίων, αξιοποιώντας τις άθλιες συντάξεις και επιβάλλοντας εμμέσως την παραμονή στη δουλειά των γιατρών ΕΣΥ και μετά τα 70.

Ιδιωτικός τομέας

Οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα συνεχίζουν να καταγράφουν τεράστια κέρδη εκμεταλλευόμενοι τα τεράστια προβλήματα του ΕΣΥ και της ΠΦΥ.

Την ίδια στιγμή οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα υποφέρουν από την εξαντλητική εργασία και τις πολύ χαμηλές αποδοχές.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες σε απόλυτη συνεργασία με τις ιδιωτικές κλινικές παρεμβαίνουν αποκάλυπτα στο επιστημονικό έργο των γιατρών με απόλυτη προτεραιότητα τη μείωση του ασφαλιστικού κόστους και την αύξηση των κερδών τους. Αποτέλεσμα οι τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωμές ενώ συνεχίζεται η εδώ και χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων η φορολόγηση σε ανείσπρακτες αμοιβές. Την ίδια στιγμή εκκρεμεί η καταβολή οφειλών στους ιδιώτες γιατρούς από τα ασφαλιστικά ταμεία πριν (!) την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ το 2012, οι οποίες κινδυνεύουν πλέον με παραγραφή! Τι πραγματική κοροϊδία όταν την ίδια στιγμή ρέει το ζεστό κρατικό χρήμα για τις πολεμικές δαπάνες για τη στήριξη του ΝΑΤΟ, της Ουκρανίας και του Ισραήλ...

Νέοι γιατροί- Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΙΣ **20000 περίπου γιατροί εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό.** Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά νέους γιατρούς. Είναι το δραματικό αποτέλεσμα της διαχρονικής κυβερνητικής πολιτικής που δημιουργεί αξεπέραστα εμπόδια για μια αξιόλογη επαγγελματική πορεία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θυμούνται τους νέους γιατρούς μόνο για να «βουλώνουν» τις τρύπες του συστήματος.

Η ιατρική εκπαίδευση στην Ελλάδα νοσεί βαριά. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι προνόμιο λίγων και απόλυτα ελεγχόμενη από την φαρμακευτική βιομηχανία. Το διαχρονικό αφήγημα των Ιατρικών συλλόγων και του ΠΙΣ για όλα τα επαγγελματικά προβλήματα ήταν ο ιατρικός πληθωρισμός και όχι οι κυβερνητικές πολιτικές. Προτείνουν νέους φραγμούς στην εξέλιξη των νέων γιατρών όταν ζητούν εξετάσεις πριν την έναρξη της ειδικότητας. Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις επιλεκτικής επιλογής στην εξειδίκευση.

Καλούμε όλους τους νέους συναδέλφους να μείνουν εδώ! Να παλέψουμε μαζί για μια άλλη πολιτική στην υγεία και τον τόπο!

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

- Η χρόνια και διαρκής καταλήστευση του ΤΣΑΥ και συνολικά των ασφαλιστικών ταμείων έχουν οδηγήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στα ύψη και τις συντάξεις των γιατρών σε 800 ευρώ μετά από περισσότερα από 40 χρόνια δουλειάς! Ο ΠΙΣ δεν βάζει φρένο σε αυτόν τον κατήφορο. Χειροκροτούσε την «ανταποδοτικότητα» που προέκυπτε από την κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών του νόμου Βρούτση. Ενθαρρύνει στην εισήγηση την ίδρυση ΝΠΙΔ (βλ. επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης) και άρα την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης και το «τζογάρισμα» στο χρηματιστήριο σαν λύση στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ;

Το ΔΣ του ΠΙΣ δεν στάθηκε εμπόδιο σε όλα τα παραπάνω που περιγράφηκαν. Τις συνεδριάσεις πολύ συχνά απασχόλησαν **άσφαιρες αντιπαραθέσεις** μεταξύ του προεδρείου και της ΠΑΝΔΗΚΙ χωρίς καμιά ουσιαστική πολιτική διαφωνία σε όλα τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου μακριά από τις πραγματικές αγωνίες της βάσης των γιατρών.

Δεν γίνεται όμως να πάμε έτσι. **ΝΑ ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ!** Με μαζικό, καθολικό και ανυποχώρητο αγώνα με τους μαχόμενους γιατρούς του δημόσιου και ιδιωτικό τομέα. Κατά της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία και σε όλη την κοινωνία. Στο κρεσέντο αυταρχισμού του υπουργού Υγείας που καμαρώνει ως «καπιταλιστής», όπως δηλώνει όπου βρεθεί, απαντάμε με δυναμικές διεκδικήσεις και αγώνες διαρκείας για να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Με συμμάχους όλα τα αγωνιζόμενα και πληττόμενα τμήματα της κοινωνίας. Τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους όλο τον λαό.

Με ένα άλλο συνδικαλιστικό κίνημα ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και τα κόμματα που συναινούν σε αυτήν την άθλια πολιτική.

Με νέες μορφές «από τα κάτω» με αποφάσεις που θα στηρίζονται από τη βάση των γιατρών και θα λογοδοτούν σε αυτήν.

Καμία συμμαχία στις διεκδικήσεις μας με τους επιχειρηματίες του κλάδου (πχ clawback).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

- Γενναία αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία στο **5% του ΑΕΠ τουλάχιστον** κόντρα στους δημοσιονομικούς κόφτες που επιτάσσουν τα ματωμένα πλεονάσματα.

- Μαζικές **προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης** με διπλασιασμό των αποδοχών.

- Επαναφορά του **13ου και 14ου μισθού**. Αφορολόγητη η εφημεριακή απασχόληση. Μονιμοποιήσεις τώρα όλων των επικουρικών γιατρών.

- Κατάργηση άμεσα του clawback για τους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς

- **Καθολική δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με πρόσβαση για κάθε κάτοικο της χώρας, ανασφάλιστο, άνεργο και μετανάστη.**

- **Μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους μισθωτούς γιατρούς του ιδιωτικού τομέα** με συλλογική σύμβαση εργασίας με γενναία αύξηση των αποδοχών, πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Άμεση καταβολή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Συλλογική σύμβαση με τις ασφαλιστικές εταιρίες. Απορρίπτουμε την παρέμβαση τους στο επιστημονικό μας έργο, ζητούμε την άμεση καταβολή των αμοιβών και τη φορολόγηση μόνο των

υπαρκτών αμοιβών.

- Άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των **ειδικευόμενων γιατρών**. Ελεύθερη πρόσβαση στην έναρξη της ειδικότητας και εξειδίκευσης με ταυτόχρονη σημαντική αύξηση των νέων θέσεων ειδικότητας. Καμιά σκέψη για εξετάσεις πριν την έναρξη

- **Ελεύθερη πρόσβαση σε όλη ιατρική βιβλιογραφία. Όχι στην εμπορευματοποίηση της γνώσης.** Κρατική κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης εκπαίδευσης σε όλους τους γιατρούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δωρεάν συμμετοχή στα ιατρικά συνέδρια (που πρέπει να περιοριστούν). Όχι στον εμπορευματοποιημένο «συνεδριακό τουρισμό»

- Φέρτε πίσω τα κλεμμένα! **Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.** Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των γιατρών από το κράτος και τους εργοδότες. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Κατάργηση της ανταποδοτικής σύνταξης. Καμιά σύνταξη μικρότερη από 1500 ευρώ.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟ-ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΠΑΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ