



Ψήφισμα που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο (19-05-2021)

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Οι διώξεις, οι εκτοπίσεις, η εξόντωση του Ποντιακού λαού δεν μπορεί παρά να αποτελούν μια οφειλόμενη μνήμη η οποία, με αφορμή τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος, είναι απαραίτητη για την κατανόηση του παρόντος.

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αποτέλεσε η εξόντωση του Ποντιακού λαού από τις εθνικιστικές τουρκικές δυνάμεις στο φόντο της ιμπεριαλιστικής δράσης των μεγάλων δυνάμεων της εποχής (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία) που στο όνομα των ιμπεριαλιστικών τους συμφερόντων και για να προασπίσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα και τους εμπορικούς τους δρόμους δε δίστασαν να επιτρέψουν την καταστροφή του Ποντιακού στοιχείου.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σήμερα, λαοί όπως οι Κούρδοι και οι Παλαιστίνιοι αποτελούν το ζωντανό παράδειγμα ότι τα εγκλήματα κατά των λαών δεν έχουν σταματήσει και δεν πρόκειται να σταματήσουν όσο οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί θυσιάζουν το δικαίωμά των λαών αυτών στην ίδια τη ζωή.

Όπως και τότε με τους εκατοντάδες χιλιάδες δολοφονημένους Πόντιους και τους χιλιάδες υπόλοιπους που πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς κυνηγημένοι, έτσι και σήμερα, χιλιάδες μετανάστες ξεσπιτώνονται συνθέτοντας το νέο τεράστιο караβάνι του διωγμού. Οι σύγχρονοι μακελάρηδες ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. από τη μια ενισχύουν το αιματοκύλισμα και από την άλλη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα προβαίνοντας συχνά σε ξεδιάντροπες δηλώσεις «αλληλεγγύης» που στην πράξη μεταφράζονται σε καινούργιους ξέφρενους ρυθμούς εξοπλιστικών προγραμμάτων συνεχίζοντας το ατέρμονο γαϊτανάκι του πολέμου και των διώξεων. Το ίδιο ισχύει για τη ρωσική, την τουρκική, την ισραηλινή κυβέρνηση και τα αραβικά κράτη στο όνομα της εξασφάλισης των καλύτερων «κομματιών» στις ΑΟΖ και τους ενεργειακούς πόρους για τις αστικές τους τάξεις...

Όπως και τότε, έτσι και τώρα οι διαρκώς εντεινόμενοι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, που συνοδεύονται από την ανελέητη αντεργατική και αντιδημοκρατική πολιτική όπως αυτή ξεδιπλώνεται στο εσωτερικό

των επιμέρους μικρών και μεγάλων ιμπεριαλιστικών κρατών, κάνουν τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν δυνατά.

Για άλλη μια φορά βαφτίζονται «εθνική ανάπτυξη» και «εθνικό συμφέρον» οι ενδοιμπεριαλιστικοί τους ανταγωνισμοί. Όπως ακριβώς τότε ο Ποντιακός και ο υπόλοιπος ελληνισμός της Μικρασίας χρησιμοποιήθηκαν για να ωραιοποιήσουν στο όνομα της Μεγάλης Ιδέας την τυχοδιωκτική ιμπεριαλιστική πολιτική των τότε ελληνικών κυβερνήσεων• όπως ακριβώς τότε η δολοφονική εθνικιστική πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετέπειτα της Τουρκίας είχαν την τραγική κατάληξη για τους Έλληνες του Πόντου• όπως ακριβώς οι Έλληνες του Πόντου, όταν έφτασαν ως ξεσπιτωμένοι πρόσφυγες στη χώρα μας, αποκαλούνταν «τουρκόσποροι» και στο πρόσωπό τους η ντόπια αστική τάξη είδε τα νέα φτηνά εργατικά χέρια, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και σήμερα οι σύγχρονοι πρόσφυγες και μετανάστες (όσοι τουλάχιστον καταφέρουν να επιβιώσουν από τις βόμβες, τον υγρό τάφο της Μεσογείου, τα τείχη, τα οποία τους έχουν ορθώσει και τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία τους έχουν γκετοποιήσει).

Τιμάμε την τραγική ιστορία του Ποντιακού λαού με τον καλύτερο τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε• παλεύοντας για την διεθνιστική ειρήνη και φιλία των λαών κόντρα και ενάντια και σε ανειρήνευτη πάλη με όλες τις κυβερνήσεις και τις αστικές τους τάξεις. Όλοι αυτοί οι διαχρονικοί εγκληματίες καλούν από την Ουκρανία έως τον Περσικό Κόλπο και από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο έως τις θάλασσες της Κίνας τους λαούς, τους εργαζόμενους και τη νεολαία να υποταχθούν στα εγκληματικά τους σχέδια. Σχέδια που σπέρνουν το δηλητήριο του εθνικισμού, που μόνο τον πόνο και τη δυστυχία σύγχρονων «Ποντίων» θα δημιουργούν. Δεν τους αναγνωρίζουμε κανένα δικαίωμα να εκδηλώνουν τη δήθεν συμπαράστασή τους στον Ποντιακό λαό τη στιγμή που ξαναμοιράζουν τον κόσμο με το ίδιο το αίμα των λαών.