



Στις 26/3 η διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε να μεταφέρει σε Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας 120 εκατομμύρια ευρώ με προοπτική επένδυσής τους σε κρατικά ρέπος. Ενώ δηλαδή το ποσοστό ανεργίας είναι στο 25%, η μακροχρόνια ανεργία ξεπερνάει το

70% και επίδομα ανεργίας δίνεται μόνο στο 10% των ανέργων η διοίκηση του ΟΑΕΔ έκρινε πως είναι σημαντικότερο να δώσει αυτά τα χρήματα, που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων, στο κράτος παρά στους ανέργους. Τα αιτήματά μας για επίδομα ανεργίας, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δωρεάν μετακίνηση στις πόλεις (η οποία θα κόστιζε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ) παραμένουν ανικανοποίητα. Η διοίκηση του ΟΑΕΔ έχει επιλέξει να προσφέρει αλλού τα 120 εκατομμύρια ευρώ (τα οποία θα μπορούσαν να επιδοτήσουν 30.000 ανέργους).

Προσπάθησε και να δικαιολογήσει αυτή την απόφαση. Προκλητικά μας είπε πως πρόκειται για χρήματα που δεν προορίζονταν για κάποια άλλη επένδυση ή άμεση διάθεση, αλλά και πως θα υπάρξει κέρδος από αυτή την κίνηση λόγω επιτοκίων!

Θυμόμαστε όμως ποιο ήταν το «κέρδος» για τα ασφαλιστικά ταμεία από την «επένδυση» σε δομημένα ομόλογα το 2007 ακόμα και μετά την «επιστροφή» των χρημάτων. Μόνο ζημιά μπορεί να υποσχεθεί αυτή η τακτική που παίζει με τα χρήματα των εργαζομένων.

Θυμόμαστε επίσης τον Γιάννη Δραγασάκη να λέει στη βουλή το Μάιο του 2008 ότι το «κυρίαρχο πρόβλημα» είναι «ότι η διαχείριση των αποθεματικών έγινε με κριτήριο όχι τους ασφαλισμένους και τα συμφέροντά τους, αλλά τη μία, υποτίθεται, με κριτήριο τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, την άλλη την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ή την τόνωση της κεφαλαιαγοράς και τώρα εδώ, την υποβοήθηση του κράτους, για να κυκλοφορήσει δομημένα ομόλογα.»

Επειδή, λοιπόν, βλέπουμε τις πρακτικές της κυβέρνησης να ταυτίζονται με το παρελθόν που ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν να διώξει, αλλά και τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ να ψηφίζουν «παρών» κατά την ψηφοφορία για την πρόταση της διοίκησης του ΟΑΕΔ, καταλαβαίνουμε πως η μόνη επιλογή των εργαζομένων είναι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να οργανώσουν την πάλη τους και να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους.

ENERGOI ANERGOI