

## Από τον σΑτΥρΟπΡόΚο



- **Πανηγυρίζουν τα κόμματα που διατήρησαν** ή που αύξησαν τα ποσοστά τους. Οι ψήφοι τους βέβαια μειώθηκαν αλλά ποιος νοιάζεται; Είπαμε κι άλλη φορά τα ποσοστά δημιουργήθηκαν για απάτες και αυταπάτες.
- **Όταν οι μισθοί (βλέπε ΑΟΖ) θα είναι στα 150 ευρώ**, ίσως μετά από λίγα χρόνια τα αφεντικά να δίνουν αυξήσεις μέχρι και 10% και οι εργαζόμενοι να γίνονται ζάμπλουτοι με τα 165 ευρώ που θα παίρνουν.
- **Μαθαίνω ότι στην Κουμουνδούρου** σκέφτονται σοβαρά να μετονομάσουν τον ΣυΡΙΖΑ σε «Τσίπρας και Σια» για να ανταποκρίνεται το όνομα πλήρως στην πραγματικότητα.
- **Όσοι σπεύδουν τώρα να λιβανίσουν τον Τσίπρα** και κάθονται κάτω από τη σκιά του για να προστατευτούν από τον ήλιο που υποσχέθηκε ότι θα σηκώσει ας προσέχουν λίγο.
- **Η υπεργigάντωση του αρχηγού τους είναι επικίνδυνη γιατί όταν εκείνος θα καταρρεύσει κανένας από αυτούς που τώρα βρίσκονται στα πόδια του δεν θα γλυτώσει.**
- **Ήδη αρκετοί βουλευτές** μιμούνται τον Κατσιφάρα και πίνουν τσικουδιά στο όνομα του Αλέξη. Αναμένονται και οι αντίστοιχες δηλώσεις του συμπαθούς, κατά τα άλλα, Πασόκου υπουργού του '81.
- **Η Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία VW** πιάστηκε στα πράσα στις ΗΠΑ. Το τσιπάκι που είχαν τα αυτοκίνητα ξεγελούσε τα όργανα μέτρησης των ρύπων. Μα καλά, γίνονται τέτοιες απάτες στον ιδιωτικό τομέα;
- **Τα εγχώρια ΜΜΕ μάλλον δεν το πήραν πρέφα.** Είναι κι αυτές οι πληρωμένες διαφημίσεις που δημιουργούν πολλές φορές πρεσβυπία και μυωπία πολλών μα πολλών βαθμών. Όμως και το ΔΝΤ ξέρει ποιον πληρώνει!
- **Πλάκα-πλάκα, γιατί δεν γίνεται** μια αξιολόγηση στον ιδιωτικό τομέα; Να ελέγχεται, λέμε τώρα, αν πληρώνουν στην ώρα τους και όσο πρέπει τους εργαζόμενους, αν δίνουν εισφορές στο ΙΚΑ και τέτοια. Θα είχε ενδιαφέρον!
- **Πάντως κάποιοι 25άρηδες έσπερναν ζιζάνια** έξω από ένα εκλογικό κέντρο. Έλεγαν πως η «ελπίδα» έφυγε από τον ΣυΡΙΖΑ και πήγε στην αποχή. Θα φτύσουν, είπαν το σύστημα και θα πιάσουν το νήμα από την αρχή.
- **Τους ρώτησα τι εννοούσαν και μου είπαν πως**, θα στραφούν στις συνελεύσεις των σωματίων και θα προτείνουν όπου μπορούν Γενική Απεργία Διαρκείας. Ο μόνος τρόπος, μου είπαν, να ακυρωθούν τα μνημόνια.
- **Δεν θα περιμένουν, είπαν, από Σαμαράδες και Τσίπρες να σχίσουν τα μνημόνια. Θα τα σχίσουν, είπαν, μόνοι τους.** Δεν ξέρω αλλά, εμένα μου φάνηκαν αποφασισμένοι. Λέτε να σημάνουν οι καμπάνες;
- **Αν υπάρχουν κι άλλοι σαν κι αυτούς** τότε όντως, το σύστημα κινδυνεύει. Λέτε να το μυρίστηκαν τα

λαγωνικά γι' αυτό βρίζουν διακαναλικά όσους δεν πήγαν να ψηφίσουν; Θα δείξει!

- Στη ΝΔ, ετοιμάζονται να αντικαταστήσουν τον Βαγγέλη τον-πρώην-Κένταυρο με τον Βορίδη τον-πρώην- τσεκουροφόρο. Θέλει η χήρα να κρυφτεί κι η χαρά δεν την αφήνει; Ή μήπως ο λύκος κι αν εγέρασε;

- Κάποιοι στη Ν.Δ σκέφτονται σοβαρά για την ηγεσία του κόμματος τον..... (σιγά μην πω το όνομα) σε μια προσπάθεια να αναζητηθεί μια σταθερή και αγέραστη ηγεσία

- Πολλές εισηγήσεις δέχτηκε ο Τσίπρας ώστε να συμπεριλάβει στη νέα κυβέρνηση και το Βασίλη Λεβέντη με το επιχείρημα ότι το μήνυμα που έστειλαν οι ψηφοφόροι στο σύστημα πρέπει να εκφραστεί και κυβερνητικά.

- Ρώτησα, τέλος, τον Σταυραετό ποιους έχει παρέα εκεί στις βουνοκορφές που τριγυρνάει. Μοναξιές, μου είπε. Μόνο ερπετά και σκουλήκια συναντάω.